

Εσύ ξέρεις τι είναι αυτό το διακριτικό που φοράνε κάποιοι συνάνθρωποί μας;

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Αόρατες αναπηρίες. Δεν είναι όλα τα πράγματα προφανή.

Άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη ή άλλες παθήσεις βρίσκονται δίπλα μας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστούν τη βοήθειά μας.



Άνθρωποι που αν τους κοιτάξεις, με την πρώτη ματιά δείχνουν απόλυτα υγιείς, όμως, δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας τα μικρά για εμάς, μεγάλα γι' αυτούς καθημερινά πράγματα.

Οι αναπηρίες δεν είναι όλες εμφανείς και δεν ταυτίζονται πάντα με αναπηρικό τροχοκάθισμα. Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν σιωπηλά το πρόβλημα υγείας τους και προσπαθούν να συμμετέχουν ισότιμα στις καθημερινές δραστηριότητες καταβάλλοντας ενίοτε πολλαπλάσιο κόπο από τους υπόλοιπους.

Οι ιστορίες δύο νέων ανθρώπων

Η Παντελίνα Βασιλείου εδώ και χρόνια παλεύει με την ανορεξία και νοσηλεύθηκε πολλές φορές σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Πριν από λίγο καιρό έφτιαξε ένα βίντεο στο TIK TOK με το οποίο προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το sunflower lanyard, το οποίο φορούν όσοι πάσχουν από αόρατες αναπηρίες.



Γιάννος Σαμαράς

Ο Γιάννος Σαμαράς πάσχει από θαλασσαιμία και αντιμετωπίζει παραπληγία στο αριστερό του χέρι με αποτέλεσμα να μην κινείται καθόλου πάνω. Καθηλώθηκε για καιρό στο αμαξίδιο, όμως, καταφέρνει και στέκεται στα πόδια του.

Δύο νέοι άνθρωποι που δίνουν τον δικό τους αγώνα με τις άρατες αναπηρίες

τους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν βρίσκονται στις απλές ασχολίες όπως στη δουλειά και στο σουπερμάρκετ.

«Έχω χρόνια ψυχογενή ανορεξία. Είναι αρκετές οι φορές που χρειάστηκα βοήθεια σε δημόσιους χώρους, στο αεροπλάνο, στο σουπερμάρκετ και στα καταστήματα», μάς διηγείται η Παντελίνα.

«Μια φορά φράκαρε ο τροχός του αμαξιδίου στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Ευτυχώς, πέρασε κάποιος από τον δρόμο και με βοήθησε», τονίζει ο Γιάννος.

To sunflower Lanyard

Οι άνθρωποι επιλέγουν να φορούν το Sunflower Lanyard για να υποδείξουν διακριτικά ότι έχουν μια αόρατη αναπηρία και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ή απλά περισσότερο χρόνο.

Η Παντελίνα μάς διηγείται ότι το προμηθεύτηκε σε μια από τις νοσηλείες που είχε στη Βρετανία. Εκεί τους το έδινε το ιατρικό προσωπικό όταν είχαν εξόδους.

«Μας το έδιναν όταν είχαμε έξοδο μόνοι μας για να ειδοποιηθεί το νοσοκομείο αν συμβεί κάτι ή σε περίπτωση που πάθουμε κάτι, να πάρουμε την απαραίτητη βοήθεια. Τότε το 2022 στα σουπερμάρκετ στην Αγγλία είχα προσέξει ότι ήταν διαθέσιμα και μπορούσε να το πάρει όποιος ήθελε, δωρεάν πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην Κύπρο το περιλαίμιο υπάρχει μόνο στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου μετά από πολλές προσπάθειες που κατέβαλε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Λίγοι είναι εκείνοι που το αναγνωρίζουν καθώς δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.

«Δυστυχώς, ο κόσμος στην Κύπρο δεν γνωρίζει ότι όποιος φορεί το περιλαίμιο μπορεί να πάσχει από κάποια ασθένεια που δεν είναι ορατή», μάς είπε ο Γιάννος.

Ο κόσμος πολλές φορές τούς προσπερνά ακόμα και όταν είναι εμφανές ότι χρειάζονται βοήθεια.

«Στην Κύπρο το φορώ από το 2020 και δεν το αναγνωρίζουν. Μόνο δυο φορές μού έτυχε φέτος στο σουπερμάρκετ. Στη μια περίπτωση ο υπάλληλος με ρώτησε διακριτικά αν χρειάζομαι κάποια βοήθεια και στη δεύτερη περίπτωση είχε τύχει να διαβάσει ένα άρθρο στο διαδίκτυο», δήλωσε η Παντελίνα.

Οι ασθενείς με αόρατες αναπηρίες ζήτησαν με επιστολή που απέστειλαν στους

αρμόδιους φορείς να αναγνωρισθεί το διακριτικό περιλαίμιο. Σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο Υγείας, αρκέστηκε στο να απαντήσει ότι εξετάζουν το αίτημα χωρίς να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Τα απρόοπτα περιστατικά

Οι ασθενείς με άρατες αναπηρίες σφίγγουν τα δόντια τους πολλές φορές και προσπαθούν να προχωρήσουν χωρίς να δείξουν το πρόβλημα που έχουν. Ωστόσο, πολλές φορές είναι αδύνατον καθώς προκύπτουν απρόοπτα περιστατικά, τα οποία δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν.

Η Παντελίνα πριν από μερικές ημέρες βρισκόταν σε ένα κατάσταση και υπέστη κρίση πανικού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της. Τότε, χωρίς να ξέρουν πώς να το διαχειριστούν φώναξαν τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος παρά το γεγονός ότι την βοήθησε, δεν είχε ιδέα τι ήταν το διακριτικό περιλαίμιο που φορούσε.

Ας μην κοιτάμε μόνο το προφανές

Το μήνυμα του Γιάννου στον κόσμο είναι να μην τα παρατά καθώς ο άνθρωπος έχει απίστευτη δύναμη μέσα του και μπορεί να πετύχει όλα.

«Όταν κάτι μπορείς να το ονειρευτείς μπορεί και να το πετύχεις. Όταν μου είπαν ότι θα καθηλωθώ στο αμαξίδιο, δεν το δέχτηκα. Κατάφερα όμως μετά από πολλά χειρουργεία και στέκομαι στα πόδια μου», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η άγνοια του κόσμου κάποιες φορές δυσκολεύει την καθημερινότητα και κάποιες άλλες μπορεί δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις.

Ας μην κοιτάμε μόνο το προφανές, αλλά, ας δείχνουμε κατανόηση σε καταστάσεις που μπορεί να μην φαίνονται να μας επηρεάζουν άμεσα.

Πηγή: city.sigmalive.com, Από την Ιουλιέτα Μιχαήλ