

Γλυφάδας Αντώνιος στην Pemptousia TV: “Η ζωή του Χριστιανού είναι μια συνεχής πορεία για να επιτύχουμε την θέωση”

/ [Γενικά Θέματα](#)



Στην διαρκή επιθυμία την οποία πρέπει να έχουμε ώστε να μπορούμε να βιώνουμε πραγματικά τον Χριστό προκειμένου να εορτάσουμε πνευματικά [Χριστούγεννα](#), την δύναμη της [Θείας Κοινωνίας](#), αλλά και το νόημα της νηστείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης [κ. Αντώνιος](#), μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξής του στην [PemptousiaTV](#) και τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρομπάκο.

Κάμερα: Ανδρέας Χαλκιόπουλος

Μοντάζ: Μαριάνθη Ματζίρη

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την Σαρακοστή που διανύουμε στον Σαρκωθέντα Χριστό μας και πώς μπορούμε να βιώσουμε πνευματικά τα Χριστούγεννα, ο Σεβασμιώτατος

υπογραμμίζει ότι: “Η Γέννηση του Χριστού είναι σημαντικό γεγονός και μας υπενθυμίζει την μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας , ο οποίος από Άπειρος Θεός μίκρυνε τον εαυτό Του και επώχευσε για εμάς τους ανθρώπους. Ήταν ένας ταπεινός και ένας ασήμαντος. Η επιθυμία μας είναι ο Χριστός να γεννάται συνεχώς μέσα στην καρδιά μας. Να αισθανόμαστε συνεχώς την παρουσία Του μέσα μας. Για αυτό και μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα Του όλο τον χρόνο. Αν περιμένουμε να κοινωνήσουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα τότε δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι Χριστιανοί”.

Προσωπική μαρτυρία για την δύναμη της Θείας Κοινωνίας

Μιλώντας για την δύναμη της Θείας Ευχαριστίας ο Μητροπολίτης κ. Αντώνιος παραθέτει μία προσωπική του μαρτυρία την εποχή που ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου. “Θα σας πω μια προσωπική μαρτυρία για την δύναμη της Θείας Ευχαριστίας. Όταν ήμουν εφημέριος στην Αγία Σκέπη Παπάγου μετά από μια αγρυπνία που τελέσαμε στον Ναό, και αφού επέστρεφα πολύ αργά με το αυτοκίνητό μου, άνθρωποι της Τροχαίας μου έκαναν αλκοτέστ. Τους εξήγησα πώς Λειτουργήσα και μετάλαβα των Αχράντων Μυστηρίων και στο τέλος κατέλυσα την Θεία Κοινωνία. Το τεστ ήταν αρνητικό και μάλιστα έδειξε μηδέν”.

“Η ζωή του Χριστιανού είναι μια συνεχής πορεία για να επιτύχουμε την θέωση. Η νηστεία δεν είναι δίαιτα, αλλά ένας πνευματικός άθλος ο οποίος πραγματοποιείται εν Χριστώ. Όπως περιορίζουμε κάποιες τροφές και φαγητά στην περίοδο την νηστείας, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να “κόβουμε” τα πάθη μας, τις επιθυμίες και τις αμαρτίες μας”, **αναφέρει για το νόημα της νηστείας.**



“Ο Θεός να μας δώσει μετάνοια να συνέλθουμε”

Παρατηρούμε έντονα τα τελευταία χρόνια πως στην εποχή μας αποδομούνται, δυστυχώς, η Πίστη μας, τα Ιδανικά μας, η σημαία μας. Αξίες βασικές για εμάς τους Έλληνες αλλά και τους Χριστιανούς. **Ο Σεβασμιώτατος ρωτήθηκε για το αν είναι μια μεγάλη δοκιμασία όλο αυτό που περνάμε, απαντώντας πως:** “Όλο αυτό είναι μια σταδιακή εσωτερική αδιαφορία των Νεοελλήνων, η οποία στηρίζεται σε ένα πνεύμα εγωισμού, σε ένα πνεύμα αδιαφορίας για τα πάντα”.

“Ο Θεός να μας δώσει μετάνοια να συνέλθουμε. Η υποδούλωση στην ύλη και σε ένα ξενόφερτο τρόπο ζωής, είναι ένας άκρατος εγωισμός. Υπάρχει η δυνατότητα της αναστροφής. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας φωτίσει όλους. Όλοι έχουμε ξεφύγει. Και εμείς οι κληρικοί έχουμε ξεφύγει από την γνήσια παράδοση των Πατέρων. Επίσκοποι και μοναχοί να φωτισθούμε να ξαναβρούμε τα ορθά βήματά μας για την Σωτηρία”, κατέληξε.

Ολόκληρη τη συνέντευξη του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Αντωνίου θα έχετε την δυνατότητα σύντομα να την παρακολουθήσετε ολόκληρη στην [Pemptousia TV](#).

ope.gr