

## Ο νέος Καθεδρικός Ναός που συνδέει Αυστραλία και Κωνσταντινούπολη - Το μήνυμα για την Αγία Σοφία και τον Οικουμενικό Πατριάρχη

/ Γενικά Θέματα



Ακόμη έναν σύνδεσμο με τον οποίο η πέμπτη Ήπειρος συνδέεται πλέον με το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, την [Κωνσταντινούπολη](#), απέκτησε η Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα η πόλη της [Αδελαΐδας](#). Πρόκειται για τον νέο Καθεδρικό Ναό της [Αγίας Σοφίας](#) τα [Θυρανοίξια](#) του οποίου τέλεσε ο [Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος](#), ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, στη σύνδεση του ονόματος με την Πόλη που πλέον γίνεται σημείο αναφοράς για την περιοχή και όχι μόνο.

Την ώρα που η Τουρκία χτίζει τζαμιά με το όνομα “Αγία Σοφία”, όπως πρόσφατα στην Ιαπωνία ([βλέπε αναλυτικά το χθεσινό δημοσίευμα του ore.gr](#)), ο Ελληνισμός δεν ξεχνά να θυμίζει ότι ο ναός - σύμβολο για την Ορθοδοξία είναι

βαθιά ριζωμένος στην καρδιά του.



## Τα θυρανοίξια

Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκίνησης, το πρωί της Κυριακής, 27 Νοεμβρίου, ο **Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος** τέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοίξιων του νέου Ι. Καθεδρικού Ναού της **Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Αδελαΐδος**, ο οποίος θα τιμάται **επ' ονόματι της του Θεού Σοφίας**.

Πλήθος πιστών παρέστη στο ιστορικό αυτό γεγονός για την τοπική Εκκλησία και για τον Ελληνισμό της Νοτίου Αυστραλίας, ενώ τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Αδελαΐδος, **Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός**, ο Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Βρισβάνης, **Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κ. Αιμιλιανός**, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Πέρθης, Πανοσιολογιώτατος **Αρχιμανδρίτης κ. Μακάριος**, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδελαΐδα **κ. Γεώργιος Ψιάχας**, καθώς και οι κληρικοί της πόλεως της Αδελαΐδος.





## **“Το όνομα του ναού μας παραπέμπει κάθε φορά στην Κωνσταντινούπολη”**

Στην ομιλία του, ο **Αρχιεπίσκοπος** αναφέρθηκε εισαγωγικά στην **ανάγκη που υπαγόρευσε την απόκτηση νέου Καθεδρικού Ναού**, καθώς και εγκαταστάσεων για τα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην Αδελαΐδα, ενώ εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι που τον ενέπνευσαν ώστε να δώσει το όνομα **«Αγία Σοφία, η Σοφία του Θεού»** στον νέο Ιερό Ναό.

[Διαβάστε περισσότερα εδώ](#)