

23 Νοεμβρίου 2022

Γέροντας Νήφων: Η Αγία των Αγίων εισέρχεται μέσα στα άγια των αγίων

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Η Παναγία μας με την είσοδο Της, μας προκαταγγέλλει την είσοδο του Χριστού κι αυτό είναι το μεγαλείο της εορτής. Παρουσιάζεται η Παναγία μέσα στην ιστορία και προμηνύει την έλευση του Χριστού, και αυτό είναι το προμήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.



Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, παραμονή της μεγάλης

θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στην οποία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο, ο Γέροντας Νήφων, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος & Αγίου Νεκταρίου, Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας.

Η αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» και μεταδόθηκαν από το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Ο π. Νήφων, αναφερόμενος στην ομιλία του στην μεγάλη εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σημείωσε πως ολόκληρη η ανθρωπότητα, υποκείμενη στη φθορά και τον θάνατο, περίμενε το μυστήριο που φανερώνει σήμερα η Παναγία μας, με την είσοδο Της στα άγια των αγίων.

«Η Αγία των Αγίων εισέρχεται μέσα στα άγια των αγίων, όχι για να αγιαστεί η ίδια, αλλά για να τα αγιάσει Εκείνη. Και να μας δείξει ποιο ήταν το μυστήριο το οποίο περιμέναμε και δεν είναι άλλο, από την φανέρωση του Κυρίου, την οποία προκαταγγέλλει σήμερα με την είσοδο Της στα άγια των αγίων.»

Πάντοτε οι χριστιανοί χαιρόμαστε όταν εορτάζουμε την μνήμη των αγίων, συνέχισε ο π. Νήφων, περισσότερο όμως σκιρτά η καρδιά μας όταν τιμούμε και δοξάζουμε, το πανάγιο όνομα Αυτής της παρθένου κόρης, που έγινε αιτία να μας φανερωθεί το απ' αιώνος μυστήριο, η βουλή του Θεού να σώσει τον άνθρωπο.

Επειδή ο άνθρωπος παράκουσε και θέλησε να πορευθεί μόνος του μακριά από το θέλημα του Θεού, συμπαρέσυρε στην φθορά και τον θάνατο, όχι μόνο την ανθρώπινη φύση, αλλά και ολόκληρη την κτίση.

Κι έρχεται Αυτή η παρθένος κόρη, η Κυρία των Αγγέλων, να γεφυρώσει αυτό το χάσμα και να γίνει το κλειδί, που άνοιξε τον παράδεισο. Τις πύλες που έκλεισε η προμήτωρ Εύα με την παρακοή της, άνοιξε η Παναγία μας με την υπακοή Της.

Παράδοξα και μεγαλειώδη όλα στην Παναγία μας, τόνισε ο π. Νήφων. Παράδοξο και το γεγονός της γεννήσεως Της, αφού ενώ ήταν προορισμένη προ καταβολής κόσμου να έρθει στον κόσμο και να γίνει το έμψυχο κατοικητήριο του Θεού Λόγου, δόθηκε με θαυμαστό τρόπο στον κόσμο, ως καρπός προσευχής και νηστείας, αφού ήταν σε μεγάλη ηλικία οι γονείς Της.

Παράδοξη η είσοδος Της στα άγια των αγίων, γιατί εκεί μία φορά τον χρόνο και μόνο ο αρχιερέας, δικαιούταν να εισέλθει. Κι εκεί εισήλθε η Παναγία τριών ετών κι έμεινε μέχρι τον χρόνο που την παρέδωσαν οι ιερείς στον δίκαιο Ιωσήφ. Εκεί έγινε η πρώτη ασκήτρια, τρεφόταν από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και εντρυφούσε μέσα

στα θεία νοήματα και κατασκεύαζε το παλάτι μέσα στο οποίο θα κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας.

Παράδοξος ο ευαγγελισμός Της, όπως και η κύηση και η γέννηση του Χριστού, η κοίμηση και η μετάσταση Της στους ουραμούς.

«Τι έκανε η Παναγία για να προκαλέσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας να εισέλθει μέσα Της; Ταπεινώθηκε, υπάκουσε και προετοιμάστηκε μέσα στα άγια των αγίων.

Έχουμε κι εμείς ανάγκη να προκαλέσουμε τον Χριστό να έρθει μέσα μας, μιμούμενοι την Παναγία. Να εισέλθουμε μέσα στα δικά μας άγια των αγίων, στην καρδιά μας. Κι εκεί να δούμε τον εαυτό μας, να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας, να μετανοήσουμε για τα λάθη και τα πάθη μας.»

Και μέσα στην ησυχία της ταπεινώσεως, των δακρύων, της μετάνοιας, να προκαλέσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας καθαρήσει, ώστε κατά δύναμιν να γινόμαστε έτοιμοι να δεχόμαστε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Κι όταν έρθει ο Χριστός, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Εκείνος σώζει τις ψυχές μας, μας απαλλάσσει από τις αδυναμίες και τις απορίες μας.

Ο π. Νήφων έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας:

«Η Παναγία μας με την είσοδο Της, μας προκαταγγέλλει την είσοδο του Χριστού κι αυτό είναι το μεγαλείο της εορτής. Παρουσιάζεται η Παναγία μέσα στην ιστορία και προμηνύει την έλευση του Χριστού, και αυτό είναι το προμήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.

Να την παρακαλέσουμε να δώσει σε όλους μας τα χαρίσματα που είχε Εκείνη, την καθαρότητα, την ταπείνωση και την υπακοή Της. Κι να είμαστε βέβαιοι πως, όταν με πόθο και πίστη, γονατίζουμε μπροστά στην εικόνα Της, συγκινείται, πάντοτε ακούει και δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει.»

[Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:](#)

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς