

Διαδικτυακό Ιεραποστολικό Σεμινάριο: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη

/ Γενικά Θέματα / Ιεραποστολή



Η φράση «Μια Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή, είναι μια Εκκλησία χωρίς αποστολή», ανήκει στον πρωτεργάτη της αφύπνισης της Ιεραποστολικής συνείδησης στην Οικουμενική Ορθοδοξία, τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Η ιεραποστολή ταυτίζεται με την ίδια την φύση της Εκκλησίας, που στο Σύμβολο της Πίστεως ονομάζεται «Αποστολική». Το «Αποστολική» βεβαίως παραπέμπει στην Αποστολική παράδοση και διαδοχή, αλλά και στο γεγονός της Ιεραποστολής, που επιτελεί η Εκκλησία.

Η **Ιεραποστολή** δηλ. δεν είναι ένας τομέας της Εκκλησιαστικής ζωής, ούτε μια επιμέρους απασχόληση του πληρώματος της Εκκλησίας ποιμένων και ποιμενομένων, αλλά αυτό καθ' εαυτό το έργο της.

Πολλοί κληρικοί και λαϊκοί, πολλές φορές ακούγοντας τα ιεραποστολικά νέα,

νιώθουμε μέσα μας ένα σκίρτημα και έναν πόθο.

-Αχ να μπορούσα και γω να προσφέρω στην **Ιεραποστολή!**

Ευλογητός ο Θεός, που φυτεύει μέσα στην ψυχή αυτό τον πόθο κι' αυτό το κάλεσμα!

Αυτή η κλήση χρειάζεται καλλιέργεια, σπουδή, κατάρτιση. Αυτός που θέλει να βοηθήσει την Ιεραποστολή στο μέτωπο ή στα μετόπισθεν πρέπει να ξέρει στοιχειώδη θέματα της Ιεραποστολής. Δεν μπορεί να πάει στο πόλεμο άοπλος.

Παλαιότερα, λειτουργούσε το «Ιεραποστολικό Σεμινάριο» από την Αποστολική Διακονία και διδασκόταν η «Ιεραποστολική», ως μάθημα στις δύο Θεολογικές Σχολές.

Το σημερινό κενό έρχεται να καλύψει το Ιεραποστολικό Διαδικτυακό Σεμινάριο, μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας «Πεμπτουσία» και να συμβάλλει στην καλλιέργεια της Ιεραποστολικής συνείδησης.



Ο διδάσκων **Επίσκοπος Μπουκόμπας Χρυσόστομος**, έχει διδάξει το μάθημα της Ιεραποστολικής επί 10ετία στην Θεολογική Σχολή «Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης» της Μητροπόλεως Κινσάσας στο Κογκό και βρίσκεται στο ιεραποστολικό μέτωπο της Ανατολικής Αφρικής υπό το Ιεραποστολικό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα έχουν στοιχειώδη γνώση αυτού του ζωτικού έργου της μητέρας μας Εκκλησίας και θα μπορούν να είναι οφέλιμοι και στην εσωτερική και την εξωτερική Ιεραποστολή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 3 αυτοτελείς θεματικές ενότητες: α. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, γ. ΤΟ ΠΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η Θεολογία της Ιεραποστολής θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε τον όρο Ιεραποστολή και γιατί πρέπει να κάνει η Εκκλησία Ιεραποστολή.

Η Ιεραποστολή ανάγκη ή πολυτέλεια;

Στην ενότητα αυτή θα δούμε την Ιεραποστολή ως εντολή του Κυρίου «Πορευθέντες...», ποιο το κίνητρο της Ιεραποστολής, γιατί η ανάγκη της Ιεραποστολής; Ποιος ο αποστέλλων και ποιος ο αποστελλόμενος; Και πως η Ιεραποστολή είναι η δοξολογία του Θεού και η δόξα της Εκκλησίας.

«Αργά βαδίζει ο Χριστός;». Πως με την Ιεραποστολή δεν θα «βαδίζει ποια αργά ο Χριστός;».

Πως με την Ιεραποστολή έρχεται πιο γρήγορα η Βασιλεία του Θεού;

Γιατί η Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι μια Εκκλησία χωρίς αποστολή;

Κάντε κράτηση στην 1η Ενότητα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η ιστορία της Ιεραποστολής θα μας μαθητεύσει στην εμπειρία των παλαιοτέρων Ιεραποστόλων και θα ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας, τι έκανε ο Θεός για την διάδωση της Βασιλείας Του επί γης.

Πως ο διωγμός «επί Στεφάνου», έγινε αιτία να ξεκινήσει η Ιεραποστολή από τους Αποστόλους; Τι έγινε στην Αντιόχεια και επεκράτησε η άποψη του Παύλου για Ιεραποστολή σε όλα τα έθνη;

Και όλα αυτά μέσα από την Ιεραποστολή του Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Πως γινόταν Ιεραποστολή στον καιρό των διωγμών; Πως η Εκκλησία διαδόθηκε στην Μέση Ανατολή, στην Βόρεια Αφρική στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία, στην Ανατολική Ευρώπη; Πως έφθασε στη Σιβηρία και μέχρι την Κίτρινη θάλασσα. Ποια η σύγχρονη Ιεραποστολή σε Αφρική, Ασία και Κεντρική Αμερική;

Κάντε Κράτηση στην 2η Ενότητα

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο Ιεραποστολικός τρόπος θα μας μάθει πως γίνεται η ιεραποστολή θεολογία πράξη και κυρίως ποια τα προβλήματα στο μέτωπο.

Πως έκαναν ιεραποστολή οι μη ιεραπόστολοι; Ποια προσόντα χρειάζεται ο Ιεραπόστολος; Ποια η συμβολή των μοναχών στη διάδοση της πίστεως; Ποιος ρόλος των συνεργατών; Πόσο ταιριάζει η Ορθόδοξη Λατρεία με την ψυχοσύνθεση των Αφρικανών;

Πως αντιμετωπίζουν οι Ιεραπόστολοι την μαγεία; Ποια η διαφορά της μαγείας με τα θαύματα της χάριτος του Χριστού;

Πως εφαρμόζεται η αρχή της προσαρμογής κατά την άσκηση της Ιεραποστολής; Τι κρατάμε από τον τοπικό πολιτισμό, τι διορθώνουμε και τι καταργούμε; Πως εφήρμοσε η παπα-Κοσμάς Γρηγοριάτης την αρχή της προσαρμογής;

Ποια είναι τα συμπεράσματα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου από τις Ιεραποστολές στην Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, Αλάσκα;

Κάντε Κράτηση στην 3η Ενότητα

Εισηγητής Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριος Χρυσόστομος

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος κατά κόσμον Δημήτριος Μαϊδώνης γεννήθηκε το 1956 στο Πλωμάρι της Λέσβου από ναυτική οικογένεια.

Φοίτησε στη Ριζάρειο Ανωτέρα Ιερατική Σχολή Αθηνών (1974-1976) και στη Θεολογική Σχολή Αθηνών (1977-1981). Κατά την διάρκεια των Θεολογικών Σπουδών συνεργάστηκε με τον μακαριστό π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, με τον οποίο συνδέθηκε για 20 χρόνια στο αντιαρετικό έργο της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα φοίτησε στη Σχολή Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας, στο Σεμινάριο Ποιμαντικής Εξάσκησης της Αρχιεπισκοπής στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός των Αθηνών και στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική.

Ως Κατηχητής δίδαξε στις Ιερές Μητροπόλεις Περιστερίου, Αττικής και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Υπηρέτησε ως ιεροψάλτης σε Ιερούς Ναούς στην Αθήνα. Το 1981 εκάρη μοναχός στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους υπό την καθοδήγηση τού σπουδαίου Πνευματικού π. Σπυρίδωνος Ιερομονάχου.

Στις 10/8/1982 χειροτονήθηκε διάκονος στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου

Όρους από τον Μητροπολίτη Ιερισσού κ. Νικόδημο.

Το 1983 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και ανέλαβε Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Το 1990 ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου στην ίδια Μητρόπολη και με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου κυρού Νικοδήμου ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα.

Ίδρυσε την Γυναικεία Ιερά Μονή τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού στην Αρναία και οργάνωσε 11 Πνευματικά Συμπόσια αφιερωμένα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.

Προσέφερε στην Εκκλησία 8 ιερείς, 7 μοναχούς και εκατοντάδες πνευματικά παιδιά σ' όλες τις Ενορίες της Μητροπόλεως Ιερισσού και εκτός αυτής.

Ίδρυσε το Ίδρυμα Αγάπης-Γηροκομείο της Μητροπόλεως, που για 17 χρόνια φιλοξένησε 150 γέροντες. Ίδρυσε την Πρωτοβουλία Γονέων, της οποίας είναι πνευματικός σύμβουλος. Οργάνωσε Συναντήσεις Οικογενειών, Σχολές Γονέων σε Ενορίες της Μητροπόλεως.

Είναι πνευματικός και εξομολογεί καθημερινά πολλούς χριστιανούς. Επί 38 χρόνια εργάστηκε ως ιεροκήρυκας στην Μητρόπολη και δίδαξε στα Κατηχητικά Σχολεία.

Το 1995 ίδρυσε τον Σύνδεσμο Ορθοδόξων Νέων. Με την ευθύνη του λειτούργησαν επί 26 χρόνια οι Κατασκηνώσεις και οργανώθηκαν Γιορτές Νεολαίας, Συνάξεις Εφήβων, Λειτουργικές Συναντήσεις Νέων. Ίδρυσε Σχολές Εκκλησιαστικών Τεχνών, με Τμήματα Αγιο-γρα-φίας και Ξυλογλυπτικής.

Διετέλεσε τακτικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει στις 25 Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις και στο Αντιαιρετικό Σεμινάριο ως εντεταλμένος της Μητροπόλεως Ιερισσού.

Οργάνωσε αντιαιρετικά Συνέδρια και είναι τακτικός ομιλητής στο Σεμινάριο Πίστεως. Συνεργάζεται με την Διαβαλκανική Ομοσπονδία Ορθοδόξων Νεολαίων στα πλαίσια της οποίας μετέβη σε Βουλγαρία, Σερβία, Μολδαβία. Οργάνωσε 2 Φεστιβάλ της Διαβαλκανικής και φιλοξένησε νέους των Βαλκανίων. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοήθησε τους Γκαγκαούζους στη Μολδα-βία και στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε ιεραποστολικά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και έκανε αντιαιρετικές ομιλίες σε Θεολογικές σχολές.

Την διετία 1991-93 υπηρέτησε ιεραποστολικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ως συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και εκπρόσωπος στην Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου. Εργάστηκε για την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας στην Αλβανία, όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ποιμαντικό και

φιλανθρωπικό έργο. Οργάνωσε την αντίσταση των Ορθοδόξων στην προσπάθεια του καθεστώτος να εκδίωξη τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Κινδύνευσε η ζωή του και αξιώθηκε του διωγμού, όταν απελάθηκε από το Αργυρόκαστρο στις 25 Ιούνιου 1993.

Εξυπηρέτησε ιερατικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σε Ναούς της Κωνσταντινούπολης, στη μαρτυρική Σμύρνη και στη Μητρόπολη Μύρων της Λυκίας ως συνεργάτης του Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.

Ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Φίλων τού Αγίου Νικολάου των Μύρων επιμελείται την έκδοση του περιοδικού της Μητροπόλεως Μύρων.

Διακόνησε στο έργο της Εξωτερικής Ιεραποστολής στο Κογκό στη Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής. Δίδαξε Ιεραποστολική, Ποιμαντική και Υμνολογία στην Θεολογική Σχολή «Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης». Έκανε Ιεραποστολική εργασία στην Κινσάσα και σε άλλες πόλεις τού Κογκό.

Από το Σεπτέμβριο του 2020, με το κάλεσμα του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β', και την Ευλογία του Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, μετέβη στην ιερά Επισκοπή Μπουκόμπα, όπου με περίσσια αγάπη προς τον άνθρωπο άρχισε να μαζεύει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, να βαπτίζει, να χτίζει και να διακονεί με αγάπη.

Η Σεπτή Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β'. Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 η Αγία και Ιερά Σύνοδο προέβη σε εκλογές Ιεραρχών, μεταθέσεις και ανυψώσεις, τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Μαϊδώνη σε Επίσκοπο Μπουκόμπας.

Συνέγραψε δεκάδες βιβλία πνευματικού και εποικοδομητικού χαρακτήρα. Φιλοξενείται συχνά σε ραδιοτηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για πνευματικά θέματα. Προσκαλείται συχνά από Μητροπόλεις της Ελλάδος και τού εξωτερικού ως ομιλητής.