

Θάνος Πλεύρης από Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου: “Το ότι βρίσκομαι εδώ το χρωστώ στην Παναγία”

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Γενικά Θέματα](#) / [Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός](#)



Την [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#) επισκέφθηκε χθες, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας, ο κ. [Θάνος Πλεύρης](#) ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία.

Η επίσκεψη του Υπουργού είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα καθώς έξι χρόνια πριν, είχε βγει νικητής από μία μεγάλη δυσκολία με την υγεία του την οποία ξεπέρασε με την βοήθεια και τη χάρη της [Παναγίας της Παραμυθίας](#).

>

Του Νικολάου Ζαΐμη

Τον **κ. Πλεύρη** υποδέχθηκε ο **Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ** και η **Βατοπαιδινή αδελφότητα**. Εν συνεχεία, εν πομπή κατευθύνθηκαν στο Καθολικό της Μονής όπου τελέστηκε Δοξολογία παρουσία του **Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελόης κ. Αιμιλιανού**.

Γέροντας Εφραίμ: “Η χάρη του Θεού σας έδωσε την υγεία”

Τον **Υπουργό Υγείας** καλωσόρισε ο **Γέροντας Εφραίμ** αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: Σας δεχόμαστε σε αυτόν τον χώρο τον οποίο έρχεστε για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Υπουργού, σε αυτόν τον γνώριμο χώρο που έχετε έρθει πολλές φορές και έχετε καταθέσει τα αιτήματα της ψυχής σας. Χάρηκα πολύ, γιατί σήμερα που ήρθατε είναι η ημέρα που αποσωληνωθήκατε, όταν και εσείς ήσασταν στη δοκιμασία της ασθένειας. Και όντως η χάρη του **Θεού** σας έδωσε την υγεία και για αυτό σήμερα, μπορείτε να αντέξετε σε αυτά τα μεγάλα καθήκοντα που έχετε”.

Σημειώνεται ότι ο **κ. Πλεύρης** κατά το παρελθόν, είχε δοκιμαστεί από σοβαρό πρόβλημα υγείας και όπως ο ίδιος έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, βρήκε την ίαση από την **Παναγία Παραμυθία**, μία από τις θαυματουργές εικόνες της **Παναγίας μας** στην **Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου**.

*“Το **Άγιον Όρος** είναι χώρος μετανοίας και χώρος προσευχής”,* ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο **Γέροντας Εφραίμ** και συμπλήρωσε ότι, *“είναι χώρος ειρήνης, είναι χώρος ησυχίας, είναι χώρος, που αυτοί που έρχονται είτε το θέλουν είτε όχι, αφήνουν την βιοτική μέριμνα και ασχολούνται με τα έσω της καρδιάς”*.

Ο **Γέροντας Εφραίμ** προσέφερε στον κ. Υπουργό μία εικόνα της **Παναγίας Παραμυθίας**, σε ένδειξη της αγάπης της **Μονής** προς το πρόσωπό του καθώς και σε ανάμνηση της επισκέψεως του.

“Στην Παναγία χρωστώ ότι είμαι σήμερα εδώ”

*“Σήμερα το ότι είμαι εδώ το χρωστώ στην **Παναγία**”,* τόνισε ο **κ. Πλεύρης** αναφερόμενος στην περιπέτεια υγείας, που είχε πριν έξι χρόνια και το προσωπικό θαύμα που βίωσε ο ίδιος, από την **Παναγία Παραμυθία**.

*“Στις 17 Νοεμβρίου αποσωληνώθηκα με την ευλογία της **Παναγίας της Παραμυθίας**, την οποία δεν την γνώριζα. Θυμάμαι σας πήρα τηλέφωνο, αφού είχα περάσει την όλη περιπέτεια και σας είπα ότι είδα ένα πολύ περίεργο όνειρο, να βρίσκομαι σε ένα ξωκλήσι εδώ στο **Βατοπαίδι**, να ανοίγω μια πόρτα και να βλέπω μία εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί”,* ανέφερε ο **κ. Πλεύρης** περιγράφοντας τα

όσα βίωσε τότε.

Τέλος ευχήθηκε η **Παναγία** να δίνει δύναμη έτσι ώστε, να συνεχίσει να μεταβαίνει στο **Βατοπαίδι**, για να την προσκυνήσει και να προσευχηθεί.

Διαβάστε επίσης:

**[Το Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης](#)**

ope.gr