

10 Νοεμβρίου 2022

Φθιώτιδος Συμεών: Ο Θεός δεν μετράει ποσότητες αλλά διάθεση καρδιάς

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Ιστορική ημέρα και ημέρα χαράς η 8η Νοεμβρίου για την τοπική Εκκλησία της Φθιώτιδος και για την αγιοτόκο Λοκρίδα.



Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών θεμελίωσε το απόγευμα Ιερό Ναό προς τιμήν του Οσίου Ιακώβου του νέου Ασκητού του εν Ευβοία του Τσαλίκη του και με «Συγχωρείτε» επικαλούμενου στην πόλη των Λιβανατών, με τους κατοίκους της οποίας ο Όσιος Γέροντας Ιάκωβος συνδεόταν πνευματικά, παρουσία των ιερέων της περιοχής, του Δημάρχου Λοκρών κ. Αθανασίου Ζεκεντέ και πλήθους πιστών.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών τέλεσε τον Αγιασμό και έθεσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση μεγαλοπρεπούς Ναού προς τιμήν του Οσίου Ιακώβου του Νέου, καθώς και Πνευματικού Κέντρου σε οικόπεδο βόρεια της πόλεως των Λιβανατών, δωρεά της οικογένειας Γεωργίου και Γιαννούλας Παπαθανασίου.

Ο Προϊστάμενος της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Λιβανατώνπρωτ. π. Ανάργυρος Καψάλης με συγκίνηση αναφέρθηκε στο γεγονός της θεμελιώσεως και σε όλες τις προσπάθειες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των ευλαβών κατοίκων των Λιβανατών για την ανέγερση αυτού του Ναού, ενώ κατέθεσε εμπειρίες των παλαιών κατοίκων των Λιβανατών από την συναναστροφή τους με τον Όσιο Ιάκωβο, όταν επί πολλές δεκαετίες μετέφερε την Αγία Κάρα του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος στην πόλη των Λιβανατών, σε δύσκολους καιρούς ανομβρίας, που ο Άγιος όντως θαυματουργούσε και ευεργετούσε την περιοχή, ένα έθιμο το οποίο

συνεχίζεται με ιδιαίτερο ζήλο και πίστη και στις μέρες μας.

Ο π. Ανάργυρος ευχαρίστησε όλους όσους προσέφεραν, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, για να φθάσει το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα, ενώ ευχαρίστησε με εγκάρδια λόγια υϊκής και ειλικρινούς αγάπης τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος στάθηκε αρωγός, συμπαραστάτης και εμπνευστής του έργου ανεγέρσεως του Ναού.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών με συγκίνηση ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα να θέτουμε το θεμέλιο λίθο και να ξεκινούμε τις εργασίες της ανεγέρσεως ενός μόνιμου σπιτιού το Οσίου Ιακώβου στις Λιβανάτες, διότι ο Όσιος Ιάκωβος ερχότανε φιλοξενούμενος, ερχότανε «ευεργετών και ιώμενος», ερχότανε για να παρηγορήσει, να στηρίξει, να σκεπάσει, να ενδυναμώσει, να απαντήσει σε προβλήματα, σε δυσκολίες, να δώσει παρηγοριά στους θλιμμένους και να δώσει ελπίδα στους απογοητευμένους ανθρώπους.

Όμως επέστρεφε στο μοναστήρι του, στον τόπο της ασκήσεώς του, που ακριβώς όντως βρίσκεται απέναντι από εδώ. Τώρα λοιπόν η δική σας η αγάπη, η οποία άνοιγε το σπίτι της, άνοιγε την καρδιά της, άνοιγε την ψυχή της, τώρα η δική σας η αγάπη δημιουργεί ένα μόνιμο σπίτι για τον Όσιο Ιάκωβο εδώ στην περιοχή μας και νομίζω ότι το έχουμε πολλή ανάγκη.

Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί, για το χωριό μας να έχετε γείτονα έναν Άγιο, έναν Όσιο και μάλιστα το σπίτι του γείτονα να είναι ένας Ναός του Θεού, όπου θα γίνεται προσευχή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ υγείας, υπέρ ελέους, υπέρ συγχωρήσεως, υπέρ αφέσεως των αμαρτιών.

Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό και πόσο σπουδαίο και σημαντικό θα είναι για τη ζωή όλων σας και όλων μας και ιδιαίτερα για εδώ για την εκεί περιοχή της Ταλαντίου και Λοκρίδος που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Άλλωστε και ο Άγιος Ιάκωβος υπήρξε και είναι Άγιος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, της μίας και μόνης κανονικής δηλαδή Εκκλησίας στην Ελλάδα. Γιατί μία είναι η εκκλησία στον τόπο μας. Η κανονική και νόμιμη. Και έτσι λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε τον δικό μας Άγιο, στο δικό μας τόπο. Τον γείτονά μας, τον φύλακα άγγελό μας. Και γι' αυτό σήμερα, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων αλλά και ξημέρωμα του Αγίου Νεκταρίου αποφασίσαμε να θέσουμε το θεμέλιο λίθο και να ξεκινήσουμε επίσημα με αγιασμό

αυτές τις εργασίες.

Είναι ζωντανή η παρουσία και του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου, και του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία και του Οσίου Ιακώβου αλλά και φυσικά του Οσίου Βησσαρίωνος, οι οποίοι είναι μια παρέα, όλοι αυτοί οι Άγιοι συναποτελούν μια συντροφιά και μια ομπρέλα προστασίας για όλους μας και για όλη τη Φθιώτιδα.

Εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια να μας αξιώσει ο Θεός να τελέσουμε και τα Θυρανοίξια, να επιτελέσουμε και τα Εγκαίνια του Ναού. Η Μητρόπολή μας και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες μας είμαστε στο πλευρό σας με κάθε τρόπο και όχι μόνο ηθικό αλλά και υλικό και οικονομικό και με ό,τι τρόπο μπορούμε ο καθένας να βοηθήσουμε.

Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, ο Θεός να σας ευλογεί και θέλω να γνωρίζετε ότι είτε κανείς βάλει μια πετρούλα είτε κανείς βάλει μερικές εκατοντάδες κυβικά τσιμέντο ή σίδερα ή ο,τιδήποτε άλλο, ο Θεός δεν μετράει ποσότητες ούτε μονάδες μέτρησης, αλλά διάθεση καρδιάς. Την καρδιά σας να βάλετε και αν βάλετε την καρδιά σας, να ξέρετε ότι αυτό το έργο θα γίνει γιατί μόνο ό,τι είναι έργο καρδιάς, μόνο αυτό προχωρά και μόνο αυτό το ευλογεί ο Θεός».

Πηγή: iellada.gr