

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ - Εκπομπή Καρδιακός Λόγος

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Τι θέλει η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει με αυτό το γεγονός των δύο θαυμάτων;



Γιατί ο Χριστός ενώ έχει πάει πρώτα ο Ιάειρος να παρακαλέσει για την ετοιμοθάνατη κόρη του, ουσιαστικά φέρνει στην μέση των γεγονότων την αιμορραούσα;

Όσο μιλούσε ο Χριστός για την αιμορροούσα και έγινε το θαύμα της θεραπείας της πέθανε η κόρη του Ιάειρου. Γιατί δεν πήγε νωρίτερα ο Κύριος να την προλάβει ζωντανή και να την θεραπεύσει;

Μιλήστε μας για την πίστη του Ιάειρου. Ήταν και αρχισυνάγωγος. Ζήτησε στον Χριστό να μπει στο σπίτι του χωρίς όμως να του πει ότι η κόρη του ήταν ετοιμοθάνατη.

Πως και πότε γεννιέται η πραγματική πίστη στον άνθρωπο;

Η αιμορροούσα γυναίκα ως ακάθαρτη δεν της επιτρεπόταν από τον Νόμο να μπαίνει μέσα στο πλήθος και να συμμετέχει σε δημόσιες λατρείες παρόλα αυτά αν και ντρεπόταν μπήκε μέσα στον όχλο και έφθασε στον Χριστό. Μιλήστε μας για

την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας.

Βοηθάει η αίσθηση της ντροπής στον πνευματικό μας αγώνα και πως; Πολλοί λένε ότι είναι μειονεξία.

Ενώ είχαν στριμώξει τόσοι άνθρωποι τον Χριστό ρώτησε «ποιος είναι αυτός που με άγγιξε, διότι κατάλαβα ότι βγήκε από πάνω μου θαυματουργική δύναμη»; Τι ήθελε να δείξει με αυτό;

Της είπε «η πίστη σου σε έσωσε». Τι φανερώνει αυτό το εγκώμιο του Χριστού;

Μας λέει και σε εμάς σήμερα «πίστη σου σε έσωσε»; Με ποιον τρόπο;

Στο τέλος της λέει «πήγαινε με ειρήνη». Μετά την θεραπεία μας πως ο Χριστός μας προσφέρει το εφόδιο της ειρήνης;

Ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα για εμάς και τις περισσότερες φορές αυτό το ξεχνάμε. Πως μπορεί να επιτευχθεί μια τόσο δυνατή καρδιακή επικοινωνία με τον Θεό όπως αυτή της αιμορροούσης;

Νομίζω ότι εμπιστευόμαστε «-θεωρητικά όμως-» την δύναμη της αγάπης και την Χάρη του Θεού αλλά στην πράξη δεν έχουμε υπομονή και φοβόμαστε και λίγο. Η αιμορροούσα παρόλο το μαρτύριο της τα είχε λύσει αυτά τα θέματα μέσα της;

Η αιμορροούσα ήθελε να κρατήσει την σχέση της με τον Θεό κρυμμένη από τους άλλους; Έμεινε σιωπηλή.

Κάποτε βγαίνοντας από το Άγιον Όρος με ρώτησε ο γέροντας Εφραίμ «θα είσαι μόνος σου στο αυτοκίνητο για την Αθήνα» Και είπα ναι! Μου λέει καλύτερα! Άλλος καλόγερος μου είπε πει «ότι έζησες αυτές τις ημέρες κράτα τα όσο μπορείς μέσα σου. Μην αρχίσεις να τα διηγείσαι γιατί θα την χάσεις την Χάρη που πήρες. Πολλές φορές ακούμε από τους πνευματικούς μας «κράτα το στόμα σου κλειστό όσο γίνεται». Μπορείτε να μας το εξηγήσετε γιατί η σιωπή αυτή είναι τόσο ωφέλιμη;

Και πως μπορεί να γίνει; Ξυπνάς ένα πρωί και λες από σήμερα θα μιλάω λιγότερο;

Μπορείτε να μας συνδέσετε αυτή την σκηνή της αιμορροούσης όταν άγγιξε το ρούχο του Χριστού με την Θεία Κοινωνία που μεταλαμβάνουμε εμείς σήμερα; Πως θα φθάσουμε εμείς στο Άγιο Ποτήριο με το ίδιο φρόνημα;

Ο Ιάειρος ενώ ζήτησε στον Χριστό να μπει στον σπίτι από την άλλη γέλασε μαζί με τους υπόλοιπους όταν τους είπε ο Χριστός ότι δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Πότε και

γιατί φθάνουμε στο σημείο να ειρωνευόμαστε και να απορρίπτουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε στην πνευματική ζωή και ας καιγόμαστε για την θεραπεία μας πραγματικά;

Οι άνθρωποι στο σπίτι της κόρης του Ιάρειου κορόιδευαν τον Χριστό επειδή είχαν χάσει την ελπίδα τους ήταν σε απόγνωση. Σε ποιους ανθρώπους ο Χριστός γίνονται η Ελπίδα πέραν της Ελπίδας;

Πάντοτε λέμε οι άνθρωποι ότι έχουμε βάσανα ειδικά σε περιόδους πολέμων, εθνικών δυσκολιών οικογενειακών δυσκολιών, σωματικών ασθενειών κλπ. Είναι τελικά τα βάσανα το σημείο συνάντησης μεταξύ κακού και ανθρωπότητας;

Πως ο Χριστός προλαμβάνει κάποιες φορές τους ανθρώπους που δυσπιστούν με τα θαύματα;

Γιατί πήρε μαζί του μέσα στο δωμάτιο μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο τον Ιωάννη και τους γονείς του κοριτσιού; Τι θέλει να μας διδάξει με αυτό;

Στο πλήρες αδιέξοδο του Ιάρειου βρέθηκε διέξοδος. Ο Χριστός ανέστησε την κόρη του. Πως εμείς θα φθάσουμε να είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι στην ιστορία της ζωής μας η μόνη ασφαλής διέξοδος που υπάρχει είναι ο Θεός; Ότι δεν υπάρχει στην ουσία αδιέξοδος;

Κουβεντιάσαμε σε αυτές τις 56 εκπομπές τον λόγο του Χριστού ο οποίος διασώθηκε για εμάς μέσα από τα κείμενα των περικοπών των Ευαγγελιστών μαθητών του Κυρίου. Ο Κύριος ήταν παρών σε εκείνα τα χρόνια και για πολλούς που τον ακολουθούσαν ήταν “καημός”. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στα Ευαγγέλια. Σήμερα μας έχετε πει ότι και πάλι παρών μέσα στην Θεία Λειτουργία ζωντανότατος όπως τότε. Πως θα γίνει η Θεία Λειτουργία και για εμάς καημός;

https://pemptousia.tv/view/b/category/Programs/subCategory/kardiakos_logos_1PkmT/id/ka

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ