

26 Οκτωβρίου 2022

## **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δοξολογία για τα 110 χρόνια από την Απελευθέρωση - Διπλά εορτάζει η πόλη του Αγίου Δημητρίου (ΦΩΤΟ)**

/ [Γενικά Θέματα](#)



Η Θεσσαλονίκη τιμά τον Προστάτη της [Άγιο Δημήτριο](#) και τα 110 χρόνια από την Απελευθέρωση της από τον Οθωμανικό ζυγό - Σε ομοψυχία και εθνική ενότητα κάλεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αμέσως μετά την Δοξολογία

Χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου και παρουσία της **Προέδρου της Δημοκρατίας [Κατερίνας Σακελλαροπούλου](#)** τελέστηκε σήμερα το πρωί στον **Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Δημητρίου** η Δοξολογία για την **110η Επέτειο Απελευθέρωσης της [Θεσσαλονίκης](#)**.



Θεσσαλονίκη, φωτορεπορτάζ: **Ραφαήλ Γεωργιάδης/ [ope.gr](#)**

**Επιμέλεια: Νικόλαος Ζαΐμης**

Στη **Δοξολογία συγχοροστάτησαν οι Αρχιερείς** οι οποίοι νωρίτερα έλαβαν μέρος στο **[Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο](#)** επί τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου.



Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στην είσοδο του ναού ο **Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας**.



Εκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Δοξολογία παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών

(Μακεδονίας - Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκπρόσωποι της πολιτείας και κομμάτων, η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων της πόλης.



## Ομοψυχία απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις

Τη σημασία της ομοψυχίας για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Κατερίνα Σακελλαροπούλου](#), στη δήλωση που έκανε μετά την επίσημη δοξολογία.

*“Η **Θεσσαλονίκη** γιορτάζει τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της και συμμετόχο, όπως τον θέλει ο λαός μας, στην απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του. Η διπλή αυτή επέτειος ενισχύει το εθνικό μας φρόνημα και μας υπενθυμίζει τη σημασία της ομοψυχίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Χρόνια πολλά”, δήλωσε.*



## 110 χρόνια πριν

**Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912**, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, οι πληρεξούσιοι αξιωματικοί Ιωάννης Μεταξάς (ο κατοπινός δικτάτωρ και ο άνθρωπος του «ΟΧΙ») και Βίκτωρ Δούσμανης μεταβαίνουν στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης και υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης της πόλης στον ελληνικό στρατό.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, παραδίνονταν ως αιχμάλωτοι 25.000 τούρκοι στρατιώτες και 1.000 αξιωματικοί. Στην κατοχή του ελληνικού στρατού περιέρχονταν όλος ο βαρύς και ελαφρύς οπλισμός του σχηματισμού (70 πυροβόλα, 30 πολυβόλα, 70.000 τυφέκια και πυρομαχικά). Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη δύο τάγματα ευζώνων και ύψωσαν την ελληνική σημαία στο Διοικητήριο, ενώ οι υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις στα υψώματα γύρω από την πόλη.



## Η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η έπαρση της Ελληνικής σημαίας στην κορυφή του [Λευκού Πύργου](#), με την ευκαιρία της εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της επετείου απελευθέρωσης της [Θεσσαλονίκης](#).

Την έπαρση της σημαίας πραγματοποίησαν ο **Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας** και ο **Διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου**, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρου Καλαφάτη.

Παρόντες στην τελετή ήταν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, και ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Τιμές απέδωσαν η **μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού** και άγημα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), ενώ από τη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ», που είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν χαιρετιστήριες βολές.



## Θεσσαλονίκη: Η πόλη του Αγίου Δημητρίου

Χιλιάδες πιστοί συρρέουν από χθες για να προσκυνήσουν τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα του Αγίου με την πόλη της Θεσσαλονίκης να θεωρείται ιδιαίτερος ευλογημένη. Αδιαμφισβήτητα λίγες πόλεις έχουν τόσο στενή σχέση με τον προστάτη Άγιο τους, όπως έχει η Θεσσαλονίκη με τον Άγιο Δημήτριο. Η εορτή του αγίου για κάθε Βορειοελλαδίτη είναι μία πολύ σημαντική μέρα. Δεν είναι απλώς μια περίλαμπρη γιορτή κατά την οποία η **Μακεδονία** «φοράει τα καλά της», αλλά είναι ο χρόνος, που τιμάται ο προστάτης τους, ο άγιος στον οποίο εναποθέτουν τον καημό, τα προβλήματα, την ελπίδα, τις ανησυχίες τους. Γι' αυτό και στις πηγές αποκαλείται μεγαλομάρτυς, φιλόπολις, σωσίπολις και μυροβλύτης.

**Οι Έλληνες στην ιστορία μας έχουμε** συνδυάσει κάθε μεγάλη νίκη του λαού μας με την πίστη μας. Το ίδιο συνέβη και για τη Θεσσαλονίκη η οποία σαν σήμερα το 1912 αφήνει μια για πάντα τον τουρκικό ζυγό και περνά στα χέρια των Ελλήνων, εκεί που πάντα ανήκε.











[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ](#)