

24 Οκτωβρίου 2022

Η Φιλοθέη υποδέχεται 430 χρόνια μετά, το Σκήνωμα της Αγίας Φιλοθέης

/ [Γενικά Θέματα](#)



Φέτος, και συγκεκριμένα την **21η Νοεμβρίου**, ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, συμπληρώνονται 500 χρόνια από την γέννηση της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, της πολιούχου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, ο οποίος φέρει το όνομά της.



Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης, τιμώντας την επέτειο των 500 χρόνων από την γέννηση της προστάτου, εφόρου και πολιούχου της πόλης μας είχε αποφασίσει να διοργανώσει εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις καθ'όλο το φετινό έτος, όμως λόγω της υγειονομικής κρίσης, αποφάσισε οι εκδηλώσεις αυτές να περιορισθούν κατά το τριήμερο 19 - 21 Νοεμβρίου, αρχικά με την διοργάνωση Ημερίδας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Φιλοθέης, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου (10.30 - 13.00) με θέμα: «'...ότι εβίωσε σεμνώς και μετήλλαξε το ζην αθλήσει και μαρτυρίω': Η αγιότητα καρπός αγωγής. Το παράδειγμα της Αγίας Φιλοθέης».

Επίσης, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ενέκρινε την πρόταση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την μεταφορά προς προσκύνηση του ιερού σκηνώματος της Αγίας Φιλοθέης εκ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών στον Ναό μας κατά το διήμερο 20 - 21 Νοεμβρίου και έτσι η Φιλοθέη, ύστερα από 430 χρόνια, θα υποδεχθεί το ιερό σκηνώμα της Αγίας προστάτου της προς ευλογία του κλήρου και του λαού της ευρύτερης περιοχής μας.

Καταγόμενη από την αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια γαιοκτημόνων, των Μπενιζέλων, η Ρηγούλα, ή Ρεβούλα (Παρασκευούλα), όπως ήταν το κοσμικό της

όνομα, ήταν κόρη του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Σηρίγης Παλαιολογίνας, γόνου της ιστορικής βυζαντινής οικογένειας, γεννήθηκε την 21η Νοεμβρίου 1522. Παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών ένα δύστροπο άνδρα που την κακοποιούσε, έμεινε χήρα στα 17 και αφού γηροκόμησε τους γονείς της, ίδρυσε την Μονή του Αποστόλου Ανδρέου στο κέντρο των Αθηνών περί το 1551 και εκάρη μοναχή λαμβάνοντας το όνομα «Φιλοθέη».

Μέχρι την κοίμησή της, την 19η Φεβρουαρίου 1589, είχε διανείμει ολόκληρη την τεράστια περιουσία της σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Μέρος της αχανούς κτηματικής της περιουσίας, η οποία εκτεινόταν από την Αθήνα έως το Λαύριο, υπήρξε και η ευρύτερη περιοχή μας, την οποία, σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία αγαπούσε ιδιαιτέρως. Γι'αυτό και θέλησε να ανεγείρει το μετόχι των Εισοδίων της Θεοτόκου σε αυτήν, όπου αρκετά συχνά το επισκεπτόταν για να αναπαυθεί, σωματικά και ψυχικά. Ως ακόμη πιο ιδιαίτερο τόπο προσευχής είχε την σήμερα ονομαζόμενη «ΚΡΥΠΤΗ» της Αγίας Φιλοθέης, μία φυσική σπηλιά, η οποία ενωνόταν μέσω υπόγειας σήραγγας περίπου 300 μέτρων με το Μετόχι των Εισοδίων.

Τόσο αγαπούσε την περιοχή μας και το Μετόχι της η Αγία Φιλοθέη, ώστε, όταν κακοποιήθηκε βάνουσα από Τούρκους στρατιώτες στο Μετόχι του Αποστόλου Ανδρέα στα Πατήσια την νύκτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου 1588, θέλησε να την μεταφέρουν εδώ, για να ζήσει τους τελευταίους μήνες της ζωής της, να κοιμηθεί εν Κυρίω και να ταφεί. Ένα χρόνο μετά την κοίμησή της το σκήνωμά της βρέθηκε ακέραιο, άφθαρτο και μυροβόλο, το οποίο μετά από μικρό χρονικό διάστημα, μεταφέρθηκε στο Καθολικό της Μονής του Αποστόλου Ανδρέου στην Αθήνα. Μετά την ανοικοδόμηση του νέου Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, στα μέσα του 19ου αιώνα, μεταφέρθηκε εντός αυτού.

Πηγή: iellada.gr