

14 Οκτωβρίου 2022

## **Μουσική βραδιά με την Βούλα Ρεφενέ και τους Θαλασσινούς Ταξιδευτές, στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...»**

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Εκκλησιαστικοί Ύμνοι, Μουσική, Τραγούδια και Χοροί /  
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Ένα μουσικό ταξίδι, στα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα τη Νάξο, με αγαπημένα τραγούδια, ρυθμούς και μελωδίες, και οδηγούς την Βούλα Ρεφενέ και το μουσικό σχήμα Θαλασσινοί Ταξιδευτές, περιελάμβανε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...».



Συμμετείχαν, στο τραγούδι Βούλα Ρεφενέ, στην κιθάρα Λευτέρης Συμιανάκης, στο μπάσο Χρήστος Περδίκης, στο βιολί Στέλιος Κλουβάτος και στο λαούτο Απόστολος Καρποντίνης.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε από το κανάλι του «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» στο YouTube.

Οι Θαλασσινοί Ταξιδευτές, είναι ένα μουσικό σχήμα, που ξεκίνησε εδώ και χρόνια το ταξίδι του. Η ιδέα προήλθε από τη δημιουργό του σχήματος Βούλα Ρεφενέ και από την αγάπη των υπόλοιπων μελών του για τη μουσική του τόπου μας και του καλού-ποιοτικού τραγουδιού. Έχοντας κοινά ενδιαφέροντα, κοινό ρεπερτόριο, κοινές μουσικές αναζητήσεις και απόψεις, δημιουργήθηκαν οι Θαλασσινοί Ταξιδευτές.

Ένα μουσικό σχήμα, το οποίο αποτελείται από αξιόλογους μουσικούς, σέβεται την παράδοση και τη μουσική του τόπου μας και με υπευθυνότητα προσπαθεί να μην υπάρξει αλλοίωση στα τραγούδια του, τιμώντας έτσι και τον δημιουργό, αλλά και τον τόπο του εκάστοτε τραγουδιού.

Εκτός από τα παραδοσιακά τραγούδια, συνδυάζουν και κάποια καλά τραγούδια του έντεχνου και λαϊκού ρεπερτορίου που τυγχάνει να συνάδουν με τα παραδοσιακά. Είναι δηλαδή «ντυμένα» με τα χρώματα της θάλασσας και «χρωματίζουν

θαλασσινά» τις εκάστοτε εμφανίσεις τους.

Επίσης, συνδυάζουν και τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Βούλας Ρεφενέ. Οι εμφανίσεις τους σταθερές και προσεγμένες, με άξονα καλές και σωστές επιλογές μουσικών χώρων.

Με πρωταγωνιστές τη λύρα, το βιολί και το λαούτο, αγκυροβολούν σε Κρήτη, Νάξο έως και Μ. Ασία και μας μούν σε μεσογειακές μελωδίες, εκεί όπου οι θύμησες δε σβήνουν ποτέ. Κι αφού όλη η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο νησί, τα τραγούδια δε σταματούν ποτέ και πουθενά. Δεν υπάρχουν όρια. Όλη η Ελλάδα ένα τραγούδι!

[Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:](#)