

Για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

/ [Γενικά Θέματα](#)



«Εν πρώτοις, μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών ΙΕΡΟΘΕΟΥ, ον χάρισαι ταις Αγίαις σου Εκκλησίαις εν Ειρήνῃ, Σώον, Ἐντιμον, Υγιά, Μακροημερεύοντα και Ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας».

Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Σήμερα, **4 Οκτωβρίου** 2022 ημέρα Τρίτη, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον πρώτο Επίσκοπο Αθηνών, **Άγιο Ιερόθεο**, ο οποίος διδάχτηκε τη Χριστιανική Πίστη από τον **Απόστολο Παύλο** και χειροτονήθηκε **Επίσκοπος Αθηνών**. Σύμφωνα με την παράδοση ο **Επίσκοπος Ιερόθεος** παραβρέθηκε κατά την κοίμηση της Παναγίας μας στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, σήμερα είναι και τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου **Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου** και Τοποτηρητού της [Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Ιεροθέου](#).

Μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του Μητροπολίτη Νικοδήμου, 1995, η έδρα της **Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου** χηρεύει. Η Ιερά Σύνοδος και ο τότε **Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος** μακαριστός **Σεραφεΐμ**

εκτιμώντας την προσφορά, την προσωπικότητα και το σημαντικότατο έργο, εκλέγει νέο Μητροπολίτη για την Ιστορική Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τον κ.κ. Ιερόθεο, κατά κόσμο **Γεώργιο Βλάχο** και την επομένη εορτή του **Προφήτου Ηλία** έγινε η χειροτονία του. Η ενθρόνιση του νέου Ιεράρχη έγινε στον Μητροπολιτικό **Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου**, στις 10 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Ο Σεβασμιώτατος, γεννήθηκε στα **Ιωάννινα** το **1945** όπου έλαβε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Τις Γυμνασιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Αγρίνιο και στη συνέχεια μετά από εξετάσεις εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή των Ιωαννίνων. Σπούδασε επίσης από το 1964 έως το 1968 στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης όπου έλαβε το Πτυχίο του με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

Έλαβε από τους γονείς του, Σωτήριο και Ευτυχία αλλά και από την θεία του την Παρασκευή, αδελφή της μητέρας του, εκκλησιαστική ζωή, αγάπη καθ'ότι ήταν και αυτοί άνθρωποι της εκκλησίας, άνθρωποι του Θεού. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μαζί με ομάδα συμφοιτητών του, ασχολήθηκε με την **Πατρολογία** και την καταγραφή των χειρογράφων που διασώζονται στις βιβλιοθήκες των **Ιερών Μονών του Αγίου Όρους**. Ιδιαίτερα εντρύφησε στην διδασκαλία του **Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά**.

Τον εκλεκτό αυτόν επιστήμονα τον κέρδισε η Εκκλησία, προτίμησε να γίνει ο Δάσκαλος των ψυχών μας, να γίνει ο Πνευματικός μας οδηγητής και εξομολογητής. Ο **Γεώργιος** μόλις πήρε το πτυχίο του, γεμάτος όρεξη για δουλειά, πήγε κοντά στον Πνευματικό του Πατέρα αείμνηστο **Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Άγιο Καλλίνικο**. Ο **Καλλίνικος** προγραμματίσει την κουρά του για τις 12 Σεπτεμβρίου **1971** ημέρα Κυριακή. Το όνομα που του έδωσε ήταν το όνομα του **Γέροντά του Ιεροθέου** τιμώντας έτσι τον Αείμνηστο **Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Ιερόθεο**.

Στο βαθμό του **Διακόνου** ο Ιερόθεος παρέμεινε περίπου **οκτώ μήνες**. Στις 25 Ιουνίου **1972** ο **Μητροπολίτης Καλλίνικος** καθόρισε και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προχειρίστηκε σε Αρχιμανδρίτης. Το **1987** έρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας κοντά στον Σεβασμιώτατο **Μητροπολίτη νυν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο**.

Στη Μητρόπολη αυτή ο Ιερόθεος αναλαμβάνει υψηλά καθήκοντα αρχίζοντας τις περιόδους του ως **Ιεροκήρυκας** σε όλη την περιφέρεια της Μητροπόλεως. Μετά από την Μητρόπολη αυτή πηγαίνει, για να υπηρετήσει ως Ιεροκήρυκας, **στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών** κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης

Ελλάδος **μακαριστό Σεραφείμ**. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Ιερόθεος υπηρετεί για **οκτώ χρόνια**. Παράλληλα με το έργο του Ιεροκήρυκα εκτελούσε χρέη Διευθυντού Νεότητας της Αρχιεπισκοπής καθώς και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεότητας. Από τη θέση αυτή διοργάνωσε Συνέδρια, ημερίδες για τους υπεύθυνους των **Κατηχητικών Σχολείων** και επόπτευε όλα τα **Πνευματικά Κέντρα των Ενοριών** της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τον λόγιο αυτό Κληρικό η Εκκλησία της Ελλάδος, εκτιμώντας την όλη προσφορά του και την προσωπικότητά του, τον εξέλεξε στις 19 Ιουλίου **1995** Μητροπολίτη και τον τοποθετεί στην Ιστορική **Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου**.

[Διαβάστε περισσότερα εδώ](#)