

## “Κυριακή Μετά την Υψώση του Τιμίου Σταυρού” - Εκπομπή Καρδιακός Λόγος - Πεμπτουσία TV #42

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος](#)



Πως ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι για την ζωή μας οι δύο όψεις του ίδιου πράγματος; Ψάλουμε το Μεγάλο Σάββατο «Δόξα Κύριε, τω Σταυρώ σου και τη Αναστάσει σου»

Μας λέτε οι πνευματικοί ότι Σταυρός για τον άνθρωπο ουσιαστικά σημαίνει «κόβω κάτι από τον εαυτό μου»; Τι εννοείτε με αυτό;

Γιατί ο Χριστιανός δεν είναι μόνο ένα όραμα και ένας τίτλος αλλά είναι και σταυρός και χρέος και μεγάλη μας τιμή να είμαστε χριστιανοί;

« ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν». Τι εννοεί εδώ ο Κύριος με την λέξη ψυχή;

Και συνεχίζει:

τι θα ωφελήση τον άνθρωπον, εάν κερδήσῃ ολόκληρον τον υλικόν κόσμον και χάσει την ψυχὴν του; Μας λέει ο Κύριος να αγαπάς τον Σταυρό σου. Πως είναι δυνατόν να αγαπάμε τον Σταυρό μας;

«Διότι εκείνος, ο οποίος δια λόγους ανθρωπαρεσκείας και δειλίας θα εντραπή και θα αρνηθή εμέ και τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν, την μοιχαλίδα, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπή αυτόν και θα τον αποκηρύξη, όταν ως κριτής των ανθρώπων έλθη ολόλαμπρος με την δόξαν του Πατρός αυτού συνοδευόμενος από τους αγίους αγγέλους»”.

Γιατί ονομάζει την γενεάν αυτή μοιχαλίδα;

Δεν ντρέπομαι για το ότι έχω οδηγό μου τον Εσταυρωμένο Κύριο της Δόξης». Αντίθετα, καυχιέμαι για τον Σταυρό του και ομολογώ σε κάθε στιγμή της ζωής μου ότι μόνο τηρώντας το θέλημά του μπορώ να σωθώ. Η άρνηση αυτής της ομολογίας έχει συνέπειες μας λέει το Ευαγγέλιο. Ποιες είναι αυτές οι συνέπειες;

Ένα φέρετρο το διακοσμούμε με λουλούδια για να φαίνεται όμορφο. Διακοσμείται ο θάνατος;

Εμείς επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή μας την διακοσμούμε όσο γίνεται με ανέσεις, με χρήματα με καλοπέραση. Γιατί δεν ψιλιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά;

Σε ποια ηλικία αρχίζουμε να βλέπουμε την σκοτεινιά των πραγμάτων και έστω δειλά θέλουμε να αλλάξουμε κάτι;

Γιατί ο θάνατος είναι ανυπέρβλητο κακό;

Έρχεται το φρόνημα του κόσμου και λέει σε έναν νέο άνθρωπο βγες έξω και χόρτασε στην ζωή, γλέντησε τη χωρίς κανόνες και φθάνει κάπου εκεί στην μέση ηλικία και αρχίζει και μυρίζεται τα περί ματαιότητας και ταπεινώνεται και βλέπει το κενό. Πότε φθάνει στον πάτο ο άνθρωπος έτσι ώστε να αρχίσει να διαλέγεται με τον θάνατο με το νέο πνεύμα για το οποίο μας μιλάει το σημερινό Ευαγγέλιο;

Τι σημαίνει βασικά πιάνω πάτο και ταπεινώνομαι ενώπιον της ζωής;

Πολλοί άνθρωποι και άνθρωπο της Εκκλησίας δυστυχώς πάμε προς τον θάνατο μας με την πλάτη, με την όπισθεν. Γιατί δεν τολμάμε να κοιτάξουμε κατάματα τον θάνατο μας;

Πως πέρασε όλος ο Χριστός μέσα από του Αγίους και αγιάσανε;

Υπάρχει κίνδυνος να κόβουμε βόλτες όλη μας την ζωή μέσα στις Εκκλησίες και να μην έχουμε πάρει μυρωδιά για το τι είναι Εκκλησία;

Γιατί έλεγε αυτό ο σύγχρονος άγιος ότι όποιος χαίρεται αυτή την ζωή δεν έχει

καταλάβει τι είναι ο Χριστός. Γιατί να μην χαιρόμαστε την ζωή που ο Χριστός μας έδωσε όμως;

Γιατί να μην μπορεί να είμαι ένας πετυχημένος άνθρωπος του κόσμου και ταυτόχρονα να λέω ότι αγαπώ τον Κύριο;

Τι φανερώνει το «ακολουθείτω μοι» που λέει ο Χριστός;

Σε αυτή την συμπίεση με τον Χριστό όμως συχνά αποκάμνουμε πέφτουμε και φαίνεται ότι ηττούμαστε. Πως ξαναπαίρνουμε μπρος με το ίδιο θάρρος μετά από τόσες κατραπακιές;

Μπορείτε να μας μιλήσετε για τον συνδυασμό των δύο ιδιοτήτων του Θεού πάνω στον Σταυρό; Αυτόν του Θεού της δικαιοσύνης και τον Θεό της Αγάπης;

Πως ζυγίζει και συνδυάζει ο Σταυρός από την μία την βρωμιά, την αμαρτία του ανθρώπου και από την άλλη το μεγαλείο του το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής;

Πως οι δικοί μας σταυροί γίνονται καθρέπτες από την μία της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού και από την άλλη της αξία μας αλλά και της βρωμιάς μας; Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό με πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα μας.

Πως η δικαιοσύνη του Σταυρού ως αξιακό σύστημα που δείχνει την αιωνιότητα γίνεται για τον άνθρωπο το ασφαλέστερο κριτήριο για να μην χαράμίσουμε την ζωή μας στο κυνήγι μάταιων πραγμάτων;

Ο Κύριος μας συνέστησε να προσέχουμε στους σταυρούς μας ώστε να τους υπομένουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό;

Ο Απόστολος γράφει Χριστώ συνεσταύρωμαι - είμαι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Τι διαφορά έχει να σηκώνω τους διάφορους σταυρούς μου με το να σηκώνω τον Σταυρό του Χριστού;

Ο Χριστός απεκάλεσε τον Απόστολο Παύλο Σατανά διότι του είπε να μην σταυρωθεί. Εμείς αποκαλούμε τον διπλανό μας διάολο επειδή μας σταυρώνει. Έχουμε δικαίωμα να αποκαλούμε κάποιον διάολο και ας μας σταυρώνει στην κυριολοξία;

Ποιο κόλπα χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κόσμος σήμερα απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους για να μας θαμπώσει όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις ζωής και να χαράξουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε;