

” Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού” - Εκπομπή Καρδιακός Λόγος - Πεμπτούσια TV

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος / Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)



Γιατί έπρεπε ένας Θεός να πεθάνει πάνω στον Σταυρό;

Σε τι μας καλεί η Εκκλησία την ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού;

Τι φανερώνει ο Σταυρός του Κυρίου; Μιλήστε μας για αυτό το παράξενα συνυφασμένο μυστήριο τραγωδίας και θριάμβου.

Τι δυνατότητα δίνει ο Σταυρός του Κυρίου στον άνθρωπο;

Όταν μιλούσε ο Κύριος για τον Σταυρό τι ήθελε να πει στον κόσμο; Ήταν ο λόγος ένα κήρυγμα μια ομιλία η κάτι άλλο;

Τι συμβαίνει όταν υπομένεται ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον κόσμο;

Όταν προσκυνάμε τον Τίμιο Σταυρό τι προσκυνάμε πραγματικά;

Πως γίνεται δια του Σταυρού η ξένη χαρά και ο ξένος πόνος να γίνεται δικός μας; Έχουμε μια παροιμία που λέει “ξένος πόνος όνειρο”

Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι ο Σταυρός η θυσιαζόμενη αγάπη είναι η μοναδική δύναμη ζωής και αυτό το βλέπει ως μωρία ως ανοησία;

Στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την σοφία του κόσμου και την Σοφία του Θεού. Γιατί οι «σοφοί» του κόσμου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν την Σοφία του Θεού;

Κατά τον Παύλο από την μία οι Ιουδαίοι δέχονταν τα «σημεία» που έβλεπαν όμως τα ερμήνευαν όπως ήθελαν. Από την άλλη οι Έλληνες ήθελαν ένα Θεό φιλόσοφο με ορθολογικές αποδείξεις και τεκμήρια που είναι απαράδεκτος που δεν συντρίβει τους εχθρούς του. Περιγράψτε μας την καρδιά των Ιουδαίων και των Ελλήνων της εποχής.

Στην εποχή μας ποια είναι τα «σημεία» που μας δείχνει ο Θεός και δεν τα αποκρυπτογραφούμε όπως πρέπει;

Από την άλλη σε σχέση με το παράδειγμα των Ελλήνων της εποχής του Χριστού στο σήμερα μετά από 2000 χρόνια το αντίστοιχο ορθολογικό πνεύμα δεν συζητά καν την ύπαρξη ενός Θεού παρόλο που μπορούμε να πούμε έχουμε αποδείξεις. Αναστήθηκε ο Χριστός, έχουμε τόσους αγιασμένους ανθρώπους που πραγματώνουν τον Χριστό. Τι δεν πάει καλά;

Δεν είναι παράδοξο ειδικά για τον σημερινό άνθρωπο να αποδεχθεί ότι ο Χριστός πρόσφερε Ζωή μέσα από τον θάνατο Του; Μπορεί πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία να μαλακώσει και να πιάσει την ουσία ενός τόσο μεγάλου αγαθού;

Πως χάθηκε από τον άνθρωπο το καθ. ομοίωσιν, το γεγονός της ομοιότητας του με τον Θεό;

Η αμαρτία μας είπατε ότι είναι αυτή που μας αποξένωσε μας απομάκρυνε από τον Θεό. Θα ρωτήσει κάποιος μα γιατί ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία; Ήθελε το κακό μας;

Η σωτηριώδης δύναμη του Σταυρού έγκειται μόνο στην άδικη και απάνθρωπη εκτέλεση του Χριστού;

Διάβασα κάπου πως με τον Σταυρό Του ο Κύριος αποσπά από τον θάνατο τον πυρήνα της αμαρτίας δηλαδή τον εγωισμό και την φιλαυτία. Πως συνδέεται ο

δικός μας εγωισμός και η φιλαυτία με την Σταυρική Αγάπη του Χριστού;

Πως σχετίζεται η πλήρης παράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αγάπη και το έλεος του Θεού δια του Σταυρού;

Πότε ο Σταυρός αντί για προσωπική εμπειρία γίνεται ιδεολογία;

Τι συνέπειες έχει αυτό;

Μην είστε, κατὰ τὸ Ἅγιο Θεοφάνη τὸν Ἐγκλειστο σὰν ροκανίδια πὸν τυλίγονται γύρω ἀπὸ τὸ δικό τους κενό ἔλεγε ο π Αντώνιος Bloom. Ἀνοιχτεῖτε καὶ ἀγαπήστε- ἔπειδὴ αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Σταυροῦ! Εξηγήστε αὐτὸ τὸ ἀνοιγμα και την αγάπη ως δρόμο του Σταυρού.

Μας λέτε οι πνευματικοί «Σήκωσε τον Σταυρό σου» και μας πιάνει τρέμουλο. Τι σημαίνει εντέλει σήκωσε τον Σταυρό σου;

Τι διαφορά έχει ο δικός σας και ο δικός μου προσωπικός Σταυρός από τον Σταυρό του Κυρίου;

Βοηθάει σήμερα ο κλίμα να μιλήσουμε για Σταυρό; Πολλοί χριστιανοί θέλουμε να φαινόμαστε Χριστιανοί ὄντως βαπτισμένοι σταυροφόροι αλλά όχι σταυρωμένοι. Ποια είναι η διαφορά του σταυροφόρου με τον σταυρωμένο Χριστιανό σήμερα;

Πως πρέπει να ακούμε εμείς οι Χριστιανοί του σήμερα το κήρυγμα της Εκκλησίας για την αυταπάρνηση και την ομολογία του Σταυρού;

Μπορούμε πραγματικά να ωραιοποιήσουμε το κήρυγμα το Σταυρού για να το κάνουμε προσιτό και καλοδεχούμενο;

Λέμε «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» και κάνουμε παράλληλα τον Σταυρό μας. Μιλήστε μας για το σημείο του Σταυρού.

Πηγή: [ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ](#)
[ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ](#)