

Οικουμενικός Πατριάρχης: Η Ρωμαίικη Ομογένεια φυλάσσει επί αιώνες την πίστη στον Χριστό

/ [Γενικά Θέματα](#)



“Η παιδεία είναι και η διαδικασία, με την οποία μεταδίδονται στη νέα γενιά πολύτιμες αξίες, στάσεις ζωής, ήθος και πολιτισμός”, υπογραμμίζει στον χαιρετισμό του προς τους μαθητές και της μαθήτριες των ομογενειακών σχολείων της **Κωνσταντινούπολης** και της **Ίμβρου** ο Οικουμενικός Πατριάρχης **κ.κ. Βαρθολομαίος**.

Ο Παναγιώτατος, με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, τονίζει ότι αρωγή και συμπαραστάτες στην πορεία τους τη νέα σχολική χρονιά είναι οι δάσκαλοι τους. “Οι δάσκαλοι είναι η ψυχή του σχολείου και ορθώς το έργο τους ονομάστηκε «αγία αποστολή». Να τους σέβεσθε και να ακούτε τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους”, επισημαίνει ενώ υπενθυμίζει ότι ανήκουν στην Ρωμαϊκή Ομογένεια, η οποία φυλάσσει επί αιώνες, στα Άγια Χώματα, την πίστη στον Χριστό, την παράδοση της Ορθοδοξίας, τη βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Αναλυτικά ο Πατριαρχικός χαιρετισμός:

Άρχίζουν τά μαθήματα καί πάλι. Ἐπιστρέφετε στά θρανία οἱ περισσότεροι. Κάποιοι πού ἀπεφοίτησαν θά συνεχίσουν τή ζωή καί τίς σπουδές τους, ἐνῶ γιά κάποιους ἄλλους ξεκινᾷ τώρα ἡ μακρά σχολική ζωή. Μία περίοδος πού ἔχει πολλές ὑποχρεώσεις, διάβασμα, ἐξετάσεις, ἀλλά καί πολλές χαρές, μέ πρώτη τή φιλία καί τή συνεργασία μέ τούς συμμαθητές καί τίς συμμαθήτριες, ἀλλά καί τή χαρά τῆς μάθησης, τῆς γνώσης, πού εἶναι τό καλύτερο ἐφόδιο γιά τήν πορείας σας.

Γιά τόν Πατριάρχη σας, τά γράμματα, τά βιβλία καί ἡ μελέτη ἦταν μεγάλες ἀγάπες. Μέχρι σήμερα, γιά μένα ὅλα αὐτά εἶναι πηγή ἀληθινῆς εὐτυχίας. Σᾶς προτρέπω νά ἔχετε καί ἐσεῖς στό κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων σας τό βιβλίο. «Διαβάζω, ἄρα ὑπάρχω», λέγει ἕνας σύγχρονος στοχαστής. Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ὄχι μόνο δέν θά μετανιώσετε γι’ αὐτό, ἀλλά θά ἀντλεῖτε καθημερινά δύναμη, ἔμπνευση, νόημα καί κατεύθυνση γιά τή ζωή σας.

Ἡ παιδεία εἶναι καί ἡ διαδικασία, μέ τήν ὁποία μεταδίδονται στή νέα γενιά πολύτιμες ἀξίες, στάσεις ζωῆς, ἦθος καί πολιτισμός. Ἀνήκετε στήν Ρωμαϊκή Ὅμογένεια, ἡ ὁποία φυλάσσει ἐπί αἰῶνες, στά Ἅγια Χώματα, τήν πίστη στόν Χριστό, τήν παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας, τή βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, τήν ἀνθρωπιά καί τήν ἀλληλεγγύη. Κρατᾷ ἀνοιχτές τίς πύλες τῶν Ναῶν μας, σέ καλή λειτουργία τά σχολεῖα καί τά ἄλλα ἰδρύματά μας, καί ἀναμένει ἀπό ἐσᾶς νά ἀναλάβετε, μέ τή σειρά σας, τήν εὐθύνη γιά ὅλα αὐτά. Τό σχολεῖο σᾶς προετοιμάζει γιά νά ἀναδειχθεῖτε ἄξιοι συνεχιστές τῶν προγόνων σας. Σᾶς παρακαλῶ νά μή λησμονεῖτε ποτέ αὐτόν τόν ὑψηλό προορισμό σας.

Ἄρωγοί καί συμπαραστάτες στήν πορεία σας εἶναι οἱ δάσκαλοί σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἀγαποῦν καί ἔχουν τίς εἰδικές γνώσεις καί τή βούληση νά σᾶς δώσουν ὅλα τά ἐφόδια γιά τήν ἐπαγγελματική σας πορεία στό μέλλον καί γιά νά γίνετε φορεῖς, ἐκφραστές καί ὑπερασπιστές τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐκτιμοῦμε ὅλοι καί τιμοῦμε τήν προσφορά τους. Γιατί οἱ δάσκαλοι εἶναι ἡ ψυχή τοῦ σχολείου καί ὀρθώς τό ἔργο τους ὀνομάστηκε «αγία ἀποστολή». Νά τούς σέβεσθε καί νά ἀκούτε τίς υποδείξεις καί τίς συμβουλές τους. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τούς γονεῖς καί τούς κηδεμόνες σας

για τις θυσίες τους και για όσα μέ προθυμία και θυσιαστικό πνεύμα πράττουν για έσας.

Μέ αυτές τις σκέψεις και τά αισθήματα, εύχόμαστε σέ όλους σας καλή σχολική χρονιά, ύγιεινή και πλούσια σέ ώραϊες έμπειρίες και ένδιαφέρουσες γνώσεις, άπονέμουμε σέ έσας, στους δασκάλους σας και στίς οίκογένειές σας τήν Πατριαρχική μας εύλογία και παρακαλοϋμε τόν Θεό τής άγάπης νά σάς χαρίζει όλα τά καλά.

Φωτογραφία αρχείου: Ραφαήλ Γεωργιάδης/ ore.gr