

Μητροπολίτης Κινσάσας: «Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος ναός σε ολόκληρη την επαρχία - Χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα ναό»

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων / Συνεντεύξεις](#)



Για τον πρώτο Ορθόδοξο ναό στα βάθη της Αφρικής στο Μπαντουντού, 700 χιλιόμετρα από την Κινσάσα, τη στήριξη που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το εν λόγω σπουδαίο εγχείρημα αλλά και τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μίλησε αποκλειστικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος στο Πρακτορείο

«Ορθοδοξία» και στο δημοσιογράφο Αντώνη Μακατούνη.

«Στη συγκεκριμένη επαρχία ξεκίνησε μία ιεραποστολική προσπάθεια πριν από δύο χρόνια περίπου όπου ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κινσάσας κυρός Νικηφόρος έστειλε έναν πτυχιούχο θεολόγο, που τελείωσε τη θεολογική σχολή της Κινσάσα, του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και πήγε εκεί και ξεκίνησε τις πρώτες κατηχήσεις. Το πρώτο έργο ήταν κατηχητικό αφού ήταν λαϊκός, έγινε μία πρώτη προσπάθεια. Πριν από δύο μήνες τον χειροτονήσαμε κληρικό, διάκονο και πρεσβύτερο έτσι ώστε να επιστρέψει ξανά στην περιοχή όπου είχε ξεκινήσει τις κατηχήσεις με την ιδιότητα πλέον του Ιερέως» αναφέρει αρχικά και μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Εν συνεχεία συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, για την ανέγερση του νέου ναού, «Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος ναός όχι μόνο στην πόλη αλλά σε ολόκληρη την επαρχία, διότι η επαρχία του Μπαντουντού δεν είναι μόνο η πόλη που έχει ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες κατοίκους αλλά έχει ακόμα άλλες τρεις- τέσσερις πόλεις του ενός εκατομμυρίου, αλλά και άλλες μικρότερες πόλεις και χωριά. Είναι μια τεράστια περιοχή, περίπου σαν τη μισή Ελλάδα. Ξεκινά μία προσπάθεια, θεμελιώσαμε το ναό, υπήρξε κάποια δωρήτρια που μας έδωσε κάποια χρήματα για τα πρώτα έργα αλλά (σ.σ. χρειάζεται ενίσχυση) για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα ναό ο οποίος θα είναι αξιοπρεπής ώστε να δείξουμε και στις άλλες χριστιανικές ομολογίες ότι η Ορθοδοξία έχει μία σοβαρή παρουσία. Δεν εννοούμε ένα ναό με πολυτέλειες αλλά κάπως αξιοπρεπή και να έχουμε μία σοβαρή παρουσία... Επιθυμούμε μέχρι το Πάσχα να κτιστεί τουλάχιστον ο ναός και οι ακολουθίες του Πάσχα να τελεσθούν εκεί».

Έκκληση για ναούς και κληρικούς

Όσον αφορά στις καθημερινές δυσκολίες στο ιεραποστολικό έργο ο Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος σημειώνει, μεταξύ άλλων, «Έχουμε ανάγκη από ναούς, δεν έχουμε ναούς. Έχουμε πάρα πολλές πόλεις, μία ολόκληρη περιοχή των τεσσάρων εκατομμυρίων που δεν υπάρχει ούτε ένας Ορθόδοξος ναός, ούτε ένας Ορθόδοξος κληρικός» προσθέτει με συγκίνηση ο Σεβασμιώτατος, ενώ στη συνέχεια εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και στον Καθηγούμενό της Γέροντα Εφραίμ για την οικονομική ενίσχυση που προσφέρει.



Ο πρώτος Ναός στο Μπαντουντού του Κογκό - Το ιστορικό

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου το πρωί, στην πόλη Μπαντουντού, 700 χιλιόμετρα από την Κινσάσα, τελέσθηκε υπαίθρια Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιο και στη συνέχεια ο αγιασμός επί τη θεμελιώσει του πρώτου ορθοδόξου ναού της πόλεως και ολόκληρης της επαρχίας. Ο ναός αυτός θα τιμάται επ' ονόματι των Αγίων Πάντων. Το οικοπέδο που θεμελιώθηκε ο ναός είχε αγοραστεί από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο. Το κτίσιμο του Ναού πραγματοποιείται με χρήματα που προσέφερε δωρήτρια ευαισθητοποιημένη μέσω του τηλεοπτικού σταθμού, «ΛΥΧΝΟΣ» της Μητροπόλεως Πατρών, όπου με την

ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου προβάλλεται το ιεραποστολικό έργο και με τη συνδρομή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Ο Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος, παρουσία των αρχών του τόπου, του αντικυβερνήτη, του δημάρχου και άλλων διευθυντών και εκπροσώπων κρατικών γραφείων και υπηρεσιών και παρουσία των πρώτων πιστών και κατηχουμένων μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του αλεξανδρινού προκαθημένου Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ και τόνισε πως η κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλο το Κονγκό και σε όλη την Αφρική, όπως κανονικώς αναγνωρίζεται από όλον τον ορθόδοξο και χριστιανικό κόσμο, είναι υπό το πρόσωπο του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄.



Οι αρχές και οι πιστοί χειροκρότησαν την θεμελίωση του πρώτου Ναού των Αγίων Πάντων.

Επ' ευκαιρία να σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, προ δύο μηνών ο Σεβασμιώτατος χειροτόνησε στην Κινσάσα έναν θεολόγο εγκαθιστώντας τον ως πρώτο εφημέριο αυτής της μεγαλούπολης. Το όλο γεγονός της θεμελιώσεως καλύφθηκε επαρκώς από τα προσκληθέντα τηλεοπτικά κανάλια μεταξύ των οποίων και το κρατικό δίνοντας την ευκαιρία για μια παρουσίαση της ορθόδοξου παρουσίας στη χώρα αλλά και συγκεκριμένα με την ανέγερση του πρώτου ναού στο Μπαντουντού, μιας πόλεως 1.700.000 κατοίκων. Κλείνοντας ο Μητροπολίτης κ. Θεοδόσιος ευχήθηκε μέχρι το Πάσχα να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του Ναού.

