

Κουρά Μοναχής από τον Αρχιμ. κ. Εφραίμ, Καθηγούμενο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεροίας (φωτο)

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Το Σάββατο 30 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεροίας.



Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας τελέστηκε η κουρά (ρασοευχή) της δόκιμης Ζωής Παλατίου η οποία έλαβε το όνομα Εφραιμία. Την κουρά τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ι.Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, ο οποίος μετείχε και της θείας Λειτουργίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε:

«Ἐπαινετός, Κρήσκης τε καί Σιλου-ανός, Σίλας καί Ἀνδρόνικος, αἰνείσθωσαν ἅμα», μᾶς προέτρεψε σήμερα ὁ ἱερός Συναξαριστής.

Καί τήν ἡμέρα αὐτή κατά τήν ὁποία ἑορτάζει καί τιμᾷ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τή μνήμη πέντε ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα καί συνεκδήμων τοῦ πρωτοκορυ-φαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-σίας, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα, ὁ ἀπόστολος Σίλας, τόν συνόδευε κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Βέροια καί παρέμεινε στήν πόλη μας καί μετά τήν ἀναχώρησή του, εὐδόκη-σε ὁ Θεός μετά ἀπό πολυετῆ δοκι-μα-σία νά ἐνδυθεῖς τό μοναχικό τρι-βώνιο καί νά συγκαταριθμηθεῖς μέ τή μοναχική σου κουρά, τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου τῆς Ἱε-ραῖς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίμ, καί ἐπισήμως στήν Ἱερά αὐτή Ἀδελ-φότητα, μέ τήν ὁποία ἀπό πο-λύ νεαρή ἡλικία συνεδέθης καί στούς κόλπους τῆς ὁποίας ἀσκήθη-κες καί ἐνηλικιώθηκες πνευματικά τά τελευταῖα χρόνια ὡς δόκιμη μο-ναχή.

Ἡ σημερινή ἡμέρα ἀποτελεῖ γιά σένα καί γιά τή ζωή σου μία ὄντως μεγάλη ἡμέρα. Εἶναι ἡ ἡμέρα πρὸς τήν ὁποία ἀπό ἐτῶν προσέβλεπες καί τήν ὁποία εἶμαι βέβαιος ὅτι δια-καῶς ἐπιθυμοῦσες.

Μήν θεωρήσεις ὅμως, παιδί μου, οὔτε γιά μία στιγμή ὅτι ἐπέτυχες τόν σκοπό σου, ὅτι ἔφθασες δηλαδή στόν προορι-σμό σου καί ὀλοκλήρωσες τόν δρό-μο σου, διότι ὁποιαδήποτε τέτοια σκέψη εἶναι ἐπικίνδυνη καί κατα-στρο-φική.

Ἡ σημερινή ἡμέρα, ἀδελφή μου, ἡ ἡμέρα τῆς μοναχικῆς σου κουραῖς, εἶναι ἡ ἀφετηρία ἑνός νέου δρό-μου, μιᾶς νέας πορείας, γιά τήν ὁποία προετοιμαζόσουν ἐντατικά καί μέ ζῆλο μέχρι σήμερα καί δοκι-μαζόσουν γι' αὐτήν. Ἀπό σήμερα ὅμως καλεῖσαι νά βαδίσεις τή στε-νή ὁδό τῆς μοναχικῆς πολιτείας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπάγει τόν μοναχό καί τή μοναχή στόν Χριστό, τόν ὁδηγεῖ σέ Ἐκεῖνον τόν ὁποῖο ἐπόθησε ἡ ψυχή του καί ἐπέλεξε νά ἀκολου-θήσει.

Αὐτή τήν ὁδό, ἡ ὁποία θά σέ ὁδη-γήσει ἀπό αὐτόν τόν ἐπίγειο παρ-θε-νῶνα στόν οὐράνιο νυμφῶνα, ἐκεῖ ὅπου «ἦχος καθαρὸς ἑορτα-ζόν-των», τῶν ἁγίων Πάντων, τῶν ἐφόρων καί προστατῶν τῆς Ἱεραῖς αὐτῆς Ἀδελφότητος, ἐκεῖ ὅπου ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου εὐφραίνει διά παντός ὅσους τόν ἀγάπησαν καί ἀφιερῶθηκαν σέ Αὐτόν,

θά βαδίζεις από σήμερα, έχοντας ως συνο-δοιπόρους όλες τις αδελφές συμ-μονάστριές σου, έχοντας βοη-θούς και οδηγούς στον δρόμο τής μοναχικής ζωής τή Γερόντισσά σου και τον πνευματικό σου πατέρα, π. Παῦλο.

Βάδισέ την μέ άφοσίωση και αύτα-πάρνηση. Βάδισέ την μέ άπο-στολικό ζήλο, όπως και οι άγιοι άπο-στολοι, τούς όποιους έορτάζει σήμερα ή Έκκλησία μας. Βάδισέ την μέ τή διάθεση νά άγωνισθεΐς για νά αντιμετωπίσεις όποια έμπό-δια και όποιους πειρασμούς συνα-ντήσεις, όπως τό έκανε ο μέγας όσιος τής Έκκλησίας μας, ο όσιος Έφραίμ ο Σύρος, και ο όμώνυμός του νέος άγιος τής Έκκλησίας μας, ο όσιος Έφραίμ ο Κατουνακιώτης, τον όποιο είχα τήν εύλογία νά γνω-ρίσω και έκ του σύνεγγυς, διότι άσκήτευε πλησίον τής Σκή-της τής Μικράς Άγίας Άννης, και τον όποιο οι πάντες έθαύμαζαν για τήν ύπακοή του, ή όποια τον άγίασε και τον κατέταξε στο Άγιο-λόγιο τής Έκκλησίας μας· όχι, παιδί μου, τά πτυχία, αλλά ή ύπομο-νή, ή ταπείνωση και ή ύπακοή στους Γεροντάδες του τον χαρίτω-σε, των όποιων θά φέρεις και σύ από σήμερα τό όνομα.

Ή όδός τής μοναχικής ζωής δέν είναι ζωή άνέσεως. Είναι άγώνας και προσπάθεια, πού πρέπει νά γί-νε-ται μέ τις άπαραίτητες προϋπο-θέσεις, ώστε νά φθάσει ο μοναχός, μέ τή χάρη βεβαίως του Θεού, στο ποθητό τέρμα.

Ή πρώτη προϋπόθεση είναι νά έχει στραμμένο τό βλέμμα τής ψυ-χής και του σώματος στον Χριστό. «Άφορῶντες εις τον τής πίστεως άρχηγόν και τελειωτήν Ίησοῦν», μάς συστήνει ο μέγας άπόστολος Παῦλος. Ο Χριστός είναι αυτός στον όποιο πρέπει νά είσαι προ-ση-λωμένη. Σέ αυτόν και μόνο νά αποβλέπεις. Από αυτόν νά άντλεΐς δύναμη για νά συνεχίζεις τήν προ-σπάθεια. Σέ αυτόν νά καταφεύγεις στις δυσκολίες σου.

Και όταν έχεις προσηλωμένη τήν ψυχή και τό βλέμμα σου στον Χρι-στό, τότε οι άλλες προϋποθέσεις γίνονται πιο εύκολες. Τότε ή ταπεί-νωση, πού είναι ή δεύτερη προ-ϋπόθεση, επιτυγχάνεται πιο εύκο-λα, γιατί βλέποντας τον Χρι-στό ο μοναχός συναισθάνεται εύκο-λότερα τήν ανθρώπινη άδυ-να-μία και συνειδητοποιεί πόσο τήν έχει ανάγκη προκειμένου νά έλκύ-σει τή χάρη του Θεού, ο όποιος «τα-πεινοΐς δίδωσι χάριν».

Διαφορετικά, όσο και νά αγωνι-σθεῖ ὁ μοναχός ἢ ἡ μοναχή, ὅ,τι και νά ἐπιτύ-χει, ὅσα και ἄν κερδίσει στόν πνευ-μα-τικό του ἀγώνα, κινδυνεύει νά τά χάσει ὑποκύπτοντας στόν πει-ρα-σμό τῆς ὑπερηφανείας. Ἡ ταπει-νωση εἶναι αὐτή ἢ ὁποία, ὅχι μόνο τόν βοηθᾷ νά προοδεύσει πνευμα-τικά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά και νά διατηρεῖ ὅ,τι κέρδισε, διότι ἡ ταπεινώση κρατᾷ πάντα κλειστό τό θησαυροφυλάκιο τῆς ψυχῆς, ὥστε νά μήν μπορέσει νά εἰσέλθει ὁ ἐχθρός και νά συλήσει ὅ,τι πολυ-τιμο περιέχει.

Και ἡ τρίτη προϋπόθεση εἶναι ἡ ὑπακοή. Ἄν ἀγωνίζεσαι νά ἐπιτύ-χεις τήν ταπεινώση, τότε εἶναι εὔκο-λο νά κατανοήσεις πόσο μεγά-λη βοήθεια προσφέρει ἡ ὑπακοή, χωρίς τήν ὁποία δέν νοεῖται μονα-χική ζωή, δέν νοεῖται ἐν Χριστῷ ζωή και πνευματική πρόοδος.

Ἡ ὑπακοή στή Γερόντισσα και στόν Γέροντα, πρωτίστως, ἀλλά και στόν Ἐπίσκοπο, καθιστᾷ τόν μοναχό ἀπερίσπαστο ἀπό κάθε μέ-ριμνα, ὥστε νά εἶναι προσηλωμέ-νος στόν Χριστό και νά ζεῖ αὐτό τό ὁποῖο συστήνει, ὅπως εἶπαμε, ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος, «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν και τελειωτήν Ἰησοῦν», μέχρι νά τόν συναντήσῃ στόν οὐρά-νιο νυμφώνα.

Αὐτό ταπεινά και πατρικά εὔχομαι ἀπό καρ-δίας νά ἐπιτύχεις και σύ μέ τή συμπαράσταση και τή βοήθεια τῆς Γερόντισσας και τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός, π. Παύλου, ἀλλά και ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, και μέ τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, π. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος τέλεσε σήμερα τήν κουρά σου και συμπροσευ-χήθηκε μαζί μας, και τίς προσευχές τῶν γονέων σου, οἱ ὁποῖοι μέ τόση διάθεση και ἀγάπη σέ προσέφεραν και σένα, ὅπως και τήν ἀδελφή σου Θεοδώρα, στόν Χριστό, και νά ἀξιω-θεῖς τοῦ οὐρανίου νυμφῶνος, διά πρεσβειῶν και τῶν δύο ὁσίων, τῶν ὁποίων τό ὄνομα φέρεις, και πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν προστα-τῶν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς.





© ΙΜΒΝΚ Γραφείο Τύπου



© ΙΜΒΝΚ Γραφείο Τύπου



[Περισσότερες φωτογραφίες εδώ](#)

Πηγή: imverias.gr