

Πλούσιο αφιέρωμα της Ρεμπτουςία TV στον Άγιο Παΐσιο

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου και στην τηλεόραση της Πεμπτουςίας μπορείτε να παρακολουθήσετε αφιερώματα και συνεντεύξεις στο Άγιο και στο έργο του.

Στις 16:36, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός καταθέτει στον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο προσωπικές του μαρτυρίες από τη γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο, κάποιες εκ των οποίων βρίσκονται καταγεγραμμένες σε χειρόγραφες σημειώσεις και περιγραφικές διηγήσεις του Σεβασμιωτάτου.



Στις 17:50 μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παΐσιου στην Άνω Κόνιτσα. Ο ανιψιός του Αγίου, γιος του αδερφού του Ραφάηλ, Χρήστος Εζνεπίδης, μας ξεναγεί στο φτωχικό που πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ο Άγιος, μαζί με τους γονείς του και τα 8 αδέρφια του. Σε αυτό το σπίτι, πήγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήταν 2 ετών. Εδώ μεγάλωσε, εδώ έπαιξε, εδώ γέλασε, εδώ έκλαψε και προσευχήθηκε, προτού αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό.

Στις 18:05 η Γερόντισσα Φιλοθέη, Ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Βρυούλων μας ξεναγεί στο παρεκκλήσι της Μονής, το οποίο είναι αφιερωμένο στους τρεις Αγίους του πόνου και της ελπίδας Παΐσιο, Πορφύριο και Ιάκωβο.



Στις 18:30 ένας επιστήμονας εξομολογείται: «Ο Άγιος Παΐσιος με έβγαλε από την κόλαση που ζούσα». Για τον Άγιο Παΐσιο μιλά ο φυσικός και αγιογράφος Αθανάσιος Ρακοβαλής. Ο κ. Ρακοβαλής εξιστορεί μοναδικές στιγμές αγιοσύνης του Γέροντα που τον σημάδεψαν, προσωπικά θαύματα που ο ίδιος έζησε, καθώς και συμβουλές του Γέροντα προς τον ίδιο που θα κρατήσει για πάντα. Τέλος, μιλά για την απλόχερη και άδοξη αγάπη του που όπως χαρακτηριστικά λέει ήταν μεγαλύτερη κι από εκείνη της μητέρας προς το παιδί.



Στις 19:00 ο Γέροντας της Καλύβης Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νέας Σκήτης, Παΐσιος μοναχός, μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο, τα θαύματά του και την οσιακή βιοτή

Του. Στο αφιέρωμα ακούγεται και η φωνή του Αγίου Παΐσιου.

Στις 19:15 στη συνέντευξη με τίτλο: «Ο Άγιος του πονεμένου λαού Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης», ο πρωτοπρεσβύτερος Χαρίλαος Παπαγεωργίου μιλάει για την οσιακή μορφή του Αγίου και την αγάπη του για τον πονεμένο άνθρωπο.

Στις 20:40 στην εκπομπή: «Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης και Άγιος Παΐσιος. Οι Μεγάλοι του Αγίου Όρους», ο Δρ. Στέφανος Δημόπουλος, ιατρός, χειρουργός οφθαλμίατρος, σε συνέντευξη του, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του: “Άγιον Όρος, χώρα ζώντων”, είχε μιλήσει - προ της αγιοκατατάξεως - για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη και τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη.

