

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Ο Χριστός βλέπει την καρδιά μας και αντίστοιχα ανταποκρίνεται.

/ [Γενικά Θέματα](#)



«Καί λέγει αὐτῷ· ἐγὼ ἐλθὼν θε-ρα-πεύσω αὐτόν» (Ματθ. 8.7).

Ἄνάμεσα στά πολλά θαύματα καί τίς θεραπεῖες πού ἐπιτέλεσε ὁ Χρι-στός κατά τή διάρκεια τῆς ἐπι-γείου ζωῆς συγκαταλέγεται καί τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δού-λου τοῦ ἑκατοντάρχου πού μᾶς παρουσίασε τό σημερινό εὐαγ-γε-λι-κό ἀνάγνω-σμα.



Στήν Καπερναούμ συνάντησε ὁ Χριστός ἕνα Ρω-μαῖο ἀξιωματικό, ἕνα ἑκατόνταρχο, ὁ ὁποῖος τόν πλη-σίασε καί τοῦ εἶπε γιά τό πρό-βλημα πού ταλαιπωροῦσε τόν δοῦ-λο του. «Κύριε, ὁ παῖς μου βέ-βληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος».

Ἕνας ἄγνωστος ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού ὁμιλεῖ, ἕνας εἰδωλο-λά-τρης, καί τό πρόσωπο πού βασα-νί-ζεται ἀπό τήν παραλυσία δέν εἶ-ναι ὁ ἴδιος, δέν εἶναι τό παι-δί του. Εἶ-ναι ὁ δοῦλος του, ἕνα πρό-σω-πο δη-λαδή πού σύμφωνα μέ τή ρω-μαῖ---κή νομοθεσία ἦταν πράγ-μα καί ἰδιοκτησία τοῦ κυ-ρίου του.

Ὁ ἑκατόνταρχος δέν ζητᾶ τίποτε ἀπό τόν Χριστό, ἀπλῶς τοῦ ἀνα-φέ--ρει τήν ἀσθένεια. Ἀλλά ὁ πα-ντο--γνώ--στης Κύριος διακρίνει πί-σω ἀπό τίς λέξεις τήν ἀγάπη καί τήν πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου. Γι' αὐτό καί ἀμέσως, χωρίς νά πεῖ τίποτε ἄλ--λο, χωρίς νά ζητήσῃ ὁποι-αδή-πο-τε διευκρίνιση, προσφέ-ρει γεν-ναι--όδωρα τή βοήθειά του. «Ἐγώ θά ἔρθω νά τόν θε-ραπεύσω».

Δέν λέει ὁ Χρι--στός φέρτε τον ἐδῶ, ὅπως λέει σέ ἄλλες περιπτώ-σεις.

Προσφέρεται να πάει ο ίδιος στο σπίτι του εκατοντάρχου για να τον θεραπεύσει, χωρίς καν να του το έχει ζητήσει.

Πόση αγάπη κρύβει, αδελφοί μου, αυτή ή προσφορά του Χριστού και πόσο διδακτική είναι για όλους μας. Πόσες φορές ακούμε για ανθρώπους που υποφέρουν, για ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας, που έχουν την ανάγκη μας, κι όμως αδιαφορούμε, καθυστερούμε να ανταποκριθούμε, αναβάλλουμε την επίσκεψή μας σ' αυτούς; Όμως ο Χριστός μάς δίδει ένα διαφορετικό παράδειγμα.

Σπεύδει να θεραπεύσει τον παράλυτο δούλο και μόνο που ακούει ότι ταλαιπωρείται. Και άς του είναι άγνωστος τόσο ο εκατόνταρχος όσο και ο δούλος του. Σπεύδει από αγάπη για το άρρωστο πλάσμα του, αλλά και ανταποκρινόμενος στην αγάπη του εκατοντάρχου προς τον δούλο του. Σπεύδει ακόμη για να ανταμείψει την πίστη του εκατοντάρχου που θα αποκαλυφθεί σε λίγο, όταν θα απαντήσει στην πρόταση του Χριστού πως δεν είναι ικανός για να έρθει ο Χριστός στο σπίτι του, αλλά ότι αρκεί και ένας λόγος του και μία έντολή του για να θεραπευθεί ο δούλος του.

«Και λέγει αυτός· εγώ έλθών θεραπεύσω αυτόν».

Αδελφοί μου, η φράση αυτή του Κυρίου μας είναι ένα μάθημα για μας και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί πολλές φορές ζητούμε από τον Χριστό να ικανοποιήσει διάφορα αιτήματά μας και αδημονούμε, όταν δεν ανταποκρίνεται, και απορούμε γιατί να συμβαίνει αυτό.

Την απάντηση όμως μάς την δίνει μέσα από το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αν ο Χριστός ανταποκρίνεται τόσο άμεσα στο αίτημα του εκατοντάρχου, είναι, γιατί, όπως είπαμε, διαβλέπει την πίστη και την αγάπη του. Και αυτή την πίστη και την αγάπη είναι που χρειαζόμαστε και εμείς, εάν θέλουμε να ανταποκρινέται ο Χριστός και στα δικά μας αιτήματα.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που μάς διδάσκει σήμερα ο Χριστός με την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του εκατοντάρχου. Και αυτό είναι ότι η ανταπόκριση του Χριστού στα αιτήματα και τις παρακλήσεις μας εξαρτάται και από τη δική μας ανταπόκριση στα δικά του αιτήματα. Γιατί και ο Χριστός ζητά από εμάς να ανταποκρινόμαστε στο θέλημα και τις εντολές του. Ζητά από εμάς την αγάπη μας. Ζητά την καρδιά μας. Ζητά να τον ακολουθούμε. Σε πόσα από αυτά ανταποκρινόμαστε, αδελφοί μου, με την ταχύτητα και την αμεσότητα με την οποία ανταποκρίνεται ο Χριστός στο αίτημα του εκατοντάρχου; Και αν εμείς δεν ανταποκρινόμαστε ή αν αδιαφορούμε ή αν κάνουμε αδιαφορικά από αυτό που μάς ζητά ο Χριστός, τότε πως περιμένουμε να ανταποκριθεί και Εκείνος στα δικά

μας αίτήματα;

Γι' αυτό, αδελφοί μου, ἄς διδα-χθοῦ--με ἀπό τό παράδειγμα καί τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἑκατοντάρχου. Ἦς διδαχθοῦμε ἀπό τήν πίστη τοῦ Ρωμαίου ἀξιωματικοῦ τήν ὁποία ἐπαίνεσε τόσο πολύ ὁ Χριστός, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄμεση ἀντα-πό-κριση τοῦ Χριστοῦ, καί ἄς σπεύ-δουμε μέ πίστη νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές του, ὥστε νά ἔχου-με τή χαρά νά ἀκοῦμε τόν Χριστό νά ἐπαναλαμβάνει καί στή δική μας ζωή τό: «ἐγώ ἐλθών θερα-πεύσ-ω αὐ-τόν». Θά ἔρθω ἐγώ γιά νά σέ θε-ρα-πεύσω καί νά ἱκα-νο-ποιή-σω τό αἴτημά σου.

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Πηγή: imverias.blogspot.com