

## **Ο Γέροντας Ελισαίος Συμωνοπετρίτης για την ειρήνη, την προσευχή, τη μετάνοια και τη σταυραναστάσιμη πορεία ζωής**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Γέροντας Ελισαίος Συμωνοπετρίτης: Ο Χριστός ήρθε να φέρει την ειρήνη στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και αυτή να πολλαπλασιαστεί μέσα σε αυτή - Στην εποχή μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη αγωγής και παιδείας



Για την ειρήνη, την προσευχή, τη μετάνοια και πως αυτή διαφέρει από τη μεταμέλεια, για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τον αγώνα του μέσα στον κόσμο, την σταυραναστάσιμη πορεία μέσα σε αυτόν, τα δάκρυα της μετανοίας, αλλά και την έλλειψη αγωγής και παιδείας που παρατηρείται στη εποχή μας, επιφέροντας οδυνηρές συνέπειες πολλές φορές, μίλησε στην εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και τη δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Γέροντας Ελισαίος. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας:

Αρχικά ο Γέροντας αναφέρθηκε στο ζητούμενο της εποχής μας που είναι η ειρήνη. “Δεν υπάρχει ειρήνη, ενώ μιλάμε για ειρήνη. Είμαστε φιλειρηνικοί, αλλά δεν φροντίζουμε για αυτό. Επικρατεί αβεβαιότητα και απελπισία. Άλλοι αποφασίζουν χωρίς να ρωτήσουν τον άλλο για τη ζωή του. Οι συνέπειες του πολέμου μας ακουμπούν και εμάς”, ανέφερε, μεταξύ άλλων. Ο Γέροντας Ελισαίος τόνισε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πίστη και χωρίς φόβο. Πρέπει να έχουμε ως πυρήνα την ειρήνη του Χριστού. “Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας. Με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία”, ανέφερε.

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα πως ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες χωρίς αυτές να δοκιμάζουν την πίστη μας, έδωσε απαντήσεις μέσα από

την αγιογραφική παράδοση της Εκκλησίας αλλά και την εμπειρία του. Τόνισε ότι οι πειρασμοί αυξάνουν την πίστη και ότι αυτή είναι κάτι το οποίο δεν διδάσκεται, αλλά είναι έμφυτη στον κάθε άνθρωπο ο οποίος οφείλει να την εξασκεί. “Η πίστη και η αγάπη είναι έμφυτα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο”, ανέφερε.

“Η προσευχή αρωματίζει την καθημερινότητα”

Για την προσευχή, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η σημασία της και μετά να την κάνουμε πράξη. “Πρέπει να έχουμε αίσθηση της συνομιλίας μας με τον Θεό. Η προσευχή είναι στάση”, επεσήμανε και πρόσθεσε ότι “όταν έχεις την ευχή όλα θα τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Όταν έρχεται η χάρις ο άνθρωπος γεμίζει με αισθήματα ευγνωμοσύνης. Η προσευχή είναι αυτό που αρωματίζει την καθημερινότητα”.

Όσο αφορά τώρα αυτούς που υποστηρίζουν ή δηλώνουν ότι δεν ωφελεί η προσευχή τόνισε ότι “αυτοί που δεν προσεύχονται είναι οι πιο δειλοί άνθρωποι του κόσμου” προσθέτοντας ότι διακατέχονται από μεγάλο ναρκισσισμό.

Για το αν βοηθά η προσευχή στη μετάνοια εξήγησε ότι είναι το κατεξοχήν πράγμα που οδηγεί σε αυτή. “Η προσευχή συγκεντρώνει το νου. Αποτελεί ολοκληρωτική στροφή του ανθρώπου. Είναι ο καθρέφτης μας”, ενώ εξήγησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μετάνοιας και μεταμέλειας.

Η ποιότητα είναι αυτή η οποία θα κάνει τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου να καρποφορήσει μέσα στον αγώνα που κάνει στον κόσμο ανέφερε εξηγώντας στη συνέχεια την έννοια της σταυραναστάσιμης ζωής η οποία είναι το κυρίαρχο μοτίβο στην Εκκλησία μας. “Είναι ευλογία να είναι σταυραναστάσιμη η ζωή μας”, είπε.

Χαρακτήρισε ευλογημένους αυτούς που χύνουν δάκρυα μετανοίας για τη σωτηρία της ψυχής τους καθώς αυτά αποτελούν χαρά για τη μετάνοια.

“Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία”

Μιλώντας για τα περίεργα που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία μας, η οποία βιώνει ακραίες καταστάσεις καθημερινά, σημείωσε ότι η απονιά που υπάρχει σε ορισμένους είναι μια βαθιά ψυχική κρίση η οποία οφείλεται στην απουσία του Θεού μέσα από αυτούς τους ανθρώπους.

“Εμείς σαν εκκλησία και σαν κοινωνία καταστέλλουμε τα γεγονότα. Αυτό είναι έλλειψη αγωγής. Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία. Υπάρχει μεγάλη απρονοησία. Καταστέλλουμε το έγκλημα αντί να το προλάβουμε. Αυτό θέλει παιδεία. Επένδυση για τον άνθρωπο η παιδεία. Δεν έχουμε συμφωνία σε στοιχειώδη πράγματα”, ανέφερε.

Η ευχάριστη συνομιλία με τον Γέροντα Ελισαίο έκλεισε με την αναφορά του σε εμπειρίες και βιώματα από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στο Άγιον Όρος.

Ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε εδώ:

<https://epikairothta.castos.com/player/1067969>

**Πηγή:** [iellada.gr](http://iellada.gr)