

30 Μαρτίου 2022

Πρωτ. π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος: Ο Χριστός μας χάρισε τον εαυτό Του

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ποιος άλλος θα μπορούσε να βρεθεί τόσο μεγάλος που να μπορέσει να ελκύσει την χάρη του Θεού και να Τον κατεβάσει στη γη, παρά μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος.



Στην 3η ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Παρασκευή 25 Μαρτίου, ιερούργησε και μίλησε προς τους πιστούς, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2022».

Η σωτηρία, επεσήμανε ο π. Γεώργιος στην ομιλία του, είναι ένα γεγονός που μας χαρίζεται, είναι δώρο του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε οι άνθρωποι, ότι είναι μια αξιομισθία, κάτι που θα το κερδίσουμε, πως θα δουλέψουμε και θα μας το ξεπληρώσει ο Κύριος, με τις καλές μας πράξεις, με τα καλά μας έργα, με εκείνες τις καταστάσεις, που νομίζουμε ότι μέσα από την άσκηση και την μυστηριακή ζωή, θα πετύχουμε από μόνοι μας.

«Κι έρχεται η εορτή του Ευαγγελισμού, και μας δείχνει δύο σημαντικότερα γεγονότα. Το φρικτό μυστήριο της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός δεν αγαπάει με τα δικά μας μέτρα. Η αγάπη χαρίζεται, δεν μπορεί να κρατάει κάτι για τον εαυτό της, θέλει να τα μοιράζει όλα.

Ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο, μαζί με την ευδοκία του Πατρός εν Αγίω Πνεύματι, και μας χάρισε τον εαυτό Του. Γιατί σήμερα, ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται, μέσα από τα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου.»

Λειτουργεί ο Θεός ως αγάπη, συνέχισε ο π. Γεώργιος, και η αγάπη κάνει

συγκατάβαση. Αυτή είναι η θεολογία μας, που πρέπει να την κάνουμε πράξη ζωής, να συγκαταβαίνουμε ο ένας στον άλλον.

Συγκαταβαίνει ο Χριστός και γίνεται άνθρωπος, εξ' άκρας συλλήψεως. Ο Θεός μας χαρίζεται και έρχεται καθημερινά, μυστικά στην ψυχή μας, με τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του.

Ο Θεός συγκαταβαίνει, είναι αγάπη σαρκούμενη και μπαίνει στον χωρόχρονό μας, όπως θα πρέπει να μπει κι ο καθένας στον άλλον και να τον αντέξει. Γιατί η αγάπη είναι σταυρός, ακάνθινο στεφάνι και γιατί δια του σταυρού, έρχεται η ανάσταση.

«Και το δεύτερο που μας μαθαίνει η εορτή του Ευαγγελισμού, είναι η δική μας ευθύνη. Γιατί για να μπορέσει να γίνει σύνδεση δύο καταστάσεων και δύο ανθρώπων, χρειάζονται και τα δύο μέρη.

Και ποιος άλλος θα μπορούσε να βρεθεί τόσο μεγάλος που να μπορέσει να ελκύσει την χάρη του Θεού και να Τον κατεβάσει στη γη, παρά μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος.»

Η Παναγία, μας δείχνει ότι χρειάζεται και το δικό μας κομμάτι της ανθρώπινης συγκαταβάσεως προς τον Θεό, που έρχεται από αγάπη να μας συναντήσει.

Αυτή ήταν η ομορφιά της Παναγίας, τόνισε ο π. Γεώργιος, ότι μπόρεσε να ανατραφεί μέσα στην καρδιά Της και να αγαπήσει τον Θεό, να ανταποκριθεί στον θείο έρωτα, και να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει, μέσα από τα δικά Της σπλάχνα, την δική Του παρουσία.

Ελεύθερος τελικά είναι ο άνθρωπος που υπακούει στην αγάπη του Θεού, την κάνει πράξη καθημερινά, λέει «ναι» στην πρόσκληση του Θεού, να αλλάξει τον κόσμο, μέσα στην καρδιά του.

Να μπορεί να υπακούει στις εντολές του Θεού, που είναι η αληθινή μεταμόρφωση του. Τότε μεταμορφώνεται και τότε γίνεται ακόλουθος της Παναγίας, που είπε το μεγάλο «ναι».

«Η θεολογία και η πίστη της Εκκλησίας, δεν μπορεί να μένει μόνο στην διάνοια, στην σφαίρα της ιδεοληψίας μας. Ετούτη η ζωή μας δόθηκε, όχι για να την περάσουμε με ευκολία και άνεση, αλλά για να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να δώσουμε εξετάσεις, το πόσο αγαπήσαμε τον Θεό, στο δικό Του κάλεσμα.

Αν το κάνουμε, η Παναγία είναι το εχέγγυο, ότι η βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή και ο παράδεισος μας περιμένει.»

[Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:](#)