

Αρχιμ. π. Δανιήλ Ψώινος: Γιορτάζουμε μία μεγάλη επίσκεψη, ο Θεός μας έρχεται!

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#)
[/ Πολυμέσα - Multimedia](#)



Τιμούμε και γιορτάζουμε το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, που κόμισε σε όλο το ανθρώπινο γένος, της «χαράς τα ευαγγέλια». Εκείνης που είπε «ναι» στον Θεό, όταν εμείς είπαμε το «όχι», που έσκυψε το κεφάλι στο άγιο θέλημα Του, όταν εμείς ανορθώσαμε εγωιστικά το ανάστημά μας.



Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της οποίας προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο, ο Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωίνος, Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Η αγρυπνία και η ομιλία μεταδόθηκαν από το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

«Σκιρτά η ψυχή μας, πανηγυρίζει και χαίρει η καρδιά μας», τόνισε ο π. Δανιήλ στον λόγο του, με αυτήν την μεγάλη εορτή. Και είναι αυτή η εορτή, που αποτελεί το Πάσχα, προ του Πάσχα.

Μέσα στην πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που όλοι προσπαθούμε να ανέβουμε στα Ιεροσόλυμα της ψυχής μας, για να δούμε τον Σταυρό τον Κύριο μας και μετά από λίγο να χαρούμε την Ανάσταση Του, για να εορτάσουμε το εσωτερικό Πάσχα της μετάβασης μας, από την αμαρτία στην λύτρωση, η Εκκλησία μας προσφέρει την χαρά του Ευαγγελισμού.

«Χαιρόμαστε, γιατί γιορτάζουμε μία μεγάλη επίσκεψη, ο Θεός μας, έρχεται και εκπληρώνει την μεγάλη του υπόσχεση. Εκείνο που μας είπε, όταν εμείς του γυρίσαμε την πλάτη και θελήσαμε να αυτονομηθούμε και να στηριχθούμε στις δικές μας πεπερασμένες δυνάμεις. Ότι θα έλθει η στιγμή, που Εκείνος θα μεταβεί κοντά μας, για να μας λυτρώσει από το μεγάλο κακό της αμαρτίας, που φέραμε στην ζωή μας.»

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, συνέχισε ο π. Δανιήλ, αναφερόμενοι στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, κάνουν λόγο για εκείνο το προηγούμενο θέλημα Του, το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού. Λέγοντας ότι ο Χριστός θα γινόταν άνθρωπος, ακόμα κι αν εμείς δεν επιλέγαμε την αμαρτία.

Εφόσον όμως την επιλέξαμε, ετέθη σε ισχύ, και το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Ο Χριστός, όχι μόνο ήλθε στον κόσμο μας, αλλά έπαθε, ανέβηκε στον Σταυρό για την χάρη τη δική μας. Αυτήν την υψηλή επίσκεψη, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, χαιρόμαστε. Γιορτάζουμε όμως, και δύο μεγάλες νίκες, τη νίκη κατά της φθοράς, της αμαρτίας και του θανάτου, που μας προσφέρει ο Κύριος, αλλά και την εθνική νίκη εναντίον των βαρβάρων, που για 400 χρόνια μας κρατούσαν υπόδουλους, χωρίς όμως να απεμπολήσουμε, την εθνική μας ιδιοσυγκρασία και την αγία πίστη μας.

«Τιμούμε και γιορτάζουμε το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, που κόμισε σε όλο το ανθρώπινο γένος, της «χαράς τα ευαγγέλια». Εκείνης που είπε «ναι» στον Θεό, όταν εμείς είπαμε το «όχι», που έσκυψε το κεφάλι στο άγιο θέλημα Του, όταν εμείς ανορθώσαμε εγωιστικά το ανάστημά μας και ακολουθήσαμε τον δρόμο της απώλειας, που έγινε και η είναι η γέφυρα για να έλθει ο Θεός σε εμάς και για να πάμε εμείς σ' Εκείνον.»

Καταθέτουμε στη χάρη Της, ολοκλήρωσε τον λόγο του ο π. Δανιήλ, τους καημούς και τον πόνο μας, τον πόνο που περίσσεψε από την καρδιά μας, τον πόνο εκείνο που βλέπουμε σήμερα να υποφέρει ιδιαίτερα ο ουκρανικός λαός, που χάνει ανθρώπους, σπίτια, δουλειές και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς, όπως ακολούθησε αυτόν τον δρόμο και η Παναγία μας, με τον νεογέννητο Χριστό.

«Εκείνη, και μας ακούει, και γνωρίζει καλά αυτό που φιλοξενεί η καρδιά μας και είναι έτοιμη να απλώσει το ιερό Της μαφόριο, να προσφέρει την χάρη και την ευλογία Της, για να απαλύνει πόνους, να σπογγίσει δάκρυα, να παρηγορήσει καρδιές, να στηρίξει ψυχές.»

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:

Αρχιμ. π. Δανιήλ Ψωίνος: Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου