

25 Μαρτίου 2022

## Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας παρουσιάζουν το Απολυτίκιο της εορτής του Ευαγγελισμού (βίντεο)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Η σημερινή ημέρα, η 25 η Μαρτίου, είναι μια ημέρα με διπλή σημασία για όλους μας.

Και αυτό, διότι είναι ταυτόχρονα θρησκευτική και εθνική εορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εθνική, γιατί η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία το 1821.

# «Σήμερα τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον»

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ'

Διεύθυνση: Ἄγγελος Μπέντης



Με την λέξη «Ευαγγελισμός» στο Χριστιανισμό, αναφερόμαστε στην χαρμόσυνη είδηση που μετέφερε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, ο οποίος της είπε πώς πρόκειται να κυοφορήσει τον Ιησού Χριστό, τον υιό του Θεού.

Επίσης, στις 25 Μαρτίου 1821, ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στην τουρκική σκλαβιά που κρατούσε την Ελλάδα δέσμια για 400 χρόνια. Ήταν η εποχή εκείνη που ωρίμασαν οι συνθήκες και οι καταστάσεις για το ξεσηκωμό του ελληνισμού. Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Στο παρακάτω video, παρουσιάζουν οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας, το Κοντάκιο της εορτής «Τῆ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ τὰ νικητήρια», υπό την διεύθυνση του μουσικολόγου και καθηγητή βυζαντινῆς μουσικῆς στο μουσικό σχολείο Αργολίδας, κ. Ἄγγελου Μπέντη.

Κοντάκιον Ἀκάθιστου Ὑμνου. Ἦχος πλ. δ&#39;

«Τῆ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ τὰ νικητήρια,  
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,  
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.  
Ἄλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,  
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,

ἵνα κράζω σοι • Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε».

Και στο ακόλουθο video, οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας, μας παρουσιάζουν το Απολυτίκιο της εορτής του Ευαγγελισμού.

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ&#39; (χρωματικός).

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε  
Κεχαριτωμένη,  
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

**Πηγή:** [argonafplia.gr](http://argonafplia.gr)