

20 Μαρτίου 2022

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα και οι αντίστοιχες αρετές

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)





Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα εξής:

- 1) Η υπερηφάνεια
- 2) Η φιλαργυρία
- 3) Η πορνεία
- 4) Η γαστριμαργία
- 5) Ο φθόνος
- 6) Ο θυμός ή η οργή
- 7) Η ακηδία ή η αμέλεια

Λέγονται δε θανάσιμα διότι φθείρουν την αγάπην μας προς τον Θεόν και τον πλησίον και μας κάμνουν εχθρούς του Θεού και φίλους του διαβόλου. Λέγονται θανάσιμα γιατί προξενούν θάνατο στην ψυχή και γιατί αυτά είναι οι κεφαλές και οι ρίζες απο τις οποίες γεννώνται και άλλες αμαρτίες.

Με αυτά τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα μας πολεμούν τρεις μεγάλοι εχθροί, η σάρκα, ο κόσμος, και ο διάβολος. Η σάρκα μας κολακεύει και μας σπρώχνει στην πορνεία, γαστριμαργία και αμέλεια. Ο κόσμος μας σέρνει στην φιλαργυρία και

στην αχόρταστη επιθυμία των υλικών πραγμάτων, και ο Διάβολος μας ρίχνει στην υπερηφάνεια για να γίμουμε όμοιοι και ακόλουθοί του.

Από τα επτά θανάσιμα αυτά αμαρτήματα γεννώνται και άλλα μεγάλα εξι αμαρτήματα.

1) Η βλασφημία η οποία είναι βαρύτερο αμάρτημα από τις άλλες ασωτείες, επειδή ο βλάσφημος κινείται από πνεύμα πονηρό και λέγεται εχθρός του Κυρίου. Γι αυτό τον λόγο ο ιερός Αυγουστίνος λέγει ότι περισσότερο αμαρτάνουν όσοι βρίζουν τον Χριστό τώρα που βασιλεύει στον ουρανό, από εκείνους που σταύρωσαν σωματικά τον Κύριο, όταν ζούσε στη γη.

Σε όσα η Πρόνοια και Δικαιοσύνη του Θεού επιτρέπει να μας βρίσκουν θλιβερά, δεν πρέπει να παραφερόμαστε αλλά να ταπεινοφρονούμε, να μετανοούμε και να τα δεχόμαστε σαν ιατρικά και σωτήρια φάρμακα για την θεραπεία των ψυχικών μας παθήσεων...

2) Η επιορκία, δηλαδή το να ορκιζόμεθα ψέματα στο όνομα του Θεού, της Θεοτόκου, του Σταυρού και των Αγίων.

3) Η κλεψιά, το να κρατούμε ξένα πράγματα, που δεν μας ανήκουν στα χέρια μας.

4) Η παράβαση εκκλησιαστικής εντολής, όπως η περιφρόνηση του θεσμού της νηστείας, η παράλειψη του εκκλησιασμού, και άλλων ευεργετικών εκκλησιαστικών διατάξεων.

5) Η καταλαλιά και κατάκριση. Όσοι παραβαίνουν την εντολή του Κυρίου «Μην κρίνετε και ου μη κριθήτε», φανερώνουν έλλειψη αληθινής αγάπης προς τον πλησίον. Αν δούμε κάποιον να σφάλλει, όσο μπορούμε να τον σκεπάσουμε, για να καλυφθούν και τα δικά μας αμαρτήματα..

6) Το ψεύδος, γεννιέται απο την δοξομανία και ανθρωπαρέσκεία μας. Στο στόμα μας μόνο λόγια Θεού πρέπει να έχουμε.

Διαβάστε εδώ: Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης: Δεν παρέβλεψε τον πόθο του

Πρέπει να τα μισούμε τα θανάσιμα αμαρτήματα και όλα όσα προέρχονται απο αυτά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να σφάλλουμε στα μικρά άφοβα και χωρίς έλεγχο της συνειδήσεως. Όποιος καταφρονεί τα μικρά, γρήγορα πέφτει και στα μεγάλα. Τα μικρά αμαρτήματα μας λιγοστεύουν την ευλάβεια, και τρόπον τινά εμποδίζουν σε εμάς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Οφείλουμε, αγαπητοί, να αγωνιζόμαστε νόμιμα, διακριτικά και σταθερά για την θεραπεία μας από τα ψυχικά μας έλκη και ιδιαίτερα τα θανάσιμα αμαρτήματα,

φυτεύοντας και καλλιεργώντας τις αντίστοιχες λυτρωτικές αρετές που είναι:

- 1) Η ταπείνωση
- 2) Η ελεημοσύνη
- 3) Η σωφροσύνη
- 4) Η νηστεία
- 5) Η αγάπη
- 6) Η μακροθυμία και
- 7) Η προσευχή

Πηγή: iellada.gr