

Ο χαρταετός

/ Μήνυμα ημέρας



ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο χαρταετός

Άννα Αθανασιάδου

Παίρνω σπάγκο, σπάγκο και χαρτί
και σε ξύλο το κολλάω
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή
και με κέφι τον πετάω!

Φύσα, φύσα αέρα δυνατά
σήκωσε τον αετό ψηλά
το ταξίδι του ν' αρχίσει,
να πετάξει να γυρίσει

Παίρνω ξύλο, ξύλο και χαρτί
κι όση φαντασία έχω,
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή
και στο λόφο πέρα τρέχω!

φύσα, φύσα αέρα δυνατά
φύσα αέρα, πάρ' τον μακριά
να πετάξει να γυρίσει
κάθε χώρα να γνωρίσει! ॥

Φύσα, φύσα αέρα δυνατά
σήκωσε τον αετό ψηλά
το ταξίδι του ν' αρχίσει,
να πετάξει να γυρίσει

φύσα, φύσα αέρα δυνατά
φύσα αέρα, πάρ' τον μακριά
να πετάξει να γυρίσει
κάθε χώρα να γνωρίσει!

Παίρνω κόλλα, κόλλα και χαρτί
με τους φίλους μαστορεύω,
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή,
σαν πετά τον αγναντεύω!

65

Ο χαρταετός

Άννα Αθανασιάδου

Παίρνω σπάγκο, σπάγκο και χαρτί
και σε ξύλο το κολλάω
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή
και με κέφι τον πετάω!

Παίρνω ξύλο, ξύλο και χαρτί
κι όση φαντασία έχω,
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή
και στο λόφο πέρα τρέχω!

Φύσα, φύσα αέρα δυνατά
σήκωσε τον αετό ψηλά
το ταξίδι του ν' αρχίσει,
να πετάξει να γυρίσει

φύσα, φύσα αέρα δυνατά
φύσα αέρα, πάρ' τον μακριά
να πετάξει να γυρίσει
κάθε χώρα να γνωρίσει!

Παίρνω κόλλα, κόλλα και χαρτί
με τους φίλους μαστορεύω,
χαρταετό φτιάχνω στη στιγμή,
σαν πετά τον αγναντεύω!

Φύσα, φύσα αέρα δυνατά
σήκωσε τον αετό ψηλά
το ταξίδι του ν' αρχίσει,
να πετάξει να γυρίσει

φύσα, φύσα αέρα δυνατά
φύσα αέρα, πάρ' τον μακριά
να πετάξει να γυρίσει
κάθε χώρα να γνωρίσει! π

