

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την θητεία του Ἁγίου Γέροντα Παΐσιου στὸ Στρατὸ

[Ἅγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Ἁγ. Παΐσιος Αγιορείτης / Ἅγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Ὁρθοδοξία και Ὁρθοπραξία](#)



Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την θητεία του Ἁγίου Γέροντα Παΐσιου στὸ Στρατὸ, τὴν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ '40, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς προφητεῖες ποὺ ἔκανε, τὶς προβλέψεις, τὴ θέληση καὶ τὸν ἰδιαίτερο ζῆλο ποὺ ἔχει γιὰ τὴν πατρίδα ἔκανε ὁ Βασίλειο Μπαλάσκας, ποὺ πολέμησε ὡς διμοιρίτης στὸ πλευρό του.



Ὁ κ. Μπαλάσκας ἐξιστορεῖ, πῶς γνώρισε τὸν ἀσυρματιστὴ στὸ Στρατὸ Ἅγιο Παΐσιο καὶ πῶς κατάλαβε τὶς ἱκανότητες, ποὺ εἶχε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκανε καὶ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συστρατιώτη του ἀλλὰ καὶ ὄλων τῶν ἄλλων στρατιωτῶν, ἦταν νὰ προβλέψει τὴν ἀπώλεια ἐνὸς στρατιώτη πυροβολητῆ.

Ὅπως δήλωσε σὲ συνέντευξή του ὁ Βασίλειος Μπαλάσκας, ἐπρόκειτο νὰ προωθήσουν στὸ μέτωπο δυὸ ἀπὸ τὰ τέσσερα πυροβόλα ποὺ εἶχαν (τὰ ἄλλα δυὸ θὰ τὰ κρατοῦσαν τὰ μετόπισθεν), γιὰ νὰ ἀποκρούσουν τοὺς Γερμανούς. Τότε τὸν πλησίασε ὁ στρατιώτης πυροβολητῆς καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴν πάει ἐκεῖνος μπροστά

ἀλλὰ νὰ μείνει πίσω.

Ὁ διμοιρίτης τοῦ ἔκανε τὸ χατίρι ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ προφητεία τοῦ νεαροῦ ἀσυρματιστῆ: «Καὶ ἐδῶ νὰ τὸν ἀφήσεις, θὰ σκοτωθεῖ», εἶπε ὁ Ἅγιος Παῖσιος στὸν κ. Μπαλάσκα. Καὶ ὄντως ἔτσι ἔγινε. «Ὅταν ἐπιστρέψαμε, ἀφοῦ δὲν καταφέραμε νὰ πάρουμε τὸ ὕψωμα, μάθαμε πῶς ὄντως ὁ πυροβολητῆς εἶχε σκοτωθεῖ», εἶπε ὁ κ. Μπαλάσκας.

Στὴ συνέχεια ἐξιστορεῖ μία ἄλλη περίπτωση, πού τὸν ἔκανε νὰ μείνει μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό, ὅπως καὶ πολλοὺς ἀκόμη στρατιῶτες. «Πορευόμασταν πρὸς μία περιοχὴ καὶ δεχθήκαμε πυρὰ. Τὰ γαϊδούρια τρόμαξαν καὶ τὸ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ παρέσυρε τὸν ἀσυρματιστὴ Παῖσιο σὲ γκρεμὸ βάρους τουλάχιστον 500 μέτρων. Τότε εἶπαμε πῶς σκοτώθηκε καὶ ὁ διοικητῆς, μάλιστα, θέλησε νὰ βγάλει καὶ σχετικὸ σῆμα.

Μετὰ ἀπὸ κάποια ὥρα ἐμφανίστηκε ὁ Παῖσιος χωρὶς νὰ ἔχει πάθει τίποτα καὶ, ὅταν τὸν ρωτήσαμε, τί ἔγινε καὶ πῶς γλύτωσε, ἔδειξε πρὸς τὰ πάνω καὶ εἶπε ὁ Θεός». Ἐκεῖ, ὅπως λέει ὁ κ. Μπαλάσκας, πού ἀκόμη καὶ σήμερα τὸν βλέπει στὰ ὄνειρά του τακτικά, «καταλάβαμε πῶς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶχε κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Καὶ ἀποδείχθηκε αὐτὸ σὲ μία ἄλλη μάχη μὲ τὸν ἐχθρό. «Τὰ διασταυρούμενα πυρὰ ἦταν συνεχόμενα καὶ κάποια στιγμή ἓνας στρατιώτης τραυματίσθηκε καὶ ζητοῦσε βοήθεια. Δὲν τολμοῦσε νὰ μπεῖ κανεὶς στὸ σημεῖο. Τὸ ἔκανε ὁ Παῖσιος. Ἐν μέσω πυροβολισμῶν, πῆγε, πῆρε τὸν στρατιώτη στὴν πλάτη καὶ τὸν ἔφερε πίσω, χωρὶς νὰ πάθει ἀπολύτως τίποτα», εἶπε ὁ κ. Μπαλάσκας.

Ἀποκάλυψε, πῶς ὁ ζῆλος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα Ἁγίου Παῖσιου ἦταν μεγάλη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ εἶπε πῶς ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸν Στρατὸ τὸ 1950. Εἶχε ἤδη κάνει πολλοὺς συστρατιῶτες τοῦ νὰ πιστέψουν στὸ Θεό ἀλλὰ καὶ νὰ μάχονται γιὰ τὴν πατρίδα μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο σθένος.

Πηγή: agiazoni.gr