

Απάντηση της Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας για την παρουσία της εκκλησίας στην τελετή παράδοσης των Rafale

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)

Πολλά ακούστηκαν μετά την επίσημη τελετή παράδοσης των έξι πρώτων μαχητικών αεροσκαφών RAFALE για την παρουσία της εκκλησίας και τον αγιασμό που τελέστηκε, ενώ το... κορυφαίο που γράφτηκε ήταν ότι η χώρα μας σε ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών είναι...χειρότερα από χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, που τέλεσε τον αγιασμό μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο, προσκληθείς από τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντά σήμερα σε όλα τα κακόβουλα σχόλια ως εξής:

«Κατά τήν επίσημη τελετή παράδοσης τών έξι πρώτων σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών RAFALE στήν 332 μοίρα τής πολεμικής μας αεροπορίας στήν Τανάγρα τήν 19η Ίανουαρίου 2022 παρουσία του έξοχωτάτου πρωθυπουργού τής Έλλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προσκληθείς παρέστη ως έπιχώριος Μητροπολίτης ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος, ό όποιος μάλιστα κατά τά πατροπαράδοτα εΐωθότα έτέλεσε τόν καθιερωμένο αγιασμό έκφράζοντας συγχρόνως τίς εΐλικρινεΐς ευχές του καΐ άρχιερατικές ευλογΐες.

Στήν ως άνω έκδήλωση προσεκήθη έπίσης καΐ παρέστη ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος.

Εΐμαστε βέβαιοι ότι με την παρουσία τών άρχιερέων καΐ τήν τέλεση του αγιασμού συμφωνεΐ ή συντριπτική πλειοψηφΐα του έλληνικοΐ λαοΐ, πού μάλιστα έπιχαΐρει. Δυσάρεστη έκπληξη άποτελεΐ τό γεγονός ότι κάποιοι, όλίγοι κατά τήν γνώμη μας, ένοχλήθηκαν. Έξέφρασαν μάλιστα τήν αντίθεσή τους σχολιάζοντας άπαξιωτικά καΐ εΐρωνικά τήν τέλεση του αγιασμοΐ.

Μέ δημοσιεύματα στην «Καθημερινή» ὁ καθηγητής πολιτικῆς ἐπιστήμης στό πανεπιστήμιο Μακεδονίας κ. Νίκος Μαραντζίδης καί στην Athens Voice ἡ συγγραφέας κ. Σώτη Τριανταφύλλου, μέ ἀρνητική καί σκωπτική διάθεση γιά τήν ἱερή τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ προσβάλλοντας τά θρησκευτικά αἰσθήματα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας, προέβησαν σέ ἀνοίκειους καί ὑπερβολικούς χαρακτηρισμούς.

Ὁ κ. Ν. Μαραντζίδης θεωρεῖ ὅτι ἡ χώρα μας σέ ζητήματα θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν εἶναι χειρότερα ἀπό πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς καί ἔσπευσε νά σχολιάσει ὅτι ὁ ἁγιασμός παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ μπορεῖ νά προκαλεῖ σέ πολλούς τόν γέλωτα, στόν ἴδιο, ὅμως, προξενεῖ ἀπελπισία!

Ἀπό τήν σκοπιά της πάλι ἡ κ. Τριανταφύλλου χαρακτηρίζει «μπουρτζοβλαχιά» (!!!) τήν τέλεση ἁγιασμοῦ ἀπό τούς δύο μητροπολίτες. Σπεύδει μάλιστα νά λυπηθεῖ τόν κ. Μητσοτάκη ὁ ὁποῖος ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἀλυσσοδεμένος στην σκοταδιστική Ὁρθοδοξία καί σημειώνει μέ νόημα «αὐτό εἶναι τό πρόβλημα: ἡ ἀτολμία νά ἀποδεσμευθοῦμε ἀπό τήν παπαδοσύνη καί νά ἐξελιχθοῦμε σέ πολιτικό κράτος».

Τό φαινόμενο δέν εἶναι ἀπόλυτα νέο.

Πρόκειται γιά τήν τάση τῆς ἐκκοσμίκευσης πού κάπως καθυστερημένα ἔφθασε καί στή χώρα μας ἀπό τή Δύση.

Εἶναι σύμπτωμα τῆς νεοτερικότητας καί μετανεοτερικότητας πού ἐπιδιώκει τόν θρησκευτικό ἀποχρωματισμό τῆς ἀτομικῆς καί δημόσιας ζωῆς, τήν παραθεώρηση καί τελικά ἄρνηση τῶν πατροπαράδοτων παραδόσεων, τήν μετάθεση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν ἀπό τό ἐπίκεντρο στην περιφέρεια τῆς κοινωνίας.

Ἀντίθετα μέ τόν μαχητικό στρατευμένο ἀθεϊσμό τῶν προηγούμενων δεκαετιῶν ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν ἡμερῶν μας παρουσιάζεται σάν μιά δῆθεν ψυχραιμὴ καί ἤρεμη κατάσταση, ἡ ὁποία στό ὄνομα τοῦ φιλελευθερισμοῦ ἀπλά ἀνέχεται τή θρησκεία σάν ἰδιωτική ὑπόθεση χωρίς δικαιώματα κοινωνικῆς ἀναφορᾶς.

Ὅλα αὐτά μπορεῖ ἐνδεχομένως νά εἶναι δικαιολογημένα καί νά ἰσχύουν στή Δυτικοευρωπαϊκὴ κοινωνία μέ τή γνωστὴ σκοτεινὴ προϊστορία τοῦ παποκαϊσαρισμοῦ καί τῆς φεουδαρχίας, εἶναι, ὅμως, ἀνακόλουθα καί ἀυθαίρετα στό δικό μας ἑλληνορθόδοξο χῶρο.

Σέ μᾶς ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε κιβωτός διάσωσης τοῦ Γένους καί ὁ κλήρος πρωτοστάτησε σέ ἀγῶνες ἐθνικούς καί ἀπελευθερωτικούς.

Ἐγκριτοὶ ἱστορικοὶ ἀποφαίνονται ὅτι στην ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Ἐκκλησία δέν μετεῖχε ἀπλῶς, ἀλλά τήν ἐνέπνευσε καί τήν δημιούργησε. Σέ κάθε δυσκολία, ἐθνική

καί κοινωνική, ὁ λαός μας αἰσθανόταν καί βίωνε τήν κραταιά Σκέπη καί φοβερά προστασία τῆς ὑπερμάχου Στρατηγοῦ. Αὐτή ἡ συνείδηση, ἔστω καί κάπως ἀποχρωματισμένη ἀπό τή γενικευμένη ἐκκοσμίκευση, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀποτυπωμένη στήν καρδιά τῶν Ἑλλήνων. Μοναδική ἐξαίρεση ἀποτελοῦν μερικοί διανοούμενοι, πού φορεῖς μιᾶς ξενόφερτης κουλτούρας, ἐπιμένουν νά δαιμονίζονται, ὅταν διαπιστώσουν ὅτι σέ πείσμα τῆς ἰδεολογικῆς τους ἐμμονῆς, ὁ λαός μας καί οἱ ὀργανωμένοι συλλογικοί φορεῖς ζητοῦν τήν ἐξ ὕψους ἐνίσχυση μέ ἀγιαστικές τελετές, ὅπως ὁ ἀγιασμός που προκάλεσε τήν ἀντίδραση».

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr