

Μεγαλώστε τα παιδιά σας... Μην τα βλέπετε απλά να μεγαλώνουν!

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Βιασμοί, δολοφονίες, ξυλοδαρμοί... Χαμένες ζωές, χαμένες ψυχές. Γυναικών (κυρίως) και ανδρών. Και εκατομμύρια δικαστές, εισαγγελείς, υπερασπιστές και κατήγοροι που νομίζουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο με ένα tweet ή ένα ποστάρισμα...



Που θεωρούν ότι βάζοντας το #μετηνΓεωργία/Γαρυφαλλιά/Μαρία κοκ κι ένα ευφυολόγημα στο πλάι θα αλλάξουν τον κόσμο. Μετά αλλάζουν πλευρό, σερφάρουν λίγο ακόμη και πέφτουν για ύπνο... Μέχρι να έρθει η επόμενη Γεωργία και να αλλάξουν απλά το όνομα...

Όλοι κρίνουμε και κρινόμαστε από το «αποτέλεσμα»... Κανείς δεν ψάχνει πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί δεν μπορεί; Γιατί δεν θέλει; Γιατί δεν «πουλάει»; Γιατί δεν «βολεύει»

Κανείς δεν λέει ότι τα παιδιά πια μεγαλώνουν στον «αυτόματο»... Μόνα τους. Άμα είναι τυχερά με τη γιαγιά. Άμα είναι πλούσια με την νταντά. Άμα είναι άτυχα και φτωχά, εντελώς μόνα.

Κανείς δεν λέει ότι με τον δρόμο που έχουμε πάρει εδώ και χρόνια, ψάχνοντας την ευτυχία στο μεγάλο σπίτι, στα ακριβά αυτοκίνητα και κινητά, στα ακριβά γενικά, στον υλισμό, στο χρήμα, οι γονείς τρέχουν και δεν φτάνουν... Τρέχουν για τις δουλειές και δεν φτάνουν να είναι γονείς. Να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Να μιλήσουν στα αγόρια για το πώς πρέπει να φέρονται στα κορίτσια και στα κορίτσια για το πώς να ξεχωρίζουν τους πραγματικά καλούς άντρες...

Να τα μεγαλώσουν και όχι απλά να τα παρακολουθούν να μεγαλώνουν.

Κανείς δεν λέει ότι η οικογένεια ως έννοια και ως πράξη, χτυπιέται από παντού και μάλιστα ανελέητα. Ανελέητα. Από το σύστημα που σου «δημιουργεί» διαρκώς

ανάγκες, μέχρι την... εξέλιξη, που πριν από χρόνια αντικατέστησε τη λέξη «μπαμπά» με τη λέξη «γέρο», βαφτίζοντας το «πρόοδο» και «ελευθερία».

Αυτή η... πρόοδος που αλλάζει σύμφωνα με την εποχή αλλά ο στόχος της είναι πάντα ο ίδιος: Η οικογένεια.

Αν θέλουμε κάποια στιγμή να βγούμε πραγματικά από τον εφιάλτη, να μην βγάζουμε άλλους βιαστές, κακοποιητές και δολοφόνους, οφείλουμε πριν και πάνω απ'όλα να ασχοληθούμε ξανά με τα παιδιά μας. Πραγματικά όχι τυπικά.

Και στο γράφει ένας άνθρωπος που δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Στο γράφει ένας άνθρωπος που ζει με το άγχος να τα προσφέρει όλα στα παιδιά του... Κι αυτό το «όλα» παγιδεύει το μυαλό. Γιατί κι αυτοί που βίασαν το κορίτσι είχαν κι έχουν πολύ περισσότερα από αυτό το «όλα». Αλλά αυτό δεν τους έκανε καλούς ανθρώπους. Το αντίθετο. Μαμάδες και μπαμπάδες, μπαμπάδες και μαμάδες, ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας... Αυτό.

Πηγή: mothersblog.gr