

“Η Ύβρις”

[/ Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου](#)

VatopaidiFriend: Όπως έχετε καταλάβει, αδελφοί μας, δεν παρακολουθούμε ειδήσεις στην τηλεόραση πιά, επειδή το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν πολύ άσχημα συναισθήματα. Πληροφορηθήκαμε όμως ότι ο Αλαβάνος, είπε και άλλο “μαργαριτάρι” μέσα στη βουλή και φυσικά όσοι αισθάνονται ακόμα Έλληνες, αντέδρασαν. Αναδημοσιεύουμε λοιπόν, από το Τροκτικό, τι είπε ο κος



έμα. Τονίζουμε ότι το δημοσιεύουμε γιατί θέματα που θίγει και δεν ασπαζόμαστε

“Όσο κι αν με «συγκινεί» που επιτέλους μπήκε

στο καθημερινό θεαματικό θεματολόγιο των Μίντια, ο εθνικός μας ποιητής, με αφορμή τη γνωστή δήλωση του Αλέκου Αλαβάνου και όσα αυτή παρήγαγε σε επίπεδο πολιτικής διελκυστίνδας, όμως αισθάνομαι υποχρεωμένος να δηλώσω και να καταγράψω στη συνέχεια πως η συγκίνηση αυτή έρχεται και χτυπάει απευθείας σε μια αίσθηση σιχαμάρας που νιώθω, από την ανατριχιαστική υποκρισία που περισσεύει σ’ αυτή την περίπτωση...Και θα εξηγηθώ αμέσως και καθέτως, όπως σ’ όλη τη ζωή μου, πράττω και διαπράττω:

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!

Αιδώς Αργείοι! Ο Σολωμός σας μάρανε! Και απευθύνομαι σε όλους εκείνους, πολιτικούς ανθρώπους, πνευματικούς ταγούς, εκπαιδευτικούς μέντορες, αναρχοσυνδικαλιστικοφλερτάροντες εργατοπατέρες, δημοσιογραφίσκους της δεκάρας, αργυρώνητους καθηγητάδες, επίορκους υπαλλήλους της Διοίκησης και αρκετές άλλες κατηγορίες γραικύλων και όχι Ελλήνων:

Τι δουλειά έχετε εσείς μωροί, με την Ποίηση κατ' αρχήν, και τον Εθνικό Βάρδο μετά κι ακόμα περισσότερο με ό, τι η Μητέρα όλων των Τεχνών εκπροσωπεί, για τον ιερό ετούτο τόπο και την ιστορία του; [\(περισσότερα...\)](#)