

8 Ιανουαρίου 2022

# **Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Νο 309**

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



# ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Η' - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - Άρ. Φύλλου 309

## Πάει ο παλιός ο χρόνος

Είναι συγκλονιστικές οι εορτές που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αποκαλύπτουν στον άνθρωπο αυτό ακριβώς που έλειπε. Την αλήθεια. Βιώσαμε τη Γέννηση της Αληθείας στο σπήλαιο της Βηθεσέμ αλλά και τη φανέρωσή της στα νερά του Ιορδάνη πο-

ταμιού. Ξεχύνεται η αλήθεια στον κόσμο αλλά τό φέμα αν πιδρά μεγαλώνοντας την κυκλοφορία του τις μέρες αυτές. Ψεύτικα φώτα, ψεύτικες εύχές, ψεύτικη φιλανθρωπία, ψευτοάγιοι! Ακόμη και τά γιορτινά δαματα, φέματα μεταφέρουν. Λέει ένα από αυτά: «Πάει ο παλιός ο χρόνος». Τι μεγάλη πλάνη! Όταν τό άκούω μου έρχεται νά φωνάξω: «Γιά ψάξτε καλύτερα, κάπου μέσα σας είναι». Άκου πάει! Πώς πάει; Τά πάθη που καλλιέργησα αϊτόν τόν χρόνο είναι μέσα μου. Τά μίση, οι έχθρότητες που δημιούργησα, ό έγωισμός που έθρεψα, οι άρετές που άγώνιστηκα, οι άνθρωποι που απομάκρυνα ή απομακρύνθηκα. Όλα μέσα



μου είναι.

Συνήθως τά κείμενα αϊτών τών ημερών τελειώνουν μέ εύχές. Εύχή του κειμένου αϊτού θά είναι ένα περιστατικό από τή ζωή ενός αγίου.

«Κάποτε πήγαν κάποιιο στον πατέρα του Μ. Βασίλειου και του είπαν: Τρέξε στά χιράφια σου,

έχου μπει οι γείτονές σου και κυνηγούν λαγούς, θά στούς φάνε όλους!

Τότε εκείνος άπάντησε:

Προτιμώ νά έχω φίλους γείτονες παρά λαγούς!»

Τή χρονιά στην οποία ήδη βαδίζουμε άς χάσουμε ή άς αφήσουμε νά μές ξεφύγουν μερικοί «λαγοί». Δέν γίνεται νά συγκεντρώνεται όλα γύρω από τό έγω μας.

Άς χάσουμε λαγούς και άς κρατήσουμε Θεό και άδελφούς!

Άπό τό βιβλίο του π. Σπυρίδωνα Βουσίλου  
«ΑΠΟ ΤΑ ΡΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΠΗΤΙΑΣ»  
αδόσας «Άρρονορκι»

**Βοήθησε κι εσύ στό καθημερινό συσσίτιο  
πού προσφέρει ή Ένορία μας!...**







# ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Η' - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - Άρ. Φύλλου 309

## Πάει ο παλιός ο χρόνος

Είναι συγκλονιστικές οι εορτές που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αποκαλύπτουν στον άνθρωπο αυτό ακριβώς που έλειπε. Την αλήθεια. Βιώσαμε τη Γέννηση της Αλήθειας στο σπήλαιο της Βηθεσέμ αλλά και τη φανέρωσή της στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Ξεχύνεται η αλήθεια στον κόσμο αλλά

τό φέμα αν πιδρά μεγαλώνοντας την κυκλοφορία του τις μέρες αυτές. Ψεύτικα φώτα, ψεύτικες εύχές, ψεύτικη φιλανθρωπία, ψευτοάγιοι! Ακόμη και τά γιορτινά δαματα, ψέματα μεταφέρουν. Λέει ένα από αυτά: «Πάει ο παλιός ο χρόνος». Τι μεγάλη πλάνη! Όταν τό άκούω μου έρχεται νά φωνάξω: «Γιά ψάξτε καλύτερα, κάπου μέσα σας είναι». Άκου πάει! Πώς πάει; Τά πάθη που καλλιέργησα αυτόν τον χρόνο είναι μέσα μου. Τά μίση, οι έχθρότητες που δημιούργησα, ό έγωισμός που έθρεψα, οι άρετές που άγώνιστηκα, οι άνθρωποι που απομάκρυνα ή απομακρύνθηκα. Όλα μέσα



μου είναι.

Συνήθως τά κείμενα αυτόν των ημερών τελειώνουν με εύχές. Εύχή του κειμένου αυτού θά είναι ένα περιστατικό από τη ζωή ενός αγίου.

«Κάποτε πήγαν κάποιιο στον πατέρα του Μ. Βασίλειου και του είπαν:

Τρέξε στά χωράφια σου,

έχου μπει οι γείτονές σου και κυνηγούν λαγούς, θά στούς φάνε όλους!

Τότε εκείνος άπάντησε:

Προτιμώ νά έχω φίλους γείτονες παρά λαγούς!»

Τή χρονιά στην όποία ήδη βαδίζουμε άς χάσουμε ή άς αφήσουμε νά μές ξεφύγουν μερικοί «λαγοί». Δέν γίνεται νά συγκεντρώνεται όλα γύρω από τό έγω μας.

Άς χάσουμε λαγούς και άς κρατήσουμε Θεό και αδελφούς!

Άπό τό βιβλίο του π. Σπυρίδωνα Βουσίλου  
«ΑΠΟ ΤΑ ΡΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ»  
αδόσας «Άρρονορκι»

**Βοήθησε κι εσύ στό καθημερινό συσσίτιο  
πού προσφέρει ή Ένορία μας!...**

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ † *ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Πολυεύκτου μ., Εύστρατίου όσιου*

7.00-10.00 π.μ. **ΟΡΘΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

10.30-11.45 π.μ. **Β' ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

10.30 π.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΚΡΑΜΕ**

5.00 π.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΕΚΟΥΠΑΣ**

6.00-7.15 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** και

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** προς τιμήν του **ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ**

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ † *Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανού, Μαρκιανού*

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

9.00-11.00 π.μ. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ**

6.00 μ.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΗΛΟΥ**

6.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ † *Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Άγαπίου όσιου*

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

9.00-11.00 π.μ. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ**

6.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ *Ταπιανής, Εύθασίας, Μερτίου και Πέτρου μαρτύρων*

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

9.00-11.00 π.μ. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ**

5.00 μ.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΕΚΟΥΠΑΣ**

6.00-7.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** και

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** προς τιμήν της **ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑΡΙΣΣΑΣ**

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ *Ερμούλου, Στρατονίκου μ., Μαξίμου Κουσοκαλυβίτου*

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

9.00-11.00 π.μ. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ**

6.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ *Άγνης μάρτυρος, Τών εν Σινᾷ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων*

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

9.00-11.00 π.μ. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ**

6.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

5.00 μ.μ. **ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α'**

6.00 μ.μ. **ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β'**

7.00 μ.μ. **ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΟΥ**

Όποιος επιθυμεί να λαμβάνει τη «νέα ΕΝΟΡΙΑΚΗ» ψηφιακά μπορεί να μας στείλει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο: [evaggelistriapirea@gmail.com](mailto:evaggelistriapirea@gmail.com).

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 41 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 34  
ΤΗΛ: 210 4177159, 210 4125619 - FAX: 210 4178947  
E-mail: [evaggelistriapirea@gmail.com](mailto:evaggelistriapirea@gmail.com)



## **ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου του Καλυβίτου

7.30-9.15 π.μ. **ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

7.30-9.15 π.μ. **ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** στην Άγια Όλγα.

10.30 π.μ. **ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

6.00-6.30 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

9.45 μ.μ. - 0.30 π.μ. **ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ** (Θεία Μετάληψη, Όρθρος, Θεία Λειτουργία)

## **ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** † ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ, Προσκύνησις αλύσεως άπ. Πέτρου

7.00-10.00 π.μ. **ΟΡΘΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

10.30-11.45 π.μ. **Β΄ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

10.30 π.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΚΡΑΜΕ**

5.00 π.μ. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΕΚΟΥΠΑΣ**

6.00-7.15 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** προς τιμήν του **ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ**

## **Ενισχύουμε την ανακαίνιση του Ναού μας**

Η οποιαδήποτε συνεισφορά σας, μικρή ή μεγάλη είναι πέρα για πέρα αναγκαία! Μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά σας στο Γραφείο του Ιερού Ναού, στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου ή να καταθέσετε χρήματα στον ακόλουθο λογαριασμό:

**ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εθνική Τράπεζα**

Αρ. Λογ.: 190/296065-63 • **IBAN: GR 31 0110 1900 0000 1902 9606 563.**

Η ολοκλήρωσή τους συν Θεώ, είναι σίγουρο ότι θα χαροποιήσουν όλους όσους αγαπούν αυτό το Ναό και τον αισθάνονται σπίτι τους και την ενορία, οικογένεια τους!

## **Έκκληση για την συγκέντρωση τροφίμων!**

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε την περίοδο αυτή, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, με την καθημερινή σίτισή τους και την διανομή δεμάτων με τρόφιμα. Η συνέχεια όμως του συσσιτίου, που τροφοδοτεί με ζεστό φαγητό δεκάδες ανθρώπους σε καθημερινή βάση, χρειάζεται την ενίσχυση όλων μας για να καλυφθούν οι ανάγκες που απαιτούνται.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να αναλάβουμε ένα ημερήσιο γεύμα, είτε προσφέροντας τα υλικά που χρειάζονται για την παρασκευή του, είτε τα χρήματα που κοστίζει η αγορά των υλικών. Η αγάπη και η φροντίδα για τον κάθε αδερφό που έχει ανάγκη, δεν γνωρίζουν περιορισμούς και δεν υπάρχει επιδημία που να μπορεί να τις ανακόψει.

### **Τρόποι δωρεάς:**

Στο Πνευματικό μας Κέντρο, καθημερινά 8.30 π.μ. – 8.30 μ.μ.

**Με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 59 0110 1900 0000 1902 9607 611.**

**Στο κουτί στην είσοδο του Ιερού Ναού.**

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοηθούν στο έργο φιλανθρωπίας της Ενορίας μας.





## Ο εορτασμός των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Ναό μας

Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και η υποδοχή της νέας χρονιάς, εορτάστηκαν και φέτος στο Ναό μας, κάτω από την σκιά της πανδημίας, όμως με ζωντανή την ελπίδα που σκορπά στον κόσμο μας, το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού.

Όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, στόχος στην Ενορία μας ήταν και αυτή τη χρονιά, να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι πιστοί μπορούν, στη λειτουργική εμπειρία των εορτών, με ασφάλεια, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί και τους περιορισμούς που επιβάλλει η συνεχιζόμενη πανδημία.

Γι' αυτό και το λειτουργικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τρόπο που να δώσει πολλές εναλλακτικές ευκαιρίες στους πιστούς, να βιώσουν λειτουργικά το μεγάλο γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου καθώς και την είσοδο της νέας χρονιάς, και να αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνωστισμός, που και επικίνδυνος είναι, αλλά και θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανόν κάποιους να συμμετάσχουν.

Έτσι, το τριήμερο των Χριστούγεννων, τελέσθηκαν συνολικά 9 θείες Λειτουργίες. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου τελέστηκε ιερά αγρυπνία με τον Όρθρο, την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου το πρωί τελέστηκε Όρθρος και θεία Λειτουργία και το βράδυ η ιερά αγρυπνία των Χριστουγέννων, ενώ το πρωί της εορτής τελέστηκαν τρεις θείες Λειτουργίες. Το βράδυ της εορτής τελέστηκε ιερά αγρυπνία και την επομένη, Κυριακή





26 Δεκεμβρίου δύο θείες Λειτουργίες.

Στην ιερά αγρυπνία των Χριστουγέννων συμμετείχαν πολλές οικογένειες και πλήθος πιστών, ενώ προεξήρχε για μία ακόμη χρονιά, ο Αρχιμανδρίτης π. Μάρκελλος Καμπάνης, που διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολης.

Μάλιστα, μετά το πέρας της αγρυπνίας, ο π. Μάρκελλος κάλεσε τα παιδιά που συμμετείχαν στην αγρυπνία με τις οικογένειες τους, στον σολεύα του Ναού και έψαλλαν όλα μαζί τα κάλαντα των Χριστουγέννων, για να δεχθούν στη συνέχεια τα αναμνηστικά δώρα που είχε ετοιμάσει η Ενορία μας.

### ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Η υποδοχή του νέου χρόνου, πραγματοποιήθηκε με την ιερά αγρυπνία που τελέστηκε, το βράδυ της παραμονής, ξεκινώντας με την ακολουθία του Όρθρου, ενώ στις 12 τα



μεσάνυχτα ειψάλη η Δοξολογία και ακολούθως η ευλογία της βασιλόπιτας της Ενορίας μας και εκείνων που είχαν προσκομίσει πολλοί πιστοί, ενώ αμέσως μετά τελέστηκε η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τέλος, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, τελέστηκαν δύο θείες Λειτουργίες.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους κοπίασαν να ετοιμάσουν τις Βασι-

λόπιτες της Ενορίας μας οι οποίες μοιράστηκαν σε όλους τους εκκλησιαζόμενους μαζί με ένα Ημερολόγιο της Μητροπόλεώς μας, προσφορά της Ενορίας μας προς όλους.

Να σημειώσουμε ότι όλες οι ιερές αγρυπνίες μεταδόθηκαν διαδικτυακά από το κανάλι της Ενορίας μας στο YouTube, και τις παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι, από όλα τα μέρη της γης.





## Ξεχωριστές στιγμές στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...»



Στην αγρυπνία της Τετάρτης 1ης Δεκεμβρίου κήρυξε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Χρήστου, Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.



Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου: «Μουσικές αναμνήσεις από τον 20ο αιώνα» Μουσική βραδιά με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «LEGATO». Διηύθυνε η μαέστρος Ελένη Τσαγκαράκη. Συμμετείχαν: Solo: Μαρία-Θάλεια Παπαγιάννη, Αθηνά Γκούτη. Στο Πιάνο η Μαριλίνα Τζελέπη Κείμενα – Παρουσίαση: Σοφούλα Τερζή.

Στην αγρυπνία της Παρασκευής 3 Δεκεμβρίου κήρυξε ο Ιερομόναχος π. Γεννάδιος Μανώλης, Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.







Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου:  
«Ελεύθεροι διάλογοι»  
Μία συνάντηση ευθύνης με  
λόγο και ανταλλαγή ιδεών.  
Θέμα: «1922- 2022:  
Ο ξεριζωμός και  
η αναγέννηση του  
Ελληνισμού της Ανατολής»  
Συμμετείχαν:

ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, Δρ Παντείου Πανεπιστημίου - Τουρκολόγος και  
ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων, Συγγραφέας.

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου,  
ομιλητής ο Αρχιμανδρίτης  
π. Δανιήλ Ψωίνος, Ιεράς Μητροπό-  
λεως Πειραιώς,  
με θέμα:  
«Μπορώ να μείνω αγνός  
στην εποχή μας;»



Σάββατο 4 Δεκεμβρίου: Μουσική βραδιά με αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια  
Με την Αναστασία Φεργαδιώτη και την παρέα της.

Συμμετείχαν: η Αναστασία Φεργαδιώτη, Τραγούδι, ο Γιώργος Γεωργίου,  
Κρουστά, ο Παναγιώτης Καφετζόπουλος, Ακορντεόν, ο Χάρης Καψοκέφαλος,  
Λαούτο, ο Ανδρέας Πανταζής, Βιολί, η Ηλιάνα Φεργαδιώτη, Ούτι, τραγούδι,  
ο Στέφανος Χρήστου, Κλαρίνο.



## 2 αγιογραφίες για να ολοκληρωθεί ο Ακάθιστος Ύμνος!

Όπως γνωρίζετε και διαπιστώνετε βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον γυναικωνίτη αλλά και στον κυρίως Ναό, ένα έργο που θα αναδείξει τον αγιογραφικό πλούτο του Ναού μας.

Διαπιστώθηκε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο του γυναικωνίτη 12 ολόσωμες αγιογραφίες Αγίων και 2 παραστάσεις πλαισιωμένες με τους 24 οίκους του Ακαθίστου Ύμνου. Με τον τρόπο αυτό το όνειρο αρκετών να συνδέσουν το όνομά τους με την αγιογράφιση ενός αγίου στο Ναό μας γίνεται πραγματικότητα.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αναλάβουν την αγιογράφιση μίας εκ των 24 παραστάσεων του Ακαθίστου Ύμνου.

Πληροφορίες στην Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου, στο τηλέφωνο 210 4125619, καθημερινά 8.30 π.μ.- 4.00 μ.μ.



Φωτορεαλιστική απεικόνιση της παράστασης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία πλαισιώνεται από δώδεκα (12) οίκους του Ακαθίστου Ύμνου.

## Φωτογραφία από τη συντήρηση του Ιερού Ναού







# ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΓΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Η' - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - Άρ. Φύλλου 309

## Πάει ο παλιός ο χρόνος

Είναι αυ- κλονιστικές οι εορτές που ζή- σαμε τις προη- γούμενες μέ- ρες. Αποκαλύ- πτουν στον άνθρωπο αυτό άκρβώς που έλειπε. Τήν αλή- θεια. Βιώσαμε τή Γέννηση τής Άληθειας στο σπήλαιο τής Βη- θεσέμ αλλά και τή φανέρωσή της στα νερά του Ιορδάνη πο- ταμού. Ξεχύνεται ή αλήθεια στον κόσμο αλλά τό ψέμα άν πιδρά μεγαλώνοντας τήν κυκλ οφο- ρία του τις μέρες αυτές. Ψεύτικα φώτα, ψεύ- τικες εύχές, ψεύτικη φιλ ανθρωπία, ψευτοάγι- οι! Ακόμη και τά γιορτινά δσματα, ψέματα με- ταφέρουν. Λέει ένα από αυτά: « Πάει ο παλιός ο χρόνος». Τι μεγάλη πλάνη! Όταν τό άκούω μου έρχεται νά φωνάξω: «Γιά ψάξτε καλύτε- ρα, κάπου μέσα σας είναι». Άκου πάει! Πώς πάει; Τά πάθη που καλλιέργησα αϊτόν τόν χρόνο είναι μέσα μου. Τά μίση, οι έχθρότητες που δημιούργησα, ό έγωισμός που έθρεψα, οι άρετές που άγώνιστηκα, οι άνθρωποι που απομάκρυνα ή απομακρύνθηκα. Όλα μέσα



μου είναι.

Συνήθως τά κείμενα αϊτών τών ημερών τε- λειώνουν με εύχές. Εύχή του κειμένου αϊτού θά είναι ένα πε- ριστατικό από τή ζωή ενός αγί- ου.

« Κά ποτε πύγαν κάποιος στον πατέρα του Μ. Βασλεί- ου και του είπαν: Τρέξε στα χιράφια σου,

έχου μπει οι γείτονές σου και κυνηγούν λα- γούς, θά στούς φάνε όλους!

Τότε εκείνος άπάντησε:

Προτιμώ νά έχω φίλους γείτονες παρά λα- γούς!»

Τή χρονιά στην όποία ήδη βοδίζουμε άς χάσουμε ή άς αφήσουμε νά μάς ξεφύγουν με- ρικοί «λαγοί». Δέν γίνεται νά συγκεντρώνον- ται όλα γύρω από τό έγω μας.

Άς χάσουμε λαγούς και άς κρατήσουμε Θεό και άδελφούς!

Άπό τό βιβλίο του π. Σπυριδωνα Βουλόκου  
«ΑΠΟ ΤΑ ΡΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ»  
αδόσας «Άρρο ντορκι»

**Βοήθησε κι εσύ στό καθημερινό συσσίτιο  
πού προσφέρει ή Ένορία μας!...**