

5 Ιανουαρίου 2022

”Οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες”...

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα) / Πολυμέσα - Multimedia



Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

Γράφει ο Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 23 στίχος 24, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ελέγχει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους λέγοντας τους “... οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες...” .



Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Κύριος μας, καταφέρεται κατά των τύπων και κατά της υποκρισίας των Φαρισαίων.

Ο Λόγος αυτός δεν αφορά την τότε εποχή, αλλά είναι διαχρονικός, και επίκαιρος.

Κάποιοι στις ημέρες μας, την πανδημική νόσο του κορονοϊού (Covid - 19), προσπάθησαν πλανώμενοι, να την εκμεταλλευτούν και να της προσθέσουν θεολογικό ένδυμα, αμφισβητώντας και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης (Θεραπείες, εμβόλια...) .

Το λυπηρό όμως είναι , ότι κάποιοι καταφέρονται και κατά του αυτεξουσίου, που έδωσε ο Θεός στον Άνθρωπο, τον οποίο, " εποίησεν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν".

Μέσα στην Άγια μας εκκλησία, δεν είναι κανείς αλάθητος, ούτε αναμάρτητος!

Ποιός έχει όμως το δικαίωμα να κρίνει έναν Άξιο Ιεράρχη, για τις προσωπικές επιλογές του, σαν τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κυρό Κοσμά (Παπαχρήστου), έναν άξιο Ποιμένα, λογικών προβάτων και να το αποκαλεί " ξερόλα "!

Ο πιστός λαός της επαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, όπου ο Μακαριστός Ιεράρχης Κυρός Κοσμάς, διεποίμανε επί 16 συναπτά έτη, έδωσε την δική του μυριόστομο απάντηση, όταν αντίκρυσε το σεπτό σκήνωμά του, αναφωνώντας " εν ενί στόματι και μια καρδία " την λέξη Άγιος!

Ας έχουμε την ευχή του

Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος