

3 Ιανουαρίου 2022

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (τεύχ. 308)

/ [Γενικά Θέματα](#)



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ - 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - Άρ. Φύλλου 308

Τά Φῶτα τῆς συμφιλίωσης

Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς κυριότερες ἑορτές τῆς Ὁρθόδοξης παράδοσής μας. Δέν πρόκειται μόνο γιά τήν ἀνάμνηση ἑνός σημαντικοῦ γεγονότος

τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ οὐσία τῆς ἑορτῆς πού πλησιάζει, ἀποκαλύπτεται στήν ἴδια τήν ὀνομασία τους: Θεοφάνεια, δηλ. ἀποκάλυψη, ἐμφάνιση Θεοῦ.

Ὁ Θεός τῆς πίστες μας εἶναι Θεός ἀγάπης καί ἐνότητας. Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος παραμένει παντελῶς ἀπρόσιτο στόν ἀνθρώπινο νοῦ, ἀξιωνόμαστε ὁμως τήν ἡμέρα αὐτή, ἔστω καί ἀμυδρά, νά γίνουμε μάρτυρες ἀποκάλυψης τῆς σχέσης τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ σχέση αὐτή δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ μέ λόγια, γι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιστρατεύει τή λατρευτική τῆς τέχνη, μέ ἀποκορύφωμα τόν ὑπέροχη εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἱστορημένη ἀπό τόν Ἄντρέι Ρουμπλιώφ. Ἐκεῖ, μέ τρόπο λιτό καί μεγαλειώδη, ἀναδεικνύεται ἡ ἀπόλυτη ταύτιση, ἡ ἀπόλυτη διάκριση καί ἡ ἀπόλυτη ἰσοτιμία ἀνάμεσα στά τρία Πρόσωπα τῆς Τριάδος.

Στά Θεοφάνεια τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν βρέθηκε μόνον παρατηρητής. Ὁ Χριστός μας, ἐνδεδυμένος τήν



ἀνθρώπινη φύση, τήν κάνει συμμετοχο αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου καί τήν φέρνει ξανά σέ ἄμεση ἐπαφή, ὄχι μόνον μέ τόν Αἴτιο ἀλλά καί μέ τόν φυσικό τρόπο τῆς ὑπαρξῆς τῆς. Μέ

ἄλλα λόγια, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης ἀποκαλύπτει τό κεντρικό νόημα καί σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἐνότητα.

Οἱ δύο αὐτές λέξεις, ἀποτελοῦν, χωρίς ἀμφιβολία, ὄραμα καί διακαῆ πόθο ὄλων τῶν ἀνθρώπων, ὄλων τῶν ἐποχῶν. Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ὁμως, ἔδειξε πῶς, ὅσο ἡ ἀνθρώπινη φύση παραμένει ἀποξενωμένη ἀπό τόν Θεό τῆς Ἀγάπης καί μοιραία ἐγκλωβισμένη στή φθορά, τό ὄραμα αὐτό ἀποτελεῖ μία τραγική οὐτοπία. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέ περισσότερο ρεαλισμό ἀπό κάθε κοσμική ἰδεολογία, ἀναγνωρίζει τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης φύσης νά ἀνακαλύψει τήν ἀγάπη μέσα σ' αὐτόν τόν κόσμο. Καλεῖ, λοιπόν, τόν ἀνθρωπο νά στραφεῖ πρός τήν Πηγὴ τῆς καί νά τή δεχτεῖ ὡς Θεῖο μυστήριο καί Θεῖα δωρεά.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ», ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι»

Καλή εὐλογημένη χρονιά !



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ - 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - Άρ. Φύλλου 308

Τά Φῶτα τῆς συμφιλίωσης

Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς κυριότερες ἑορτές τῆς Ὁρθόδοξης παράδοσής μας. Δέν πρόκειται μόνο γιά τήν ἀνάμνηση ἑνός σημαντικοῦ γεγονότος

τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ οὐσία τῆς ἑορτῆς πού πλησιάζει, ἀποκαλύπτεται στήν ἴδια τήν ὀνομασία τους: Θεοφάνεια, δηλ. ἀποκάλυψη, ἐμφάνιση Θεοῦ.

Ὁ Θεός τῆς πίστες μας εἶναι Θεός ἀγάπης καί ἐνότητας. Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος παραμένει παντελῶς ἀπρόσιτο στόν ἀνθρώπινο νοῦ, ἀξιωνόμαστε ὁμως τήν ἡμέρα αὐτή, ἔστω καί ἀμυδρά, νά γίνουμε μάρτυρες ἀποκάλυψης τῆς σχέσης τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ σχέση αὐτή δέν μπορεῖ νά περιγραφῆι μέ λόγια, γι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιστρατεύει τή λατρευτική τῆς τέχνη, μέ ἀποκορύφωμα τόν ὑπέροχη εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἱστορημένη ἀπό τόν Ἄντρέι Ρουμπλιώφ. Ἐκεῖ, μέ τρόπο λιτό καί μεγαλειώδη, ἀναδεικνύεται ἡ ἀπόλυτη ταύτιση, ἡ ἀπόλυτη διάκριση καί ἡ ἀπόλυτη ἰσοτιμία ἀνάμεσα στά τρία Πρόσωπα τῆς Τριάδος.

Στά Θεοφάνεια τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν βρέθηκε μόνον παρατηρητής. Ὁ Χριστός μας, ἐνδεδυμένος τήν



ἀνθρώπινη φύση, τήν κάνει συμμέτοχο αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου καί τήν φέρνει ξανά σέ ἄμεση ἐπαφή, ὄχι μόνον μέ τόν Αἴτιο ἀλλά καί μέ τόν φυσικό τρόπο τῆς ὑπαρξῆς τῆς. Μέ

ἄλλα λόγια, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης ἀποκαλύπτει τό κεντρικό νόημα καί σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἐνότητα.

Οἱ δύο αὐτές λέξεις, ἀποτελοῦν, χωρίς ἀμφιβολία, ὄραμα καί διακαῆ πόθο ὄλων τῶν ἀνθρώπων, ὄλων τῶν ἐποχῶν. Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ὁμως, ἔδειξε πῶς, ὅσο ἡ ἀνθρώπινη φύση παραμένει ἀποξενωμένη ἀπό τόν Θεό τῆς Ἀγάπης καί μοιραία ἐγκλωβισμένη στή φθορά, τό ὄραμα αὐτό ἀποτελεῖ μία τραγική οὐτοπία. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέ περισσότερο ρεαλισμό ἀπό κάθε κοσμική ἰδεολογία, ἀναγνωρίζει τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης φύσης νά ἀνακαλύψει τήν ἀγάπη μέσα σ' αὐτόν τόν κόσμο. Καλεῖ, λοιπόν, τόν ἄνθρωπο νά στραφεῖ πρός τήν Πηγὴ τῆς καί νά τή δεχτεῖ ὡς Θεῖο μυστήριο καί Θεῖα δωρεά.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ», ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι»

Καλή εὐλογημένη χρονιά !

Η εορτή των Θεοφανείων στο Ναό μας

Με λαμπρότητα θα εορτασθεί και τη φετεινή χρονιά η εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας.

Το βράδυ της Τρίτης 4 Ιανουαρίου, ξημερώνοντας παραμονή, θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία από τις 8.30 μ.μ. έως τη 1.00 π.μ. που θα περιλαμβάνει την ακολουθία του Όρθρου, των Μεγάλων Ωρών της εορτής, τη Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου και την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Το βράδυ της Τετάρτης 5 Ιανουαρίου, παραμονή της εορτής, θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία από τις 9.00 μ.μ. έως τις 12.30 π.μ. Μετά την ακολουθία του Όρθρου θα τελεσθεί η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία.

Το πρωί της εορτής, Πέμπτη 6 Ιανουαρίου, η ακολουθία του Όρθρου θα ξεκινήσει στις 7.00 π.μ., θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Όπως κάθε χρόνο, το βράδυ της παραμονής και την κυριώνυμο ημέρα, ο Αγιασμός θα μοιρασθεί από τους ιερείς σε ειδικά φιαλίδια.

Μια ευλογημένη συνήθεια πολλών χρόνων, που βασίζεται στον κόπο και τον χρόνο πολλών συνεργατών του Ναού μας, που ετοιμάζουν τα φιαλίδια, τα οποία περιέχουν τον Μεγάλο Αγιασμό που τελείται την παραμονή της εορτής.



Όποιος επιθυμεί να λαμβάνει τη «νέα ΕΝΟΡΙΑΚΗ» ψηφιακά μπορεί να μας στείλει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο: evaggelistriapirea@gmail.com.

Ενισχύουμε την ανακαίνιση του Ναού μας

Η οποιαδήποτε συνεισφορά σας, μικρή ή μεγάλη είναι πέρα για πέρα αναγκαία! Μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά σας στο Γραφείο του Ιερού Ναού, στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου ή να καταθέσετε χρήματα στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εθνική Τράπεζα

Αρ. Λογ.: 190/296065-63 • IBAN: GR 31 0110 1900 0000 1902 9606 563.

Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή αναστάτωση και ενόχληση που προκαλείται από τις εργασίες. Η ολοκλήρωσή τους συν Θεώ, είναι σίγουρο ότι θα χαροποιήσουν όλους όσους αγαπούν αυτό το Ναό και τον αισθάνονται σπίτι τους και την ενορία, οικογένεια τους!

4 αγιογραφίες για να ολοκληρωθεί ο Ακάθιστος Ύμνος!

Όπως γνωρίζετε και διαπιστώνετε βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον γυναικωνίτη αλλά και στον κυρίως Ναό, ένα έργο που θα αναδείξει τον αγιογραφικό πλούτο του Ναού μας.

Διαπιστώθηκε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο του γυναικωνίτη 12 ολόσωμες αγιογραφίες Αγίων και 2 παραστάσεις πλαισιωμένες με τους 24 οίκους του Ακαθίστου Ύμνου. Με τον τρόπο αυτό το όνειρο αρκετών να συνδέσουν το όνομά τους με την αγιογράφιση ενός αγίου στο Ναό μας γίνεται πραγματικότητα.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αναλάβουν την αγιογράφιση μίας εκ των 24 παραστάσεων του Ακαθίστου Ύμνου.

Πληροφορίες στην Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου, στο τηλέφωνο 210 4125619, καθημερινά 8.30 π.μ.- 4.00 μ.μ.



Φωτορεαλιστική απεικόνιση της παράστασης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία πλαισιώνεται από δώδεκα (12) οίκους του Ακαθίστου Ύμνου.

Φωτογραφίες από τη συντήρηση του Ιερού Ναού



Ξεχωριστές στιγμές στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...»



Την Παρασκευή
12 Νοεμβρίου,
στους Ελεύθερους διαλόγους,
ο π. Σπυρίδων Σκουτής, Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
ο Νικόλαος Σαμπαζιώτης,
Υπεύθυνος εκδόσεων
«ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»
συζήτησαν το θέμα:
«Στα παιδιά μας όλο "μή"...».

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021:
«Η κατάρρευση της μεγάλης
ιδέας και ανάγκη ενός νέου
οράματος για τον ελληνισμό»

Συμμετείχαν:

- Γεώργιος Καραμπελιάς,
Συγγραφέας - Εκδότης του
περιοδικού «ΑΡΔΗΝ»,
- Μανώλης Εγγλέζος -
Δεληγιαννάκης,
Δικηγόρος - Ερευνητής.



Συντόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός Msc, MEd.



Την Δευτέρα
15 Νοεμβρίου,
στο Ενοριακό
Αρχονταρίκι,
Ο Πρωτοπρ.
π. Σπυρίδων
Τσιμούρης, Θεολόγος -
Εκπαιδευτικός,
και
ο Χρήστος Γιανναράς,
Ομότιμος Καθηγητής
Φιλοσοφίας,

Συγγραφέας συζήτησαν το θέμα: «Ρωτώντας έναν Δάσκαλο...»



Την Τρίτη
30 Νοεμβρίου,
ο Εικαστικός - Συγγραφέας
Βαγγέλης Παππάς
παρουσίασε
την 35η διάλεξη
της σειράς
«Γνωρίζω την ελληνική μου
ταυτότητα».

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου,
ομιλητής ο Αρχιμανδρίτης π.
Διονύσιος Κατερίνας
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
με θέμα:
«Η αξιοπρέπεια
των ταπεινών».



Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου οι Τενόροι Ανδρέας
Καραούλης, Μάνος Κοκκώνης και Θοδωρής
Μπράκος, μας ταξίδευσαν από τις γόνδολες
της Βενετίας μέχρι
τις μπουάτ της Αθήνας με αγαπημένες
μελωδίες του παγκόσμιου ρεπερτορίου.
Στο Πιάνο συνόδευσε
ο Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου. Στα κείμενα
η Ηθοποιός - Ερμηνεύτρια Δανάη Μπερή.

Μικρός και Μεγάλος Άγιασμός

Ο άγιασμός των Θεοφανείων λέγεται μεγάλος άγιασμός για να διακρίνεται από τον μικρό άγιασμό. Ο μικρός άγιασμός τελείται κάθε πρώτη του μηνός στους Ίερούς Ναούς, όπως και στους οίκους των χριστιανών, αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Η διαφορά μεταξύ των δύο άγιασμών -



πέρα της χρονικής στιγμής που τελείτο ο καθένας και πέρα του χαρακτήρα που είχε βρίσκεται στην έκτασή τους. Ο μικρός άγιασμός περιέχει λιγότερα λόγια από τον μεγάλο και αυτό κυρίως δηλώνεται με την όνομασία τους. Η παροχή όμως άγιασμού είναι η ίδια. Δεν παρέχει άλλη χάρη ο μεγάλος άγιασμός και άλλη ο μικρός. Και τούτο γιατί και οι δύο τό ίδιο Άγιο Πνεύμα επικαλούνται και την ίδια χάρη του Ίορδάνη ποταμού λόγω της έμβάπτισης σ' αυτόν του Ίησου Χριστού διά του Σταυρού Του συνεχίζουν και διαεινίζου.

Ο άγιασμός μπορεί να κρατηθεί στό σπίτι όλον τόν χρόνο ως μέσο άγιασμού των πιστών. Η αντίληψη ότι δεν κρατείται μάλλον προήλθε από αυτό που συμβαίνει με τή Θεία Κοινωνία, ή όποια πρέπει να κα-

ταλυθεί τήν ίδια ήμέρα. Για να καταλάβει κανείς τό έσφαλμένο τής αντίληψης αυτής δεν έχει παρά να σκεφτεί ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι χριστιανοί που συνήθιζαν να κοινωνούν κάθε ήμέρα και για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να έρχονται στή Θεία Λειτουργία είχαν τήν άδεια από τήν Έκκλησία να έχουν τή Θεία

Κοινωνία στό σπίτι τους για τήν καθημερινή μετάληψή τους. Είναι αυτόνόητο όμως ότι ο χριστιανός που κρατεί τόν άγιασμό στό σπίτι θά πρέπει να προσέχει ώστε ή ζωή του να είναι πράγματι χριστιανική.

Μέ βάση τά παραπάνω συνειδη-

τοποιούμε και τό έξης: αν δεν έλθει ο ιερέας για διάφορους λόγους για να αγιάσει τό σπίτι μας - ιδίως σε πολυκατοικίες που μερικές φορές μάλιστα δεν έχει και άσανσέρ - τότε μπορούν οι πιστοί με τόν άγιασμό που παίρνουν από τόν ιερό Ναό να αγιάσουν τό σπίτι.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι ο σωστός έορτασμός των Θεοφανείων βρίσκεται στήν από νωρίς συμμετοχή μας στις ακολουθίες και κυρίως στήν έτοιμασία μας να κοινωνήσουμε των άχράντων μυστηρίων. Όλες οι έορτές άλλωστε τής Έκκλησίας μας γι' αυτό υπάρχουν και γίνονται: να μās βοηθήσουν να παίρνουμε μέσα μας τόν Χριστό και έτσι να ζούμε τή δική Του ζωή ως δική μας.

π. Γ. Δ.