

18 Δεκεμβρίου 2021

## Έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Κούκου στην Άπειρο Χώρα στην Αθήνα

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Γλυπτική, Ζωγραφική & Αγιογραφία και Φωτογραφία



**Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, στις 18.00, στην Άπειρο Χώρα (Σισμανογλείου 10, Βριλήσσια, Αθήνα) η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Κούκου με τίτλο «Νεώτερα δέντρα, παλαιότερα καράβια και άγγελοι».**



Πρόκειται για έργα ζωγραφισμένα με ραπιδογράφους σε μαύρο και κόκκινο χρώμα, τα οποία όσον αφορά την αισθητική τους αντλούν έμπνευση από το έργο του συγγραφέα και ζωγράφου Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, κάτι που ο εικαστικός Χρήστος Γουσίδης σχολιάζει:

«Τα έργα του Στέλιου Κούκου ενώ φαίνονται δεμένα γερά στους κάβους του Ν.Γ. Πεντζίκη, 'αρμενίζουν' την ίδια ώρα ελεύθερα στα πελάγη της τέχνης της εποχής

μας, της εποχής της ψηφιακότητας, κι όλα αυτά γιατί είναι δουλεμένα με αλγοριθμικό τρόπο.

Κάθε μορφή, δηλαδή σε κάθε σύνθεση, είναι φτιαγμένη με τη δική της μέθοδο, συστήνεται με το μοτίβο της και ακολουθεί το δικό της 'τυπικό'. Ουσιαστικά, αυτός ο αλγοριθμικός τρόπος ζωγραφικής είναι πολύ κοντά στη διαδικασία του παραδοσιακού εργόχειρου, αλλά με σύγχρονους όρους, και τα έργα του Στ. Κούκου μας αποκαλύπτουν ήσυχια εικόνες βαθιά ποιητικές και παραμυθητικές. Εικόνες που προσφέρουν οπτική απόλαυση και ψυχική ανάπαυση...».



Ο συγγραφέας, εκδότης και οικοδεσπότης της έκθεσης στην Άπειρο Χώρα, Θεόδωρος Παντούλας αναφέρει:

«Το έχουν οι μέρες που έρχονται. Μαλακώνουν οι άνθρωποι. Κι άμα μαλακώσουν πολύ, δεξιώνονται μια χαρά το αναπάντεχο. Βγαίνουν, δηλαδή, και παραβγαίνουν βαρκούλες στην στεριά. Και δέντρα πλατύφυλλα και μόλις ριζωμένα, στέκονται αλύγιστα σε όλους τους αέρηδες. Και άγγελοι συσταλτικοί και συσταζούμενοι, άγγελοι στο ύψος της καρδιάς, παραστέκονται στων ανθρώπων τα βάσανα.

Δεν πρόκειται για επετειακές γλυκερότητες αλλά για εόρτιους γλυκασμούς.

Ο Στέλιος Κούκος δεν είναι ούτε караβομαραγκός ούτε δενδροκόμος ούτε αγγελοκρουσμένος. Ποιήματα σκαρώνει κι εν προκειμένω τα σκαρώνει χωρίς λέξεις. Εργόχειρα μιας σπάνιας και λησμονημένης τρυφερότητας.



Να μας έρθετε κάποιο απόγευμα να σας φιλέψουμε τσίπουρα, μελομακάρονα, ευχές και τρυφερότητα»!

Πληροφορίες

Στέλιος Κούκος

«Νεώτερα δέντρα, παλαιότερα καράβια και άγγελοι»

Έκθεση ζωγραφικής

Στην Άπειρο Χώρα

Σισμανογλείου 10, Βριλήσσια, Αθήνα

Επικοινωνία

Άπειρος Χώρα: τηλ. 211 410 9989