

3 Δεκεμβρίου 2021

## Θαύμα Παναγίας Βαρνάκοβας: Η Παναγία βγήκε μόνη Της μέσα από τις φλόγες

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)



Δια στόματος της ηγουμένης της μονής Βαρνάκοβας Ναυπακτίας ομολογείται το Θαύμα που συντελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2017, όταν το ιστορικό μοναστήρι τυλίχθηκε στις φλόγες.



Η ηγουμένη Θεοδοσία, μιλώντας για όσο συγκλονιστικά συνέβησαν στη γυναικεία μονή έκανε λόγο για θαύμα της Παναγίας, αφού την ώρα της απόλυτης καταστροφής, όταν η πύρινη λαίλαπα κατέκαιγε μανιασμένα ότι έβρισκε μπροστά της, δεν άγγιξε την εικόνα της Παναγίας της Βαρνάκοβας.

«Η λαίλαπα της φωτιάς τύλιγε στις φλόγες το μοναστήρι μας και πλησίαζε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας.

Η εικόνα ήταν βιδωμένη, κατσαβίδι δεν υπήρχε, η αγωνία ήταν στο κατακόρυφο, έλεγα στην Παναγία “χωρίς εσένα δεν φεύγω από το μοναστήρι, θα καούμε και οι δύο” και ξαφνικά η εικόνα πέφτει πάνω μου και με τη βοήθεια άλλης μιας αδελφής μοναχής σώσαμε την εικόνα της Παναγίας μας,» δήλωσε η ηγουμένη Αθανασία Ανδρικοπούλου, η οποία πήρε στα χέρια της την εικόνα της Παναγίας της Βαρνάκοβας με το χαρακτηριστικό ράγισμα κατά μήκος στο πρόσωπο της Θεοτόκου.

Ένα ράγισμα που έγινε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έπειτα από τοπικό σεισμό που συνέβη στις 15 Αυγούστου 1940, την ώρα του τορπιλισμού της Έλλης στην Τήνο.



*Η Ηγουμένη Θεοδοσία*

Τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα κατέκαιε ότι υπήρχε στο μοναστήρι, σύμφωνα με την ηγουμένη, σε ένα από τους εσωτερικούς χώρους αιωρείτο μια σελίδα.

Πρόκειται για μια σελίδα από το κεφάλαιο ΙΒ.6 προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία ξεκινά: Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται...

Σύμφωνα με τη μετάφραση του:

«διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος, τον παιδαγωγεί και τον μορφώνει διά μέσου των θλίψεων. Μαστιγώνει δε με ταλαιπωρίες κάθε υιόν, τον οποίον δέχεται κοντά του ως ιδικόν του.

Εάν δείχνετε υπομονήν και δέχεσθε την παιδαγωγίαν αυτήν του Κυρίου, ας έχετε υπ' όψιν σας, ότι ο Θεός συμπεριφέρεται προς σας, σαν προς παιδιά του. Διότι υπάρχει κανένας υιός, τον οποίον δεν παιδαγωγεί με πολλούς τρόπους ο πατέρας;

Εάν όμως μέινετε χωρίς αυτήν την παιδαγωγίαν, εις την οποίαν έλαβαν μέρος και την εγεγύθυσαν όλα τα αληθινά παιδιά του Θεού, τότε δεν είστε γνήσια παιδιά του Θεού, αλλά νόθα...»

Πατρινή μαθηματικός η Ηγουμένη της Ι.Μ. Βαρνάκοβας που καταστράφηκε από τη χθεσινή πυρκαγιά Η Μητρόπολη Πατρών συμπαραστέκεται στην κατεστραμμένη από τη φωτιά Μονή Βαρνάκοβας

Το ιστορικό μοναστήρι της Φωκίδας, εκεί που υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης του 1821, που στέκει στην κορυφή των Βαρδουσίων, υπέστη σχεδόν ολική καταστροφή. Η εικόνα της Παναγίας και τα ιερά λείψανα που διασώθηκαν είναι τα μόνα που έμειναν ανέπαφα.

Οι 17 μοναχές που ζούσαν στην Ιερά Μονή η οποία κτίστηκε το 1077 μ. Χ. από τον Όσιο Αρσένιο τον Βαρνακοβίτη, με τη συνδρομή των οικείων μητροπόλεων και των πιστών δηλώνουν αποφασισμένες να ξανακτίσουν το μοναστήρι.

Αποτέλεσμα εικόνας για ηγουμένη θεοδοσία της μονής βαρνάκοβας φωτο

Ήδη η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας με ανακοίνωση της, ζητά τη βοήθεια των πιστών προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που υπέστη η μονή από την καταστροφική πυρκαγιά της 29η Ιανουαρίου που ξέσπασε από το λεβητοστάσιο.

**Πηγή:** [iellada.gr](http://iellada.gr)