

Το Διακόνημα σήμερα κλείνει τα 15 του χρόνια

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Σαν σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε...](#) (ιστορικά γεγονότα & Παγκόσμιες ημέρες) / [Συναξαριακές Μορφές](#)



Τον Οκτώβριο του 2008 και μάλιστα στις 3 του μήνα, μια ομάδα φίλων οι οποίοι είχαμε επισκεφθεί πολλές φορές το Άγιον Όρος και την Μονή Βατοπαιδίου αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα blog μέσα από το οποίο, εκτός άλλων, θα επικοινωνούσαμε με τον κόσμο αφενός για να εκφράσουμε την προσωπική μας άποψη για το μοναστήρι και τη ζωή της αδελφότητας και αφετέρου για να προσφέρουμε πνευματικό και ωφέλιμο περιεχόμενο που τόσο έχει ανάγκη το κοινό του διαδικτύου.



Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό διότι ο κόσμος από την πρώτη κιόλας στιγμή αγάπησε την προσπάθειά μας, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από

τις 12.000 - 15.000 επισκέψεις ημερησίως.

Από το 2008 έως και σήμερα η ομάδα άλλαξε πολλές φορές κυρίως είτε για λόγους έλλειψης χρόνου είτε για λόγους κούρασης. Πιστέψτε μας, δεν είναι εύκολο να συντηρείς καθημερινά και με αρχοντιά ένα site. Δεν είμαστε επαγγελματίες του διαδικτύου, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε θεολόγοι, ούτε μοναχοί ή κληρικοί, είμαστε μια παρέα, μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι ως απλοί προσκυνητές που αγαπάμε το Άγιον Όρος θεωρήσαμε ότι είναι ωφέλιμο να προσπαθήσουμε να περάσουμε στο διαδίκτυο την αγάπη που βλέπουμε στα πρόσωπα των Αγιορειτών πατέρων αλλά και όλα αυτά που μας αρέσουν και μας αναπαύουν και θέλουμε να τα μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο.



Από την αρχή αυτής της προσπάθειας συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε ότι κάνουμε ένα «διακόνημα» κατά την φράση που χρησιμοποιείται στο Άγιο Όρος και προσδιορίζει την καθημερινή εργασία των μοναχών απαραίτητη για την κάλυψη των πρακτικών αναγκών της αδελφότητας, και μέρος της ασκήσεώς τους. Όπως λένε και στον Άγιο Όρος ο μοναχός που εκτελεί με επιμέλεια το διακόνημά του, έχει την ευκαιρία να ασκηθεί στην φιλοπονία, την ταπείνωση, την υπομονή, την

αλληλεγγύη, την αγάπη και έτσι να λάβει ως καρπό την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσπαθεί σε κάθε στιγμή να εκπληρώσει τον λόγο του Κυρίου που δεν ήλθε «διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι» (Ματθ. 20,28). Βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώπου τον Χριστό.



Κάπως έτσι το βλέπουμε και εμείς αλλά ως κοσμικοί με τα καθημερινά μας ζητήματα στις οικογένειες μας, στις δουλειές μας, στις σχολές που σπουδάζουμε, σε αυτά που βλέπουμε στην Ελληνική κοινωνία και στον κόσμο, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας.



Το www.diakonima.gr είναι στην καρδιά μας

Προσπαθήσαμε με το νέο σχεδιασμό να μπορεί ο επισκέπτης μας να δει μέσα σε μία

οθόνη, με μια ματιά, ό,τι καινούργιο έχει το site χωρίς να χρειαστεί να κατεβαίνει πολλές σελίδες προς τα κάτω. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο νέος μας σχεδιασμός προσαρμόζεται αυτόματα στις διάφορες πλατφόρμες και οθόνες (pc, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) με σκοπό συνεχώς να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα του περιεχομένου μας.

Ενημερώνουμε το site όσο πιο συχνά μέσα στην ημέρα το επιτρέπουν οι υπόλοιπες καθημερινές μας υποχρεώσεις και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε το περιεχόμενο πνευματικά ωφέλιμο αλλά και μερικές φορές λίγο χαλαρό για να ξεκουράζει τους φίλους μας επισκέπτες που μπαίνουν στην ιστοσελίδα περισσότερο από μία φορά μέσα στην ημέρα.