

## **Πρωτ. π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος: Ο άγιος Γεώργιος πολιτεύτηκε σαν καλός στρατιώτης τον δρόμο που του χάραξε ο Χριστός**

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#)



Έκανε υπακοή στους άρχοντες της εποχής εκείνης, όμως όταν χρειάστηκε να κάνει επιλογή ανάμεσα στον κόσμο και τον Χριστό, επέλεξε Εκείνον. Δεν άφησε την καρδιά του να συνεπαρθεί από τα μεγαλεία του κόσμου και έδωσε το παράδειγμα με την ζωή του, με το αίμα του, την αγαπητική ύπαρξη του απέναντι ακόμα και στους διώκτες του.





Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου ((Ανακομιδή λειψάνων Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Γεωργίου του Νεαπολίτου)) στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της οποίας κήρυξε τον θείο λόγο, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει» και μεταδόθηκαν από το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Η ομιλία του π. Γεωργίου ήταν αφιερωμένη στην ανακομιδή των λειψάνων του αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου, που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία.

Κι όπως είπε ξεκινώντας τον λόγο του, τιμάμε σήμερα ένα νέο αθλητή του πνεύματος, έναν στρατιώτη του Κυρίου, έναν άνθρωπο ο οποίος εκπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο γεννήθηκε.

Να συνδεθεί με τον Θεό, να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα, να νικήσει μέσα του και γύρω του, τα πάθη, τον διάβολο και το φρόνημα του κόσμου και να κερδίσει το στεφάνι της βασιλείας του Θεού.

«Τιμούμε και εορτάζουμε, την ανακομιδή του τιμίου λειψάνου του αγίου μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του τροπαιοφόρου, που μας παρέχει την πνευματική ευωδία, για να πάρουμε δύναμη σε χαλεπούς και δύσκολους καιρούς, για να νοηματοδοτήσουμε την ζωή μας, για να αναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας, για να θυμηθούμε κι εμείς τον σκοπό της δικής μας υπάρξεως.»

Ο άγιος ήξερε ότι για να είναι ακόλουθος του Χριστού, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό που είπε ο ίδιος. Όχι μια ζωή βολική, ανέσεων, ευκολιών, ούτε να είναι με τον Χριστό για να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις του. Άκουσε την προτροπή του Χριστού να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του και να Τον ακολουθήσει.

Αυτό είναι το κάλεσμα του Χριστού, όταν πραγματικά κι εμείς θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, τόνισε ο π. Γεώργιος. Να το δείξουμε με τον σταυρό και την υπομονή μας, με τον αγώνα και την θυσία μας, με την δυνατότητα της δικής μας αγάπης και πίστεως.

Ο άγιος το ήξερε πολύ καλά, ακολουθώντας αυτό που σημαίνει και το όνομα του, το γεώργιο του Κυρίου, ενθυμούμενος αυτό που είπε ο Χριστός, ότι είναι ο καλός σποριάς που ρίχνει αφειδώλευτα τον σπόρο του σε όλους μας χωρίς διακρίσεις, αλλά το τι θα βρει ο σπόρος είναι δική μας ευθύνη.

Και ακολούθησε τον Χριστό ως καλός στρατιώτης. ήξερε ότι το τέλος του δρόμου δεν είναι η φθορά και ο θάνατος, αλλά είναι η ανάσταση και η ζωή. «Ο άγιος πολιτεύτηκε σαν καλός στρατιώτης τον δρόμο που του χάραξε ο δωρεοδότης μας Χριστός και πήρε τον σταυρό του και τον ακολούθησε.

Έσκαψε στο χωράφι της γης του, έκλεισε τα αυτιά του στα θέλγητρα του κόσμου και τα άνοιξε μόνο για να ακούει τα λόγια του Θεού και έζησε την ζωή του, όπως ο Χριστός μας κάλεσε.»

Έγινε η καρδιά του η εύφορη γη κι έπεσε ο σπόρος και βρήκε χώρο το Άγιο Πνεύμα για να τον πολλαπλασιάσει και να δώσει πνευματική καρποφορία.

Έκανε υπακοή στους άρχοντες της εποχής εκείνης, όμως όταν χρειάστηκε να κάνει επιλογή ανάμεσα στον κόσμο και τον Χριστό, επέλεξε Εκείνον.

Δεν άφησε την καρδιά του να συνεπαρθεί από τα μεγαλεία του κόσμου και έδωσε το παράδειγμα με την ζωή του, με το αίμα του, την αγαπητική ύπαρξη του

απέναντι ακόμα και στους διώκτες του.

Και όπως είπε ο π. Γεώργιος πριν ολοκληρώσει την ομιλία του:

«Τα λείψανα των αγίων μας είναι η βεβαίωση και η πιστοποίηση, ότι ο Θεός θα αναστήσει τον κάθε άνθρωπο και θα τον έχει κοντά Του στην βασιλεία Του.

Την ανάσταση των νεκρών την πιστοποιούν οι άγιοι μας και τα μυροβόλα λείψανα τους και η θαυματουργία τους.»

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:

[π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος: Ο άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος](#)