

## **Ζούμε όσα βλέπαμε χρόνια σε ταινίες: Δημοτικά Υπνωτήρια εγκαινιάζονται στην Καλαμάτα**

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Τα Δημοτικά Υπνωτήρια εγκαινιάζει αύριο ο Δήμος Καλαμάτας. 16 άνθρωποι που δεν έχουν άλλη επιλογή θα κοιμούνται εκεί. Μια δράση κοινωνικής ευαισθησίας, που αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος. Συνάνθρωποι μας υποφέρουν. Πριν λίγες μέρες γράψαμε πως 748 παιδιά στον ίδιο Δήμο δεν έχουν να φάνε. Τι δεν βλέπουμε σε αυτή τη χώρα που είναι ολοφάνερο;



Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, από το Δήμο Καλαμάτας εγκαινιάστηκε μια νέα δομή, τα «Δημοτικά Υπνωτήρια». Πρόκειται για μία δομή με χαρακτηριστικά μεταβατικής - προσωρινής φιλοξενίας. Τα Δημοτικά Υπνωτήρια απευθύνονται σε άτομα που στεγάζονται - κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους.

Έχουν δυνατότητα προσωρινής νυχτερινής φιλοξενίας έως και δεκαέξι (16) συμπολιτών μας. Βρίσκονται στο Δυτικό Κέντρο της πόλης, στην περιοχή της Αγ. Τριάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαμάτας λειτουργεί μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας, Δημοτικό Παντοπωλείο, Δημοτικά Μαγειρεία που υποστηρίζουν το καθημερινό συσσίτιο που προσφέρει ο Δήμος σε περισσότερα από 100 άτομα, Δημοτικό Φαρμακείο και Ιατρείο, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (σύντομα με παράρτημα και για Ρομά), του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και του ΚΔΑΠμεΑ.

Επίσης προς δημιουργία είναι η δομή των Δημοτικών Πλυντηρίων, στον προγραμματισμό υπάρχει η ίδρυση νέων βρεφικών τμημάτων, ενώ σε φάση υλοποίησης είναι η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και του Κέντρου Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, «στηρίζοντας τους συνδημότες μας, στηρίζουμε την ίδια την κοινωνία».

Παιδιά που δεν έχουν να φάνε, άνθρωποι που δεν έχουν να κοιμηθούνε, συμπολίτες μας που ζούνε από τις κοινωνικές δομές. Εκκλήσεις δήμων σε εκείνους που διαθέτουν να κάνουν δωρεές ρούχων, τροφίμων, φαρμάκων, βιβλίων, παιχνιδιών κτλ. Τελικά πολλοί θα ζούνε αποκλειστικά χάρη στην ευαισθησία άλλων; Αυτή την κοινωνία επιθυμούμε; Διότι όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα τόσο θα μειώνονται οι άνθρωποι που δίνουν γιατί μπορούνε.

Γιατί πολλαπλασιάζονται οι δικαιούχοι στις κοινωνικές δομές; Γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα; Γιατί αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία και γενικά τα περιστατικά βίας; Πολλά τα «γιατί» που συγκεντρώνονται. Πολλές και οι επεξηγήσεις-δικαιολογίες. Τώρα που μάθαμε τι προκάλεσε όλα μας τα δεινά τι θα κάνουμε για να τα διορθώσουμε;

Πηγή: [in.gr](http://in.gr)