

Αρχιμ. π. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος: Στη συνείδηση της Εκκλησίας, οι άγιοι Πατέρες, έχουν την αλήθεια

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους Πατέρες έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να κατανοηθεί χωρίς τους Πατέρες. Και η εποχή μας, γεννά Πατέρες για να μας οδηγήσουν στην αλήθεια, γιατί η Εκκλησία δεν είναι κάτι στάσιμο, και η κάθε εποχή στηρίζεται σε αυτούς τους Πατέρες.



Ιερά αγρυπνία τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου (Κυριακή Δ΄ Λουκά, των Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου), στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στην οποία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο, ο Αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού.

Η αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» και μεταδόθηκαν από το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Ο π. Ειρηναίος στο λόγο του, αναφέρθηκε στους θεοφόρους Πατέρες που συνεκάλεσαν στη Νίκαια της Βιθυνίας την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο, για να αντιμετωπίσουν την εικονομαχία και τους οποίους εορτάζει σήμερα η Εκκλησία.

Δικαίως η Εκκλησία όρισε να τιμώνται και να εορτάζονται οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Τι το ιδιαίτερο όμως έχουν οι Πατέρες που συνεκάλεσαν τις Συνόδους, σε σχέση με τους άλλους αγίους της Εκκλησίας μας;

Η Εκκλησία τους τιμά ιδιαίτερως, συνέχισε, γιατί μπόρεσαν με τον θεολογικό τους

λόγο και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας, για να μπορούμε εμείς, αιώνες μετά, να γνωρίζουμε επακριβώς την πίστη μας.

Η Εκκλησία ζει με την διδαχή και το φρόνημα τους, το οποίο θεώρησε πάντοτε γνήσιο και ορθόδοξο.

«Αν ήθελε κάποιος να ξεχωρίσει δύο από τα στοιχεία στα οποία διακρίνονται οι Πατέρες, ήταν καταρχήν ότι τίμησαν το λειτούργημα του ποιμένα.

Ποιμένας είναι εκείνος που αναγεννά και κατευθύνει τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς ποιμένες, διότι εκείνοι στέκονται ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους.

Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τους Πατέρες, είναι η διδασκαλία του Λόγου, της πίστεως. Έχει το ειδικό χάρισμα και το προνόμιο ο ποιμένας να διδάσκει στους πιστούς, την αλήθεια του Θεού.»

Πολλοί νομίζουν ότι ασχολούνται με την αλήθεια, τόνισε ο π. Ειρηναίος, αλλά δυστυχώς κυκλοφορούν πολλές «αλήθειες», που δεν οδηγούν στο φως, αλλά στο σκοτάδι. Γιατί δεν είναι πραγματική αλήθεια, αλλά ψέμα.

Στη συνείδηση της Εκκλησίας, οι άγιοι Πατέρες, έχουν την αλήθεια και βρέθηκαν συνεχιστές των αγίων Αποστόλων. Οι Απόστολοι παρέδωσαν την διακονία τους και το έργο της διαποίμανσης και διδασκαλίας, στους Πατέρες.

Όπου κήρυτταν τον λόγο του Θεού, άφηναν κάποιον Επίσκοπο, να συνεχίσει το έργο τους, να κηρύξει την πίστη και την αλήθεια, και να διδάξει αυτά που είπε ο Χριστός.

Αυτά έχουμε ανάγκη να μάθουμε, παρατήρησε. Μας ενδιαφέρει απόλυτα να μάθουμε ποια ήταν η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Χριστού. Για να την βάλουμε στην ζωή μας, να μας φωτίσει το νου και να βρεθούμε στο φως της δικής Του αλήθειας.

Το Άγιο Πνεύμα φώτιζε τους Αγίους Αποστόλους, φωτίζει τους Πατέρες κι έτσι η διδασκαλία τους ταυτίζεται με την παράδοση, την πίστη και το φρόνημα της Εκκλησίας.

Και όπως είπε, ολοκληρώνοντας:

«Έτσι εμείς οι χριστιανοί έχουμε δύο πυλώνες να στηριχθούμε, την Αγία Γραφή και την ιερά Παράδοση. Η ιερά Παράδοση είναι ο λόγος των Πατέρων, που ερμήνευσαν

την Αγία Γραφή, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους Πατέρες έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να κατανοηθεί χωρίς τους Πατέρες.

Και η εποχή μας, γεννά Πατέρες για να μας οδηγήσουν στην αλήθεια, γιατί η Εκκλησία δεν είναι κάτι στάσιμο, και η κάθε εποχή στηρίζεται σε αυτούς τους Πατέρες.»

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ: