

26 Σεπτεμβρίου 2021

Κορνηλία Βόκα: Μια γυναίκα που δίνει ζωή στο χωριό των 29 κατοίκων

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)
/ Συνεντεύξεις





Η πρόεδρος, του Δογάνη, του μικρότερου ακριτικού χωριού της Μακεδονίας είναι στη Vwoman.

Της Σοφίας Αποστολίδου

Όλες οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να δίνουν ζωή. Κάποιες γυναίκες όμως, έχουν τη δύναμη να κρατούν έναν ολόκληρο τόπο στη ζωή. Μία από αυτές είναι η Κορνηλία Βόκα, η “πρόεδρος” του Δογάνη, ενός μικρού, πανέμορφου, ακριτικού χωριού, στην άκρη της Ελλάδος, το οποίο αριθμεί μόλις 29 κατοίκους. Η Κορνηλία Βόκα εξηγεί πως πήρε την απόφαση να μετοικήσει από τη Θεσσαλονίκη σε ένα τόσο μικρό χωριό, μιλάει για τη ζωή εκεί αλλά και το πόσο δύσκολο είναι για μία γυναίκα να προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό ένα τόσο μικρό τόπο της πατρίδας μας.

Πώς πήρατε την απόφαση να μετοικήσετε από τη Θεσσαλονίκη, στη Δογάνη, σε ένα μικρό χωριουδάκι ελαχίστων κατοίκων;

Οι έντονοι ρυθμοί της ζωής στην πόλη και το άγχος της καθημερινότητας που επιφέρουν με είχαν κουράσει. Αναζητούσα έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον, με φιλικούς ανθρώπους. Έτσι, επέστρεψα μόνιμα στα πάτρια εδάφη, στον μικρό, αλλά υπέροχο Δογάνη.

Και πως πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά;

Η ζωή στο χωριό είναι γαλήνια και ο τόπος μας μαγικός. Το καταπράσινο τοπίο του και οι υπέροχες πηγές του σε χαλαρώνουν. Κάθε σπίτι έχει το δικό του κηπάκι και αμπελάκι. Όμως, υπάρχουν και πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και οι κάτοικοι του χωριού ολοένα και λιγότευαν. Έτσι, όταν άκουσα την κουβέντα ότι το χωριό θα σβήσει, πείσμωσα και είπα «Οχι! εγώ θα το κρατήσω το χωριό μας στη ζωή!»

Πόσο εύκολο είναι να είστε γυναίκα και να εκπροσωπεί ένα τόσο μικρό χωριό;

Νομίζω το ότι είμαι γυναίκα μου δίνει το πλεονέκτημα να έχω τη δύναμη να δίνω ζωή, καθώς και το πείσμα να μάχομαι για το καλό του τόπου μου. Είναι γεγονός ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε δουλέψει σκληρά για να κατακτήσουμε όσα μας αξίζουν και δεν το βάζουμε εύκολα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικώ τα όσα αξίζει το χωριό μου. Διεκδικώ να αποκτήσουμε δρόμους – που δεν έχουμε – . Εκτός από το πρόβλημα του οδικού δικτύου υφίσταται και το πρόβλημα της καθαριότητας, αλλά και το ζήτημα με τα αδέσποτα ζώακια, που είναι και επίκαιρο λόγω του νομοσχεδίου. Είναι πολύ λυπηρό, ότι κάποιοι παρατούν τα σκυλάκια τους στο χωριό και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για αυτά. Δυσκολευόμαστε πολύ, όσο και αν θέλουμε να τα βοηθήσουμε.

Έχετε ζήσει και στο χωριό και στην πόλη. Τί διαφορετικό έχει η ζωή της γυναίκας στο αστικό κέντρο σε σχέση με την επαρχία;

Είναι σίγουρα πολύ πιο ήρεμη. Βέβαια δεν υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες επιλογών στο χωριό σε σχέση με την πόλη, αλλά η ζωή είναι απαλλαγμένη από το άγχος.

Πιστεύετε ότι οι γυναίκες έχουμε κατακτήσει τη θέση που μας αξίζει;

Οι γυναίκες έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια πολλά. Είμαστε ισότιμες με τους άντρες σε όλους τους τομείς και μάλιστα λόγω των δύσκολων καταστάσεων που έχουμε αντιμετωπίσει διαθέτουμε πολύ περισσότερο πείσμα σε σχέση με τους άντρες και δεν το βάζουμε εύκολα κάτω μέχρι να κατακτήσουμε τους στόχους μας.

Για ποιον λόγο θα προσκαλούσατε κάποιον να επισκεφτεί τον Δογάνη;

Πρόκειται για ένα υπέροχο ακριτικό χωριό, στο Δήμο Παιονίας, που απέχει μόλις 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στα σύνορα της χώρας μας με τα Σκόπια. Βρίσκεται σε ένα υπέροχο, κατάφυτο δάσος με δεκάδες πηγές και γάργαρα νερά. Είναι ο ιδανικός τόπος χαλάρωσης και απόδρασης από το άγχος της καθημερινότητας. Εγώ και οι υπόλοιποι 28 κάτοικοι σας περιμένουμε με χαρά στον όμορφο τόπο μας.

Πηγή: vwoman.gr