

15 Σεπτεμβρίου 2021

Βιβλίο: «Η Αγία Γνώση. Τα ωραία των Ένδον»

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου το βιβλίο

του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, με τίτλο: «Η Αγία Γνώση. Τα Ωραία των Ένδον» (πανόδετο).



Ακολουθούν λίγα λόγια από την παρούσα έκδοση:

Το 2015 προσκλήθηκε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος από τον Καθηγούμενο Γέροντα Εφραίμ να επισκεφθεί για μια εβδομάδα την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ώστε να ομιλήσει και να συζητήσει με τους πατέρες της Αδερφότητας πάνω σε θεολογικά και πνευματικά ζητήματα. Οι Συνάξεις αυτές ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2015 και επαναλήφθηκαν και τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2019.

Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτές τις συνάξεις ήταν τα ακόλουθα:

1. Το Ανθρωπολογικό υπόβαθρο της νοεράς προσευχής,
2. Λογική και νοερά προσευχή,
3. Οι θείες Γραφές και η νοερά προσευχή,
4. Ελεύθερη συζήτηση για μοναχικά και θεολογικά θέματα,
5. Τα στάδια της τελειώσεως, κάθαρση, φωτισμός και θέωση, και η έλευση, άρση και εκ νέου έλευση της Χάριτος του Θεού,
6. Η

διδασκαλία του Γέροντος Σωφρονίου περί προσώπου, 7. Συζήτηση για την Ιερωσύνη και την ησυχαστική παράδοση, 8. π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ο θεολόγος και προφήτης του Γένους, προσωπική γνωριμία, 9. Ιερωσύνη και παρακαταθήκη, 10. Ο ησυχαστής άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 11. Ο άγιος Ευδόκιμος και η αγγελική ζωή, 12. Συζήτηση για θέματα μοναχικής ζωής, 13. Θεολογία, Εκκλησία και ιστορία, 14. Ακτιβισμός και ησυχασμός στην κοινωνία και τον ορθόδοξο μοναχισμό, 15. Η Παναγία ως πρότυπο μοναχικής ζωής, 16. Η αίσθηση της θείας Χάριτος είναι ένδειξη προαγωγής στην πνευματική ζωή; 17. Τα πάθη νεκρώνονται, ξεριζώνονται, κρύβονται ή μεταμορφώνονται; 18. Ο μοναχός ως προφήτης και θεολόγος, 19. Ταυτότητα εμπειριών και θεολογίας μεταξύ Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, 20. Η θεία Λειτουργία ως προϋπόθεση για την θέωση του ανθρώπου.

Με μέριμνα και φροντίδα του Γέροντα Εφραίμ οι εκδόσεις της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου προχώρησαν στην έκδοση αυτών των ομιλιών και των συζητήσεων σε έναν καλαίσθητο και ογκώδη τόμο με τίτλο «Η Αγία γνώση. Τα ωραία των ένδον» ως «ομιλίες και συζητήσεις με μοναχούς της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου για την θεολογία του μοναχισμού», τον οποίο προλογίζει ο Γέρον Εφραίμ Βατοπαιδινός.

[Για παραγγελίες πατήστε εδώ:](#)

Πηγή: iellada.gr