

## «Το πιο ωραίο στην ζωή μας είναι η προσευχή στον Θεό και το διάβασμα των βιβλίων»

/ [Πεμπτούσια· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αγαπητά μας παιδιά,

Να το έχετε μεγάλη χαρά που πηγαίνετε στο σχολείο για να σπουδάσετε και για να γίνετε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Πρέπει όμως και σείς να έχετε όρεξη για το διάβασμα των μαθημάτων σας και είναι πραγματικά πολύ ωραίο το να διαβάζετε τα σχολικά σας βιβλία και να εμβαθύνετε με το μυαλουδάκι σας το καλό και έξυπνο στα γραφόμενα των βιβλίων σας. Σας εύχομαι να καταλάβετε ότι το πιο ωραίο στην ζωή μας είναι η προσευχή στον Θεό και το διάβασμα των βιβλίων. Είναι πολύ φυσικό ο καθένας να κλίνει ιδιαίτερα σε κάποιο κλάδο επιστήμης. Ο ένας στα μαθηματικά, ο άλλος στην ιστορία, ο τρίτος στα θρησκευτικά, ο τέταρτος στην φυσική κ.λπ. Αυτόν τον κλάδο της επιστήμης που αγαπάτε θα τον μελετάτε ιδιαίτερα, χωρίς όμως να εγκαταλείπετε και τα άλλα μαθηματα. Γιατί ο μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να έχει γνώσεις, έστω και γενικές σε όλους τους κλάδους της επιστήμης. Σκεφθείτε τους γονείς σας που

εργάζονται και κουράζονται για σας και θέλουν να σας δούν μορφωμένα παιδιά. Σκεφθείτε την χαρά τους που θα παίρνουν από τον δάσκαλο ή τον καθηγητή σας, όταν ακούν καλά λόγια για σας τα παιδιά τους, αλλά σκεφθείτε και την λύπη τους, όταν ακούν άσχημα λόγια για την πρόδοό σας. Σκεφθείτε έπειτα τους δασκάλους σας και καθηγητές σας που τόσο κουράζονται για να φυτεύσουν μέσα σας τα σπουδαία διδάγματα που κρύβει η επιστήμη.



Θα σας πω και τούτο: Μην ξεχνάτε ότι είστε Ελληνόπουλα. Και εμείς οι Έλληνες διακρινόμαστε από παλαιά στην επιστήμη, σε όλους τους κλάδους της. Έχουμε λοιπόν μια παλαιά παράδοση, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε και να μην την προδώσουμε. Με τα παιχνίδια και με την τεμπελιά δεν βγαίνει τίποτε. Η πρόδοός σας ως μεγάλοι άνθρωποι θα είναι με την σπουδή και την δική σας μελέτη. Διάβασμα λοιπόν με όρεξη και με ζήλο μεγάλο.

Η Εκκλησία στην οποία ανήκετε σαν χριστιανόπουλα εύχεται πάντοτε για σας, σας βλέπει με πολλή αγάπη και είναι πάντα δίπλα σας. Να μας ενοχλείτε, όπου θέλετε, όχι μόνο ζητώντας χρήματα για εκδρομές, αλλά και με το να κουβεντιάζουμε πάνω στα διάφορα πνευματικά ζητήματα και θέματα που σας απασχολούν. Μην ξεχνάτε την προσευχή σας στον Θεό και προσέχετε να αποφεύγετε τους πειρασμούς που αντιμετωπίζετε δυνατά τώρα στην νεανική σας ηλικία.

Η Παναγία εύχομαι να σας προστατεύει και να σας φυλάγει από κάθε κακό.

Με πολλές ευχές,

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Πηγή: [pemptousia.gr](http://pemptousia.gr)