

10 Αυγούστου 2021

«Ακόμη κι αν μπεις στο χειρουργείο ξανά, εγώ θα είμαι κοντά σου»!

[/ Θαυμαστές διηγήσεις](#)





Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (1877-1961).

Ονομάζομαι Θ. και είμαι μαθητής της τρίτης Λυκείου. Όλα άρχισαν με ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην υγεία μου το 2013, όταν έβγαλα ένα περιεδρικό απόστημα, που χειρουργήθηκε τελικώς στις 14 Ιουλίου του ίδιου έτους, εορτή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στις Σέρρες. Εν συνεχεία έκανα ακόμη ένα χειρουργείο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», αφού η πληγή μετά από τρεις μήνες δεν έκλεινε και τελικά είχα υποτροπιάζον συρίγγιο αρκετά μεγάλο.

Το επόμενο έτος, 2014, έκανα ακόμη ένα, με μικρό συρίγγιο αυτή την φορά, καθώς πάλι δεν έκλεινε η πληγή μου. Για να μην σας κουράσω άλλο με το ιατρικό μου ιστορικό, μέχρι σήμερα έχω φτάσει, παρά το μικρό της ηλικίας μου, όπως λένε οι

γιατροί, στα πέντε χειρουργεία.

Στις 11 Οκτωβρίου του 2015 μου έφεραν τα βιβλία του αγίου Λουκά του Ιατρού. Αμέσως άρχισα να τα διαβάζω και μάλιστα στο τελευταίο χειρουργείο είχα ένα μαζί μου και διάβαζα συνεχώς. Το πιο θαυμαστό όμως, συνέβη μετά την επέμβαση, διότι το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και σήμερα και μέχρι πριν το Πάσχα οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν πού οφείλεται ο πόνος που πολλές φορές είναι αφόρητος, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανένα παυσίπονο.

Μια νύχτα, λοιπόν, είδα στον ύπνο μου πως βρίσκομαι στο χειρουργείο και από πάνω μου βρισκόταν ο Άγιος, περίπου όπως στο εξώφυλλο του βιβλίου με τον βίο του με το εγκόλπιο του και με ακούμπησε στον δεξί ώμο λέγοντάς μου: «Θ. μην στενοχωριέσαι, ακόμη κι αν μπεις στο χειρουργείο ξανά, εγώ θα είμαι κοντά σου».

Αφού ξύπνησα δεν ήμουν σίγουρος για το ποιος Άγιος ήταν, διότι εκτός από τον άγιο Λουκά ευλαβούμαι πολύ και τον άγιο Νεκτάριο. Όμως όταν πήρα το βιβλίο να διαβάσω, τελειώνοντας τα μαθήματά μου το βράδυ, θυμήθηκα πως φορούσε γυαλιά και έτσι ελπίζω πως ήταν ο άγιος Λουκάς. Όταν το ανέφερα στον Γέροντα, μου είπε να περιμένουμε να δούμε αν όντως θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να ήταν και κάποιο παιχνίδι του πονηρού.

Μετά από πολλές επισκέψεις στον χειρουργό μου, με απογοήτευσε λέγοντάς μου ότι δεν βλέπει κάτι για να χειρουργήσει παρά τον πολύ πόνο που είχα.

Τελικά όμως στις 4 Απριλίου, ύστερα από επίσκεψή μου σε γαστρεντερολόγο που με παρακολουθεί και μετά από αρκετή συζήτηση του ειδικού με τον π. Ε. γιατρό «βρέθηκε», πως η λύση είναι το χειρουργείο που μάλλον θα πραγματοποιηθεί μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις ή αργότερα.

Εμένα με χαροποίησε το γεγονός ότι θα χειρουργηθώ ξανά, (οι υπόλοιποι φίλοι και γνωστοί όταν το ακούν ότι χαίρομαι δεν μπορούν να το καταλάβουν), τόσο απ' το ότι ο Πανάγαθος Θεός μου δίνει τόσο μεγάλη δοκιμασία, όσο και για το ότι επιβεβαιώθηκε η παρουσία του αγίου Λουκά καθώς όχι μόνο χειρουργείο δεν πραγματοποιήθηκε αλλά οι αφόρητοι πόνοι σταμάτησαν.

Θ.Κ.

Σέρρες, Μάιος 2017

(Μετά από τρία χρόνια σε επικοινωνία μας ο Θ. μας είπε ότι πλέον είναι καλά).

Από το βιβλίο του Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος, κ. Νεκταρίου, «Ιατρός νόσων ανιάτων - Τα θαύματα του αγίου Λουκά σήμερα, β'», των εκδόσεων Επιστροφή.