

Ο άγ. Συμεών ο διά Χριστόν Σαλός και η πανδημία

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)

Όταν κάποτε ενέσκυψεν επιδημική νόσος, η οποία προεκάλεσεν τον θάνατον εις ικανόν αριθμόν παιδίων, ο Συμεών ο διά Χριστόν Σαλός περιείρχετο τα σχολεια καί ησπάζετο ωρισμένα εκ των παιδίων, παρακαλών εκ παραλήλλου τους διδασκάλους να μή δέρουν αυτά, διότι είχαν μακράν πορείαν.

Οι διδάσκαλοι όμως μη κατανοούντες το νόημα των ενεργειών και των λόγων του Συμεώνος ειρωνεύοντο αυτόν και προέτρεπον τα παιδιά να τον γελοιοποιούν.



Όταν όμως εξεδηλώθη πλήρως η επιδημική νόσος, εγένετο αντιληπτόν ότι όλα τα παιδιά τα οποία ησπάσθη ο Συμεών εξεδήμησαν εις Κύριον.

Αι πολλάί παράδοξοι ενέργειαι, αι οποίαι ενίσχουν την άποψιν ότι ο Συμεών ητο Σαλός, συνεχίσθησαν με αποτέλεσμα να κορυφώνεται το κοινωνικόν όνειδος και ο εμπαιγμός διά τον Άγιον. Προέβαιναν κατά κανόνα εις σειράν ενεργειών, αι οποίαι είχαν εξωτερικώς παράδοξον χαρακτήρα με αποτέλεσμα να ενοχοποιήται αδίκως υπό της κοινωνίας.

Πάντοτε όμως διέλαμπεν μετ' ου πολύ η αλήθεια και απεκαθίστατο το ηθικόν κύρος του Συμεώνος και καταφαίνετο το ψυχικόν κάλλος και το φως της φλεγόμενης καρδιάς του απο αγάπην διά τον Κύριον.

Απόσπασμα από την μελέτην: «Συμεών ο Εμέσης, το ψυχικόν περίγραμμα ενός Αγίου διά Χριστόν Σαλού «

Πηγή: iellada.gr