

4 Ιουλίου 2021

# **Κυκλοφόρησε η νέα 285 Ενοριακή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.**

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Οικονομία & εξ-οικονομώ](#)



# ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ' - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 - Άρ. Φύλλου 285

## Κάθε μέρα νά γιορτάζουμε τήν ζωή!

«Μπορείτε νά φανταστείτε πώς θά ήταν ό κόσμος χωρίς τό χαμόγελο καί χωρίς καθόλου λουλούδια;». Ή, ακόμα, ας προσπαθήσουμε νά φανταστούμε τό πώς καί πόσο θά

άλλαζε ή ατμόσφαιρα καί ή ψυχολογία μέσα στά διάφορα Νοσηλευτικά Ίδρύματα, στά Γηροκομεία καί στά Όρφανοτροφεία, αν υπήρχε κάποιος πού θά έδινε τήν ανεκτίμητη έμπνευση στους γιατρούς, τούς νοσηλευτές καί τούς άλλους εργαζόμενους εκεί μέσα, νά είναι πιό χαμογελαστοί, όταν άπευθύνονται σ' αυτούς πού, μάταια, άποζητούν σιωπηλά μιá εύλογημένη αύρα ελπίδας καί τήν έχουν τόση ανάγκη;

Κι ακόμα, τί καλά θά ήταν γιά όλους μας, αν κάθε βράδυ σημειώναμε στό ήμερολόγιό μας πόσες μικρές εύτυχίες βιώσαμε, σ' αυτήν τήν μέρα πού πέρασε, καί γιά τίς όποιες αξίζει νά χαμογελάσουμε μέ εύγνωμοσύνη. Ποιές εύτυχίες;

Μά τό ότι:

- Ξυπνήσαμε στό δικό μας κρεβάτι καί όχι στό ράντσο κάποιου Νοσοκομείου.
- Κάποιοι από έμάς, μπορούμε ακόμα νά



κρατάμε ένα αγαπημένο χέρι.

- Κάναμε μερικές δουλειές.
- Μιλήσαμε μέ δύο αγαπημένα πρόσωπα.
- Βοηθήσαμε, ίσως, κάποιον πού είχε ανάγκη.
- Άκούσαμε ή

διαβάσαμε κάτι ενδιαφέρον ή εύχαριστο, πού μάς χάρισε ώραιες σκέψεις.

- Εισπράξαμε ένα εγκάρδιο χαμόγελο.
- Σιγοψιθυρίσαμε έναν παλιό αγαπημένο σκοπό.
- Χαρήκαμε τήν μοσχοβολιά καί τό χρώμα μιáς άνθισμένης γλάστρας στό μπαλκόνι μας.
- Γράψαμε ή λάβαμε ένα καλό μήνυμα μέ ένα εύχαριστο νέο, καί τόσα άλλα...

Ήν τό καλοσκεφτούμε, θά συνειδητοποιήσουμε ότι, όλα αυτά, δέν είναι ούτε δεδομένα, ούτε συνηθισμένα γιά όλους. Είναι δώρα, είναι μικρές χαρές ή ακόμα καί εύτυχίες, πού θά πρέπει νά μάς κάνουν νά γυρίσουμε τήν σελίδα του Ήμερολογίου μας γιά τήν επόμενη μέρα, μ' ένα αυθόρμητο εύχαριστήριο έσωτερικό χαμόγελο. Θα έπρεπε, κάθε μέρα, νά γιορτάζουμε τήν ζωή...

Άπό τό βιβλίο τής Μερόπης Ν. Σπυροπούλου  
«ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ», εκδόσεις «Άρχονταρίκι»

**10 & 11 Ίουλίου πανηγυρίζει ό Ναός τής Άγίας Όλγας  
Παρεκκλήσιο της Ευαγγελίστριας στην οδό Γενναδίου 4 & Πύλης.**







# ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ' - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 - Άρ. Φύλλου 285

## Κάθε μέρα νά γιορτάζουμε τήν ζωή!

«Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε πῶς θά ἦταν ὁ κόσμος χωρίς τό χαμόγελο καί χωρίς καθόλου λουλούδια;». Ἦ, ἀκόμα, ἄς προσπαθήσουμε νά φανταστοῦμε τό πῶς καί πόσο θά



ἄλλαζε ἡ ἀτμόσφαιρα καί ἡ ψυχολογία μέσα στά διάφορα Νοσηλευτικά Ἴδρύματα, στά Γηροκομεῖα καί στά Ὁρφανοτροφεία, ἂν ὑπῆρχε κάποιος πού θά ἔδινε τήν ἀνεκτίμητη ἐμπνευση στους γιατρούς, τούς νοσηλευτές καί τούς ἄλλους ἐργαζόμενους ἐκεῖ μέσα, νά εἶναι πιό χαμογελαστοί, ὅταν ἀπευθύνονται σ' αὐτούς πού, μάταια, ἀποζητοῦν σιωπηλά μιά εὐλογημένη αὔρα ἐλπίδας καί τήν ἔχουν τόση ἀνάγκη;

Κι ἀκόμα, τί καλά θά ἦταν γιά ὅλους μας, ἂν κάθε βράδυ σημειώναμε στό ἡμερολόγιό μας πόσες μικρές εὐτυχίες βιώσαμε, σ' αὐτήν τήν μέρα πού πέρασε, καί γιά τίς ὁποῖες ἀξίζει νά χαμογελάσουμε μέ εὐγνωμοσύνη. Ποιές εὐτυχίες;

Μά τό ὅτι:

- Ξυπνήσαμε στό δικό μας κρεβάτι καί ὄχι στό ράντσο κάποιου Νοσοκομείου.
- Κάποιοι ἀπό ἐμᾶς, μπορούμε ἀκόμα νά

κρατᾶμε ἓνα ἀγαπημένο χέρι.

- Κάναμε μερικές δουλειές.
- Μιλήσαμε μέ δύο ἀγαπημένα πρόσωπα.
- Βοηθήσαμε, ἴσως, κάποιον πού εἶχε ἀνάγκη.
- Ἀκούσαμε ἢ

διαβάσαμε κάτι ἐνδιαφέρον ἢ εὐχάριστο, πού μᾶς χάρισε ὠραίες σκέψεις.

- Εἰσπράξαμε ἓνα ἐγκάρδιο χαμόγελο.
- Σιγοψιθυρίσαμε ἓναν παλιό ἀγαπημένο σκοπό.
- Χαρήκαμε τήν μοσχοβολιά καί τό χρῶμα μιᾶς ἀνθισμένης γλάστρας στό μπαλκόνι μας.
- Γράψαμε ἢ λάβαμε ἓνα καλό μήνυμα μέ ἓνα εὐχάριστο νέο, καί τόσα ἄλλα...

Ἄν τό καλοσκεφτοῦμε, θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι, ὅλα αὐτά, δέν εἶναι οὔτε δεδομένα, οὔτε συνηθισμένα γιά ὅλους. Εἶναι δῶρα, εἶναι μικρές χαρές ἢ ἀκόμα καί εὐτυχίες, πού θά πρέπει νά μᾶς κάνουν νά γυρίσουμε τήν σελίδα τοῦ ἡμερολογίου μας γιά τήν ἐπόμενη μέρα, μ' ἓνα αὐθόρμητο εὐχαριστήριο ἐσωτερικό χαμόγελο. Θά ἔπρεπε, κάθε μέρα, νά γιορτάζουμε τήν ζωή...

Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μερόπης Ν. Σπυροπούλου  
«ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ», ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι»

**10 & 11 Ἰουλίου πανηγυρίζει ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Ὑλγας  
Παρακλήσιο τῆς Εὐαγγελίστριας στήν ὁδὸ Γενναδίου 4 & Πύλης.**

Φιλοξενείται το καθημερινό πρόγραμμα των ακολουθιών, δράσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες αλλά και επίκαιρα μηνύματα. Δείτε λεπτομέρειες εδώ