

26 Μαΐου 2021

Η απάντησις του Παραλυτικού προς τον Κύριο (Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θεολογία και Ζωή / Ορθόδοξη πίστη / Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ιερούργησε την Κυριακή του Παραλύτου, είς τόν Ιερό Ναόν της Παναγίας είς την Επανωμή Θεσσαλονίκης.

Κατά την ομιλία του ετόνισε : Συγκλονιστικό το θαύμα της θεραπείας του Παραλύτου. Εκείνο όμως που περισσότερο μας προβληματίζει είναι η απάντησις του Παραλυτικού προς τον Κύριο.



” Κύριε άνθρωπον ούκ έχω, ίνα όταν ταραχθή το ύδωρ βάλει με είς την κολυμβήθραν”.

Πάνω από την βαριά και ανίατη ασθένεια του, υποφέρει από την μοναξιά, την περιφρόνηση, την εγκατάλειψη των συνανθρώπων του. Που όμως, ούτε τους κατηγορεί, ούτε τους καταδικάζει. Και προπάντων δεν βλασφημεί τον Θεό. Δεν καταριέται την ώρα που γεννήθηκε. Περιμένει τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια υπομονετικά την κάθοδο του Αγγέλου, την επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Και ο Θεός μίλησε :

” Ίδε υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε”. Μη φεύγεις από τον δρόμο του θελήματος μου. Μην είσαι αγνώμων απέναντι των ευεργεσιών που σου χαρίζω κρυφά και φανερά, από τα παιδικά σου χρόνια μέχρι σήμερα. Μάθε να λες όπως ο Παραλυτικός Δόξα σοι ο Θεός! Αυτός με θεράπευσε. Αυτός με συγχώρεσε.

Σήμερα που η μοναξιά αποτελεί το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας ,μη ξεχνάμε πως υπάρχουν άνθρωποι, που χρόνια είναι καθηλωμένοι σε ένα κρεβάτι πόνου, ζούν μέσα στην απομόνωση και την εγκατάλειψη, χωρίς να ξέρουν τι θα πει αγάπη.

Άνθρωποι, που ενώ ζούν μέσα σε χιλιάδες ανθρώπους νιώθουν μόνοι. Χωρίς να έχουν κάποιον να εμπιστευθούν, να ανοίξουν την καρδιά τους και να πουν τον πόνο τους.

Ξεχνούν όμως, ότι υπάρχει Αυτός, που δεν περιμένει να τον βρούμε, γιατί έρχεται μόνος Του να μας βοηθήσει. Είναι μόνο αγάπη. Είναι πατέρας στοργικός. Μας γνωρίζει. Αυτός κυβερνά τη ζωή μας.

Αδερφοί μου•

Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κάνει μια αίτηση προς τον Θεό και λέει ” Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τώ Θεώ παραθώμεθα” . Να εμπιστευθούμε όλη μας την ζωή στον Θεό. Και οι ψάλτες απαντούν : “Σοι Κύριε” : Ναι, σε εσένα Κύριε !

Σε Εσένα Κύριε εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, τη σωτηρία μας, τις αγωνίες, τις θλίψεις, τα προβλήματα, τα σχέδιά μας, τα όνειρα, το μέλλον μας ακόμα και την ώρα του θανάτου μας.

“Σοι Κύριε” Μία μικρή φράση με δύο μόνο λέξεις. Τι σπουδαίο και βαθύ νόημα κρύβουν. Σε Εσένα Κύριε εμπιστευόμαστε τα πάντα. Μην μας αφήσεις !

Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων