

12 Απριλίου 2021

## «Draw a bird»: Η συγκινητική ιστορία πίσω από την παγκόσμια μέρα

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Η 8η Απριλίου έχει ονομαστεί παγκόσμια μέρα «Draw a bird» και έχει δημιουργηθεί από αληθινούς και καθημερινούς ανθρώπους ως ένας τρόπος έκφρασης ότι η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά πράγματα στη ζωή.



Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι δεινοί καλλιτέχνες για να συμμετέχουμε σε αυτήν την ημέρα. Με ένα μόνο μολύβι μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο και να ενισχύσει τον σκοπό!

«Ζωγράφισε ένα πουλί» (Draw a Bird Day) είναι ο τίτλος της εικαστικής εκδήλωσης με παγκόσμιο χαρακτήρα, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μικρής Dory Cooper.

Η ιστορία που σηματοδότησε την αρχή της Παγκόσμιας Ημέρας

Η προέλευση της σηματοδοτείται το 1943, όπου η επτάχρονη Dory Cooper επισκέφθηκε τον θείο της στο νοσοκομείο, έναν τραυματία πολέμου.

Ο άνδρας ήταν αφηρημένος και στεναχωρημένος αφού έχασε το πόδι του σε μια νάρκη και η μικρή, σε μια προσπάθεια να του ανεβάσει το ηθικό, του ζήτησε να της σχεδιάσει ένα πουλί.

Αν και αρχικά ο θείος της ήταν απρόθυμος, αποφάσισε τελικά να κάνει το χατίρι της ανιψιάς του και σχεδίασε έναν κοκκινολαίμη, που τριγύριζε στο περβάζι του

παραθύρου του.

Μόλις είδε το σχέδιο, η Dory ξέσπασε σε γέλια, λέγοντάς του πως δεν είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, αλλά αποφάσισε να το κρεμάσει στον τοίχο του δωματίου της.

Η αποδοχή και η εντιμότητα του μικρού κοριτσιού ανύψωσε το ηθικό του τραυματισμένου άνδρα. Η ιδέα άρεσε και σε άλλους νοσηλευόμενους και σύντομα οι τοίχοι του νοσοκομείου γέμισαν με σκίτσα πουλιών.

Σε μια τραγική ροή των πραγμάτων, τρία χρόνια αργότερα, η Dory έχασε τη ζωή της σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στην κηδεία της, οι νοσηλευτές, οι γιατροί και νοσηλευόμενοι του νοσοκομείου γέμισαν το φέρετρό της με ζωγραφιές πουλιών, για να δείξουν ότι δεν την ξεχνάνε.

Έμεινε στη μνήμη ως το κοριτσάκι που έφερε ζωή και ελπίδα σε έναν θάλαμο ταλαιπωρίας, και από τότε που πέθανε, οι άνθρωποι τιμούν την Dory, ζωγραφίζοντας πουλιά στα γενέθλιά της.

Έτσι αποφάσισαν κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων της, να σκισάρουν ένα πουλί και να το αφιερώνουν σε εκείνη. Με τη δύναμη του διαδικτύου όμως, η κίνηση αυτή απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα, ενώ όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέτουν το σχέδιό τους και στον ιστότοπο [www.dabday.com](http://www.dabday.com).

Η έννοια του πουλιού είναι άρρητα συνδεδεμένη με την ευτυχία και την ελευθερία. Όπως έχει πει ο αείμνηστος Νίκος Καζαντζάκης στο «Αναφορά στον Γκρέκο»:

Η ευτυχία απάνω στη γης είναι κομμένη στο μπίι του ανθρώπου. Δεν είναι σπάνιο πουλί να το κυνηγούμε πότε στον ουρανό, πότε στο μυαλό μας. Η ευτυχία είναι ένα κατοικίδιο πουλί στην αυλή μας.

Φέτος, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού και των δυσκολιών που περνάμε όλοι, ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτήν την όμορφη κίνηση, ως μια νότα αισιοδοξίας και ελπίδας απέναντι στις αντιξοότητες που μας βασανίζουν.

Σας παροτρύνουμε να σχεδιάσετε κι εσείς ένα πτηνό. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Αφήστε την φαντασία σας να κάνει τη δουλειά. Ας γίνει μια μέρα υπενθύμισης πως πραγματική ευτυχία είναι οι μικρές και απλές χαρές της ζωής.

**Πηγή:** [jenny.gr](http://jenny.gr)