

9 Απριλίου 2021

Βρε γυναίκα, τι γίνεται εδώ;

/ [Θαυμαστές διηγήσεις](#)



Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος (1920-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Το 1996 θέλησα να νοικιάσω ένα ξένο χωράφι, αναφέρει η κ. Ο.Π*. από τις

Λιβανάτες Φθιώτιδος.

Το μίσθωμα για κάθε στρέμμα ανερχόταν στις 40.000 δραχμές. Συμφώνησα και το έκλεισα χωρίς ο σύζυγος μου να είναι παρών.

Όταν πήγα στο σπίτι, μου φώναξε για το πολύ υψηλό μίσθωμα κι εγώ του είπα:

- Μην με μαλώνεις, τώρα το έκλεισα.
- Βρε γυναίκα, 40.000 το στρέμμα και άλλες 40.000 τα έξοδα κάθε στρέμματος εμείς τι θα πάρουμε, τι θα κερδίσουμε, μου απάντησε.
- Εγώ το έκλεισα και ο Θεός βοηθός, είπα.

Έπειτα από λίγες ημέρες πήγαμε στο χωράφι και ο σύζυγός μου τράβηξε το πρώτο αυλάκι να σπείρει.

Εγώ κάνω την προσευχή μου και γονατίζω στην μέση του χωραφιού.

Παρακαλώ τον π. Ιάκωβο [νυν όσιο Ιάκωβο]:

- Πάτερ Ιάκωβε, θέλω την δύναμή σου. Πάτερ Ιάκωβε βοήθησέ με.

Γύρισα και κοίταξα προς την Εύβοια. Έσκυψα και φίλησα το χώμα.

Σε δέκα ημέρες, ονειρεύτηκα πως ήμουν στο χωράφι και σκάλιζα την πατάτα. Ξαφνικά βλέπω τον πατέρα Ιάκωβο να κρατά στα χέρια του την περιστέρα [αναλόγιο] με το Ευαγγέλιο, να τα ακουμπά στο χωράφι και να αρχίζει να διαβάζει.

Εγώ ευθύς αμέσως έτρεξα κοντά του, γονάτισα δίπλα από την περιστέρα και τον παρακάλεσα.

- Πάτερ Ιάκωβε, διάβασε και λίγο την πατάτα μας να πάει καλά.
- Την πατάτα διαβάζω μου απάντησε.

Εκείνη την ώρα ένοιωσα μια ανακούφιση.

Το επόμενο πρωί δεν είπα τίποτα στον σύζυγό μου, γιατί φοβόμουν μήπως με κοροϊδέψει.

Όταν ήρθε ο καιρός να βγάλουμε την πατάτα, πήραμε τους εργάτες και ξεκινήσαμε για το χωράφι.

Όταν φτάσαμε κοκκαλώσαμε όλοι, καθώς αντικρίσαμε το πιο ασυνήθιστο θέαμα. Στο χωράφι, δεν υπήρχε χώμα, παρά μόνο πατάτα.

Ο σύζυγός μου κατάπληκτος είπε:

- Βρε γυναίκα, τι γίνεται εδώ;

Τελικά είχαμε επτά τόνους ανά στρέμμα, σχεδόν διπλάσια παραγωγή από την συνηθισμένη.

Είπα στον σύζυγό μου το όνειρο, που είχα δει κι εκείνος μου είπε:

- Χωρίς καμμία συζήτηση ένας τόνος πατάτας θα μεταφερθεί στο Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ.

Είναι πολλά και μεγάλα τα θαύματα του πατρός Ιακώβου.

* Ολόκληρο το ονοματεπώνυμο είναι γραμμένο στο πιο κάτω βιβλίο.

Μαρτυρία από το βιβλίο, ο «Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ένας σύγχρονος άγιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος», έκδοση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, Λίμνη Ευβοίας, 2018.