

Οι Αγίες Ανάργυρες... Ζηναΐδα και Φιλονίλλα

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Συναξαριακές Μορφές





Οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα ήταν αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του αποστόλου Παύλου. Προέρχονταν από πλούσια και ευκατάστατη οικογένεια, πράγμα που τους επέτρεψε να εκμάθουν και την ιατρική τέχνη και επιστήμη. Από πολύ νωρίς οδηγήθηκαν στη χριστιανική πίστη της οποίας έγιναν θερμότες ακόλουθοι. Η συγγένειά τους με τον Παύλο τις ώθησε να εργασθούν στα μέρη όπου εκείνος κήρυξε προηγουμένως, εδραιώνοντας με τον τρόπο αυτό το έργο του.

Περίοδευαν και ασκούσαν την ιατρική επιτελώντας ταυτόχρονα και ιεραποστολικό έργο. Έτσι τις βλέπουμε πρώτα στα μέρη της Ελλαδικής Μαγνησίας, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πόλη του Βόλου, στην αρχαία Δημητριάδα. Από τη Δημητριάδα εγκαταστάθηκαν στην Πάφο, και συγκεκριμένα στο χωριό Κισσόνεργα μετά το ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στη περιοχή αυτή της Κύπρου. Στη Κισσόνεργα περιέρχονταν τα σπίτια, εργάζονταν για τη στήριξη και διάδοση του χριστιανισμού, και θέραπευαν ασθενείς - ιδιαίτερα γυναίκες και γυναικείες παθήσεις. Οι άσχημες συνθήκες διαβίωσής τους όμως, οι κακουχίες και

οι ταλαιπωρίες του ιεραποστολικού έργου, έφθειραν την υγεία τους. Κι έτσι, κοιμήθηκαν εν ειρήνη χωρίς να φθάσουν γεράματα. Πρώτη η Ζηναΐδα και ύστερα η Φιλονίλλα.

Στον τόπο που τάφηκαν, στην Κισσόνεργα, κτίστηκε αργότερα Ναός στο όνομά τους. Πολύ κοντά στην κύρια εκκλησία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, διασώζονται τα θεμέλια του μονόκλιτου Ναού αυτού που ήταν αφιερωμένος στις Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα και που καταστράφηκε από σεισμό.

Οι κάτοικοι του χωριού Κισσόνεργας και της γύρω περιοχής πιστεύουν ότι οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα θεραπεύουν κυρίως αιμορραγίες γυναικών. Σε πιο παλιά χρόνια, οι πασχούσες από αιμορραγία γυναίκες, συνήθιζαν να προσέρχονται στον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Κισσόνεργα και περιδένονταν με λεπτή ταινία την οποία αφιέρωναν στις Αγίες για να θεραπευτούν. Δίπλα από την ερειπωμένη εκκλησία υπήρχε πηγάδι με θεραπευτικό αγίασμα στο οποίο πήγαιναν οι πιστές για να θεραπευτούν από γυναικείες παθήσεις. Επιπρόσθετα, οι νεαρές άγαμες κοπέλες του χωριού πλένονταν με το αγιασμένο νερό για να τις βοηθήσουν οι δυο Αγίες να βρουν σύζυγο.

Στα ερείπια του ναού των Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλας στη Κισσόνερα τελείται μέχρι και σήμερα η Θεία Λειτουργία στη μνήμη των αγίων αδελφών στις 11 Οκτωβρίου, όπου και εορτάζουν.

Πηγή: http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2010_01_01_archive.html