

7 Μαρτίου 2021

Κυκλοφόρησε η νέα Ενοριακή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ' - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - Άρ. Φύλλου 269

Οι επιπτώσεις τής σχέσης τών γονέων στά παιδιά

Γιά τήν έφηβεία καί τή νεανική ήλικία, ή όμορφη σχέση του ζευγαριού αποτελεί μία διαφήμιση του γάμου. Μιλώ για διαφήμιση του γάμου σέ μία εποχή όπου ζούμε τό φαινόμενο οι νέοι νά κάνουν



σχέσεις για χρόνια καί νά καθυστερούν νά παντρευτούν. Νά συμβιώνουν πολλές φορές για χρόνια καί νά μήν αποφασίζουν νά παντρευτούν. Θά έλεγε κανείς ότι στην εποχή μας, ένw δέν υπάρχει καμία δυσκολία, μάλλον υπάρχει μεγάλη προθυμία για σχέσεις, βλέπουμε μεγάλη δυσκολία στην δέσμευση. Υπάρχουν βεβαίως για αυτό αρκετοί λόγοι, οικονομικοί, εργασιακή ανασφάλεια κ.τ.λ. Άλλά τό φαινόμενο υπήρχε καί πριν τήν κρίση, δέν τό δημιούργησε ή οικονομική κρίση. Νομίζω ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι ό γάμος δέν θεωρείται αρκετά καλός θεσμός. Δέν θεωρείται από τούς περισσότερους νέους θεσμός καί κατάσταση στην οποία μπορεί νά διατηρηθεί ό έρωτας. Για πολλούς νέους αυτά τά δύο είναι άσυμβίβαστα. "Η έρωτας ή γάμος.

Καί έτσι έχουμε φτάσει στό φαινόμενο ό νέος νά λέει «θά ζήσουμε μαζί τή σχέση

μας, θά τή χαρούμε, καί όταν ξεθωριάσει τό πράγμα μπορούμε νά παντρευτούμε, γιατί πρέπει νά κάνουμε καί μία οικογένεια, νά κάνουμε καί παιδιά». Αυτό εάν συμβαίνει, για όσους τό σκέφτο-

νται, είναι κατάντημα. Διότι έτσι ό γάμος έχει κατακτήσει έχθρός του έρωτα. Ένω ό γάμος έπρεπε νά είναι ό φυσικός χώρος μέσα στον οποίο ό έρωτας δικαιώνεται. Άλλά για νά γίνει αυτό, θά πρέπει οι γάμοι τούς όποιους βλέπουν τά παιδιά καί οι νέοι, νά είναι γάμοι που διαφημίζουν τον έρωτα. Νά διαφημίζουν τον γάμο δηλαδή ως τόπο όπου ό έρωτας άνθίζει. Χρειαζόμαστε δηλαδή τέτοια σχέση τών γονέων μεταξύ τους, ώστε τό παιδί καί ό έφηβος νά εισπράττουν από αυτήν τή σχέση τό μήνυμα ότι δέν διαχωρίζονται αυτά τά δύο, έρωτας καί γάμος, δέν ζούμε τή συναισθηματική μας περίοδο καί μετά περνάμε στην συμβατική κατάσταση του γάμου. Άντίθετα, ή φυσική ανάγκη καί ή συνέπεια του δώρου αυτού που λέγεται έρωτας, είναι νά περάσουν στό γάμο.

Άπό τό βιβλίο του π. Βασιλείου Θερμού

«ΕΚΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», έκδ. «Άρχονταρίκι»

**Βοήθησε κι εσύ στό καθημερινό συσσίτιο
πού προσφέρει ή Ένορία μας!...**



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Ζ' - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - Άρ. Φύλλου 269

Οι επιπτώσεις τής σχέσης τών γονέων στά παιδιά

Γιά τήν έφηβεία καί τή νεανική ηλικία, ή όμορφη σχέση τού ζευγαριού άποτελεί μία διαφήμιση τού γάμου. Μιλώ γιά διαφήμιση τού γάμου σέ μία έποχή όπου ζούμε τό φαινόμενο οί νέοι νά κάνουν



σχέσεις γιά χρόνια καί νά καθυστερούν νά παντρευτούν. Νά συμβιώνουν πολλές φορές γιά χρόνια καί νά μήν άποφασίζουν νά παντρευτούν. Θά έλεγε κανείς ότι στήν έποχή μας, ένώ δέν ύπάρχει καμία δυσκολία, μάλλον ύπάρχει μεγάλη προθυμία γιά σχέσεις, βλέπουμε μεγάλη δυσκολία στή δέσμευση. Υπάρχουν βεβαίως γι αυτό άρκετοί λόγοι, οικονομικοί, έργασιακή άνασφάλεια κ.τ.λ. Άλλά τό φαινόμενο ύπήρχε καί πρίν τήν κρίση, δέν τό δημιούργησε ή οικονομική κρίση. Νομίζω ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι ό γάμος δέν θεωρείται άρκετά καλός θεσμός. Δέν θεωρείται άπό τούς περισσότερους νέους θεσμός καί κατάσταση στήν όποία μπορεί νά διατηρηθεί ό έρωτας. Γιά πολλούς νέους αυτά τά δύο είναι άσυμβίβαστα. Ή έρωτας ή γάμος.

Καί έτσι έχουμε φτάσει στό φαινόμενο ό νέος νά λέει «θά ζήσουμε μαζί τή σχέση

μας, θά τή χαρούμε, καί όταν ξεθωριάσει τό πράγμα μπορούμε νά παντρευτούμε, γιάτί πρέπει νά κάνουμε καί μία οικογένεια, νά κάνουμε καί παιδιά». Αυτό εάν συμβαίνει, γιά όσους τό σκέφτο-

νται, είναι κατάντημα. Διότι έτσι ό γάμος έχει καταντήσει έχθρός τού έρωτα. Ένώ ό γάμος έπρεπε νά είναι ό φυσικός χώρος μέσα στόν όποίο ό έρωτας δικαιώνεται. Άλλά γιά νά γίνει αυτό, θά πρέπει οί γάμοι τούς όποιους βλέπουν τά παιδιά καί οί νέοι, νά είναι γάμοι πού διαφημίζουν τόν έρωτα. Νά διαφημίζουν τόν γάμο δηλαδή ως τόπο όπου ό έρωτας άνθίζει. Χρειαζόμαστε δηλαδή τέτοια σχέση τών γονέων μεταξύ τους, ώστε τό παιδί καί ό έφηβος νά εισπράττουν άπό αυτήν τή σχέση τό μήνυμα ότι δέν διαχωρίζονται αυτά τά δύο, έρωτας καί γάμος, δέν ζούμε τή συναισθηματική μας περίοδο καί μετά περνάμε στή συμβατική κατάσταση τού γάμου. Άντίθετα, ή φυσική ανάγκη καί ή συνέπεια τού δώρου αυτού πού λέγεται έρωτας, είναι νά περάσουν στό γάμο.

Άπό τό βιβλίο τού π. Βασιλείου Θερμού
«ΕΚΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», έκδ. «Άρχονταρίκι»

**Βοήθησε κι εσύ στό καθημερινό συσσίτιο
πού προσφέρει ή Ένορία μας!...**

Φιλοξενείται το καθημερινό πρόγραμμα των ακολουθιών, δράσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες αλλά και επίκαιρα μηνύματα. [\(περισσότερα...\)](#)