

16 Φεβρουαρίου 2021

Γέροντας Ιάκωβος: Οι γερμανοί στρατιώτες του έριξαν ριπή αυτομάτου όπλου από τα 25 μέτρα και οι σφαίρες δεν τον άγγιξαν!

[/ Θαυμαστές διηγήσεις](#)





Όσιος Γέροντας Ιάκωβος (Βαλοδήμος) ο εν Βίτσα Ζαγορίου (1870-1960).

(Επιμέλεια, διασκευή Στέλιος Κούκος)

Σύμφωνα με επιστολή του δασκάλου Σάββα Θεοδώρου η οποία εστάλη και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος", κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής συνέβη το εξής γεγονός:

Όταν ένα απόγευμα ο Γέροντας, π. Ιάκωβος Βαλοδήμος ταξίδευε με τα πόδα από τα Ιωάννινα στο Μονοδένδρι, έφτασε στη θέση Καρυές το οποίο βρίσκεται κοντά στο 19ο χιλιόμετρο της κεντρικής οδικής αρτηρίας Ιωαννίνων - Κονίτσης.

Εκεί τον συνάντησε μια γερμανική περίπολος η οποία προσπαθούσε με νεύματα και

φωνές να τον υποχρεώσει να σταματήσει.

Ο π. Ιάκωβος, όμως, δεν αντιλήφθηκε την περίπολο και δεν κατάλαβε τίποτε, γιατί ενώ διάβαινε έψελνε τον εσπερινό. Το μυαλό του ήταν απορροφημένο από την ακολουθία. (Την ώρα εκείνη, μάλιστα, έλεγε τον ψαλμό του Εσπερινού «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου»).

Οι γερμανοί στρατιώτες, όμως, όταν είδαν ότι δεν σταματά του έριξαν μια ριπή αυτομάτου όπλου από απόσταση 25 μέτρων. Πράγμα που σήμαινε ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον σώσει.

Αλλά ο Γέροντας δεν έπαθε τίποτε.

Απλά, ο ίδιος σταμάτησε όταν άκουσε τις σφαίρες να σφυρίζουν γύρω του και αφού ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, συνέχισε την προσευχή του.

Οι Γερμανοί στρατιώτες που είδαν ότι δεν σκοτώθηκε, τον πλησίασαν από κοντά και διαπίστωσαν έκθαμβοι, ότι δεν είχε καν τραυματιστεί από τις σφαίρες τους.

Ήταν σώος και αβλαβής.

Μετά από αυτό τον άφησαν να φύγει δείχνοντας του νεύματα από πού να πάει χωρίς να του ζητήσουν τίποτε άλλο.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο δάσκαλος Σάββας Θεοδώρου κατά τις δύσκολες εκείνες ημέρες ο Γέροντας ταξείδευε χωρίς να έχει ταυτότητα ή άδεια μετακίνησης. Κανένας δεν έλεγχε τον πασίγνωστο Παπαϊάκωβο!

Τον βίο του οσίου Γέροντα, π. Ιακώβου Βαλουδήμου, με τίτλο «Ένας σύγχρονος άγιος» έγραψε ο Αρχ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ορθόδοξος Τύπος».